

“Ermeni Soykırımı” Yalanına Karşı Taksim’deydik!

Ülkemizi “Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)”un içine sürükleyen, AB-D Emperyalistlerinin sürekli olarak savundukları “Ermeni Soykırımı” Yalanı’na karşı bu yıl da soykırım yalanını savunan ve bunun için düzenlenen



anmalara karşı Taksim Odakule’de eylem yaptık. Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul İl Örgütü olarak, Emperyalistlerin Soykırım Yalanına karşı 24 Nisan’da Taksim Odakule’de buluştuk. Eylemimiz 19.19’da Taksim Tünel Meydanı’na doğru yürüyüşe başladı. Yürüyüş boyunca “Soykırım Yalanı, Emperyalist Planı”, “Kahrölsun Emperyalizm, Yaşasın Türk-Kürt-Ermeni Halldarının Kardeşliği”, “Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı’mız” sloganlarımız atıldı. Soykırım yalanını savunan grubun bulunduğu yeri polis barikatlarla korumaya almıştı. Polisin engellemelerine rağmen eylemimize devam ettik. HKP İstanbul İl Başkanı Av. Pınar Akbina basın açıklamamızı gerçekleştirdi. Soykırım yalanını savunanlara karşı tezlerimizi savunduk ve gerçekleri anlattık. 2’de

Hayır bitmedi, daha yeni başlıyor!



İstanbul AKP’giller’in 16 Nisan Referandumunda yaptıkları aleni hırsızlığa, kanunsuzluğa tepkiler ülke geneline yayıldı. İstanbul’un birçok semtinde düzenlenen eylemlere İstanbul İl Örgütü olarak biz de katıldık. 12’de

Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy ve Kartal ilçelerinde kanlıığımız eylemlere Partimizle özdeşleşen “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” dövizlerimiz ve bayraklarımızla yer aldık. 1 hafta boyunca süren eylemlerde halkımızın katılım ve ilgisi oldukça yoğundu. “Hayır Bitmedi, Daha Yeni Başlıyor”, “Hırsız, Yandaş YSK”, “Bu Daha Başlangıç, Mücadeleye Devam” sloganları hep bir ağızdan atıldı. Ancak Yeni CHP’nin Başkanının CHP kitlelerini alanlardan çekmesiyle birlikte ne yazık ki eylemler gücümüzü yitirmiş ve birkaç günün sonunda da sonuçlanmış oldu. Genel Başkanımız Nurullah Ankut’un söylediği gibi “Tepesinden tırnağına kadar binbir suçta, yolsuzluğa, yalana, dümene batmış bu iktidar, çünkü Halk oylamasını da doğası gereği çamurlara buladı, kriminal bir kılıfı örttü üzerini Bu sözde oylamanın zerrece hukuki bir meşruiyeti ve geçerliliği yoktur.” 12’de



Halkın Kurtuluş Yolu

HKP Genel Başkanı
Nurullah Ankut’un
1 Mayıs 2017
Değerlendirmesi

Yıl: 11 Sayı: 111 3 Mayıs 2017

Siyasi Gazete

www.kurtulusyolu.org

1.5 TL

8’de

Taksim İşçi Sınıfının Vatanı’dır... Terkedilemez!..

1977’nin kanlı 1 Mayıs’ının 40’ıncı yılında katledilen Devrim Şehitlerimizi anmak ve 1 Mayıs Alanı Taksim’i, Vatanımızı savunmak için alanlardaydık. En başından beri Halkın Kurtuluş Partisi olarak AKP’giller’in 1 Mayıs Alanı Taksim’i yasaklamasını kabul etmedik. Bakırköy pazaryerinde 1 Mayıs kutlamayı asla ve asla düşünmedik. Kanlı 1 Mayıs’ın 40’ıncı yılında şehitlerimizin anısına, mücadelesine sahip çıkmak için tek hedefimiz var: Taksim’i 2009 yılında fethettiğimiz gibi yeniden fethetmek. O meydan bizim için vatanıdır.

baktım gökte bir kırmızı bir uçak
bol çelik bol yıldız bol insan
bir gece sevgi duvarını aştk...

Biz de Can Yücel’in şiirinde olduğu gibi Halkın Kurtuluş Partisi olarak 1 Mayıs 2017 gündüzü ‘Sevgi Duvarı’nı aştk. “Taksim’de 1 Mayıs Engellenemez” sloganlarımızla Anayasal hakkımızı kullanmak için Beşiktaş’ta toplandık. Ara sokaklardan gruplara ayrılarak eylemimize başladık. Ama kolluk kuvvetleri Halkın Kurtuluş Partililere tüm gücüyle saldırdı.

İlk grup yoldaşlarımız bayraklarımızla, pankartlarımızla, önlüklerimizle; öfkeyle, huşla, inançla, kararlılıkla, yiğitçe haykurdular sloganlarımızı. Yürüdüler Taksim’e doğru.

İçinde Parti Yöneticilerimizin de bulunduğu 24 Yoldaş’ımız gözaltına alındı



hoyratça. Saldırdılar bilincin, insanın yiğitlerine. Ama yıldıramadılar. Direndiler Kurtuluş Partililer. Ve zorla gözaltına alarak, polis otolarına bindirildiler.

Onlar polis otolarını da eylem alanına çevirdiler. 2 polis otobüsü eylem alanına döndü bir anda.

Arkasından, bir başka grup Kurtuluş Partili devraldı Taksim Vatan’dır bayrağını. Onlar da haykurdular sloganlarını. Onlar da çıktılar meydana.

Polis onlara da saldırdı vahşice. Biber gazı sıkı. Ama onlar da direndiler kararlıca. Ve 36 kişi de onlar gözaltına alındılar.

Polis, toplamda 59 Kurtuluş Partiliyi gözaltına aldı.

Kurtuluş Partililer sağlık kontrolü için götürüldükleri Kâğıthane Devlet Hastanesi’nde, polisin yasadışı bir şekilde talmış olduğu ters ve plastik kelepçeye yasaya aykırı olarak muayene edildi.

Doktor, Hipokrat yeminini çiğnedi. Polisin yasadışılığına, zorbalığına boyun eğdi.

Gözaltına alınan yoldaşlarımız için Kurtuluş Partili Hukukçulardan oluşan üçüncü ekip Beşiktaş’ta basın açıklaması gerçekleştirdi.

Hukukçularımız, “Anayasal hakkımızı kullanmak için buradayız. 1 Mayıs Alanı Taksim’dir. O meydan bize şehitlerimizin emanetidir. Gözaltına alınan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Biz İşçi Sınıfımız için, Tam Bağımsız, Laik, Demokratik Türkiye için savaşıyoruz. Halluz, Haldıyız, Kazanacağız!” diye konuştular.

Biz Küba Devrimi’nin önderi Kahraman Gerilla Che Guevara’nın “Boyun Eğmediğiniz Sürece Yenilmiş Sayılmazsınız” sözünü şiar edindik.

Hiçbir zaman vazgeçmedik, teslim olmadık.

Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın söylediği gibi, “Vatan aşkını söylemekten korkar hale gelmektense ölmek yeğdir” diyoruz.

Yaşasın 1 Mayıs!
Taksim Vatanıdır!
Bijî Yek Gulan!
Halluz, Haldıyız, Yeneceğiz!

ABD Emperyalistleri ve Trump silah şakırdatıyor!

3’te

“Rakka’da neler oluyor?”

3’te

Mutsuz insanlar ülkesi Türkiye...

4’te

Heyacan ve umut dolu yüreklerimizle geliyoruz

13’te

Şehir Hastaneleri: PPP mi, YYY mi?

16’da

HKP TÜRGEV Peşkeşlerinin Peşini bırakmıyor!

Her geçen gün baskılar, haksızlıklar, hukuksuzluklar artsa da; HKP hiçbir muhalefet partisimin yapmaya cesaret edemediği suç duyurularını yapmaya, davaları açmaya yılmadan devam etmektedir.



2’de

Venezuela Halkının ve Maduro Yoldaş’ın yanındır bizim safımız



Tüm dünyaya sol rüzgârlar estiren Chavez Yoldaş’ın yoldaşı Venezuela Halkının önderi Maduro’ya Diktatör demek, ABD laşkarlarını olayları da özgürlükçü eylemler olarak göstermek 11’de

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’a Tayyip’e Hakaretten Bir Soruşturma Daha Açıldı

Genel Başkanımız Nurullah Ankut’un kaleme aldığı “Şu Kara Günlerin Değerlendirilmesi” başlıklı kitabında “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçuna nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlanmıştır.



2’de

YSK’nin kanunsuzluğuna HKP’den Suç duyurusu: YSK; suç işlemiştir!

Yasanın emredici kuralları ve bizzat kendi kararlarına rağmen Referandumla hile karıştırmıştır. Bizde seçimler bir oyundur. Ve ülkemizde seçim hileleri Vaka-ı Adıye’denidir.



2’de

HKP, YSK hakkında Anayasa Mahkemesine başvuru yaptı



Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, 16 Nisan 2017 günü Halkoylaması sürecini gerçekleştirdiği duyurusu ile “seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, mühürsüz zarf ve oy pusulalarının geçerli sayılması” kararı vermiştir. 2’de

HKP’den AKP’giller’in milyar dolarlık vurgununa suç duyurusu

Cumhuriyet Gazetesi’nden Aykut Küçükçakaya’nın haberine göre, “İstanbul’un milyarları adrese teslim.” Haberde özetle, 9 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye



2’de

Başyazı

Saygıdeğer Halkımız; AKP’giller İktidarının sergilediği şu işler acısı sefaletle bakar mısınız?..

İşgalci Yunan Çakal, adamızda askerleri, belediye başkanı ve kilise papazıyla birlikte kuzu çevirip kadeh kaldırıyor, AKP’giller’in AB Bakanı Ömer Çelik’se “Bu ciddiye alınacak bir adam değil.” diyor.

Peki, sen neyi ya da kimi ciddiye alırsın, Hafız?

Adamlar gelmişler, 18 Adamızı işgal etmişler, oraları yerleşime açmışlar, silahlandırmışlar, belediyeler kurmuşlar, kilise yapmışlar, sonra da geliyorlar; işgalin, ilhakın keyfini çıkarmaya. Kuzu çevirip Uzo çekiyorlar.



Kararlarımızda uçakları, helikopterleriyle dolaşıyorlar, buna müdahale etmek isteyen Türk görevliye, hem de Türkçe olarak “bre siktir” çekiyorlar.

Bunlarla bitmiyor felaket. Bu kararlarımızda avlanan bir balıkçımızı, makinelerle tarayıp öldürüyorlar. Üç balıkçımızı da tutsak alıp, götürüp yargılıyorlar mahkemelerinde. Bu balıkçılardan biri üç senedir Yunan hapishanelerinde yatıyor.

AKP’giller’in Avrupa Birliği Bakanı ise bu olayları ve faillerini ciddiye almıyorum, diyor.

Saçmalamaya daha da derinlik katıyor. Bir de aynen şunu diyor: 5’te

HKP TÜRGEV Peşkeşlerinin Peşini bırakmıyor!

Baştaftı sayfa 1'de

1996 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan, oğlu Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu ve 17/25 Aralık sürecinde yolsuzluklarla adı çok fazla anılan TÜRGEV'e yapılan peşkeşlerin ardı arkası kesilmiyor.

20 Nisan 2017 tarihinde basında yer alan haberlere göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından TÜRGEV'e ait Fatih Mevlanakapı'daki 2 bin 800 metrekarelik park alanı, 29 Eylül 2016 tarihinde sosyal kültürel tesis alanına alınmıştır. Böylelikle park alanıyken bu arazinin söz konusu vakıf tarafından yurt

olarak kullanılmasının öni açılmıştır. Böylelikle kamuya tahsis edilmiş yeşil alan ve park görevini gören bir bölge parayla hizmet veren özel bir kuruluşa tahsis edilmiştir.

Ayrıca haberlerde yer alan muhalif belediye meclis üyelerinin ifadelerine göre, bu tür tahsislerin yüzde doksanı TÜRGEV ve İlim Yayma Cemiyeti'ne yapılmaktadır.

Daha önce de defalarca bu konu ile ilgili suç duyuruları yapan HKP'nin Konya'daki benzer bir vurgun ile ilgili şikâyeti üzerine İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından tahsis işleminin yeniden değerlendirilmesi Konya Valiliği ve Belediyesinden

istenmiş, bunun üzerine Konya Valiliği ve Konya Belediyesi, şikâyetimize konu İstanbul Belediyesi ile aynı içerikteki bedelsiz tahsislerin usul ve yasaya uymadığını kabul etmiş ve aylık 5.000.00 TL. Ecrimisil alınmasına karar verildiğini tarafımıza bildirmek zorunda kalmıştır.

HKP'nin bu şikâyetleri ile (komik rakamlar da olsa) kamunun zararını bir nebze olsun önlemeye çalışılmaktadır ve çalışılacaktır. Bu böyle biline!

Halka ait olan kamu mallarını bir avuç Parababasına yedirtmek için mücadeleli devam edecektir!

Halkız, Halklıyız, Kazanacağız!

Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul İl Örgütü

yonu üyeleri, soruşturma aşamasında ortaya çıkarılacak menfaat temin eden şüphelilerin fiillerine onay veren, görmezden gelen diğer kamu görevlileri, İBB ihalesini alan Belediye İştiraklerinin yönetici kamu görevlileri ve Beyaz Holding'in Zekeriya KARAMAN, Aykut Zehid AKMAN gibi yetkilileri ile diğer yetkilileri, yine ihale alan BMC Otomotiv Sanayi Tic. A.Ş. yetkilileri ile Platform Turizm A.Ş. yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.

Şüphelilerin Görevi Kötüye Kullanma, İhaleye Fesat Karıştırma ve Görevi İhmal suçlarını işledikleri belirtilen suç duyurusunda devlet cihazını elinde tutan şüphelilerin, devlet nüfuzundan yararlanarak kamu varlıklarını zarara uğrattıkları, bu arada yandaş iş adamlarını zengin ettikleri, bu durumun ahlaka uygun olmadığı gibi siyasi ilkelere de aykırı olduğu, ayrıca yukarıda belirtilen çeşitli suçların oluşmasına neden olduğu ifade edilmiştir.

ile gözaltına alındı.

Baskılar, gözaltılar bizleri yıldırmaz!

Referandum kanunsuzluğunuzu, hilelerinizi unutturamazsınız!

Gözaltındaki Yoldaş'ımız Halil Arabulan ve yine aynı şekilde gözaltına alınan iki kişi de, Savcının tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmesine rağmen, Hakim tarafından Adli Kontrol kararıyla serbest bırakılmışlardır

HKP İstanbul İl Örgütü

"Ermeni Soykırımı" Yalanına Karşı Taksim'deydik!

Baştaftı sayfa 1'de

Pınar Akbina basın açıklamasında şunları dile getirdi. "Yapmaya çalıştığımız çok ayıp, utanç verici bir şey. 1916'da Birinci Emperyalist Yağma



Savaşı'nda İngiliz Savaş Propaganda Bürosu'nun sadece ve sadece "Savaş Propagandası" olarak ürettiği "Mavi Kitap" adıyla ünlü, en düzenbazca ve İbليسçe yalanlardan derişik sözde kitapta anılan yalanları ve iftiraları savunuyorsunuz hâlâ. ...

"O dönemde yaşananın karşılıklı

bir çatışma ve katliam olduğu, her iki tarafın da büyük kayıplar verip acılar çektiği çok açık bir gerçektir. Bu acıların yaşanmasına sebep de Batılı Emperyalist haydutlar; İngiliz, Fransız, Amerikan ve İtalyanlarla Rus Çarlığı'dır."

Basın açıklamasından sonra sloganlarımız ile eylemimiz sona erdi.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak, halkları birbirine boğazlatma projesi olan, BOP'a karşı mücadele etmekten, gerçekleri savunmaktan asla geri durmayacağımızı bir kez daha söylüyoruz. Ve diyoruz ki; bu yalamı savunular Türk, Kürt ve Ermeni Halklarına ihanet etmektedir! 24.04.2017

Kahrolsun AB-D Emperyalizmi!
Yaşasın Türk-Kürt-Ermeni Halklarının Kardeşliği!

İstanbul'dan Kurtuluş Partililer

HKP Genel Başkanı Nurullah Anku'ta Tayyip'e Hakaretten Bir Soruşturma Daha Açıldı

Baştaftı sayfa 1'de

Tayyip'in avukatı tarafından yazılan 11 sayfalık şikâyet dilekçesinde kitabın onlarca yerinde "Cumhurbaşkanına hakaret edildiği" iddia edilmektedir.

Oysa Genel Başkanımız 381 sayfalık kitapta; sadece Tayyip'i değil, Sorosçu/Tesevci Kemal'den Baykal'a, Amerikancı Kürt hareketinin liderlerinden AB-D Emperyalistlerine kadar birçok kişinin eleştirisini yapmıştır. Yine Ermeni Soykırımı yalanından, Yeni



Sevr bataklığına, Suriyeleştirilmeye kadar ülkemizin sürüklenmek istendiği tehlikelere dikkat çekmiştir.

Kitabın tamamında vatan, insan ve doğa sevgisinden bahsedilmiş, emperyalistlerin halkları birbirine kırdırma planlarını, Büyük Ortadoğu Projesi ve yerli taşeronlarını teşhir etmiştir. Aynı zamanda çözüm yollarını da göstermiştir.

Türkiye'nin gerçek Yurtsever, Halksever partisi HKP'nin lideri olarak, ülkemizin içine düşürüldüğü bu acı duruma isyan eden, gerçek sorumluları ve suçluları kulaklarından tutarak halka gösteren genel başkanımızın eleştirileri hiçbir şekilde Cumhurbaşkanına hakaret olarak kabul edilemez.

Kaldı ki, ortada hakaret edilecek bir Cumhurbaşkanına da yoktur. Çünkü, geçmiş bir yana, son referandum sürecinde bile açtık AKP'nin lideri

gibi hareket edip, önüne gelene hakaret eden, "Hayır verenler teröristtir" diyecek kadar halkına düşman olan birisinin Cumhurbaşkanı olarak değerlendirilmesi de hukuken mümkün değildir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kamu Güvenliği Bürosunda ifadesine başvurulmuş Genel Başkanımız suçlu kabul etmediğini belirterek; "Bizim derdimiz vatanımızın ve halkımızın içine düşürüldüğü durumdur. Kitabımız bu acıklı durumun değerlendirilmesini ve çözüm önerilerini içermektedir. Biz katledilen vatanımızın ve doğanın savunucusuyuz. Bu katliamlara ortak olan tüm siyasilerin eleştirisini yaptık. Bu vatani dedelerimizden miras aldık ve bu uğurda mücadeleli devam edecektir." demiştir.

Soruşturmaya katılan avukatlarımız da; "Tayyip'in avukatının şikâyetlerine karşı ayrıntılı savunma dilekçesi vericelerimizi" belirterek emsal yargı kararlarını dosyaya sundular. "Kitabın bütünlüğü olarak incelenmesi halinde Cumhurbaşkanına Hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığını açık olduğunu, savcılığın bu aşamada dahi Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar vermesi gerektiğini" talep ettiler. Normal bir hukuk devletinde böyleleri ithamlar hakkında savcılardan daha baştan takipsizlik kararı vermeleri gerekmektedir. Ama yargıdan AKP'nin hukuk bürolarına dönüştürüldüğü bu ortamda böyleleri bir uygulamanın olması mümkün değildir. Muhtemelen açılacak olan davada tıpkı MİT TIR'ları Davası'nda olduğu gibi kimin kimi yargılayacağı görülecektir. 14.04.2017

HKP Genel Merkezi

HKP MYK Üyesi Halil Arabulan Gözaltında



AKP'giller'in 16 Nisan Referandumunda yaptıkları aleni hırsızlığa, kanunsuzluğa tepkiler ülke genelinde sürerken, tepkisini ortaya koymak için alanlara çıkanlara yönelik korkutma ve sindirme girişimleri devam ediyor.

Beşiktaş'ta yapılan #Hayır eyleminin ardından polis eylemci avına başladı. HKP MYK üyesi ve İstanbul İl Yöneticisi Halil Arabulan'ın da aralarında olduğu kişiler "Cumhurbaşkanına Hakaret" İddiası

ile gözaltına alındı.

Baskılar, gözaltılar bizleri yıldırmaz!

Referandum kanunsuzluğunuzu, hilelerinizi unutturamazsınız!

Gözaltındaki Yoldaş'ımız Halil Arabulan ve yine aynı şekilde gözaltına alınan iki kişi de, Savcının tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmesine rağmen, Hakim tarafından Adli Kontrol kararıyla serbest bırakılmışlardır

HKP İstanbul İl Örgütü

HKP, YSK'nin mühürsüz zarf ve pusulaları geçerli sayma kararına karşı Anayasa Mahkemesine başvuru yaptı

Baştaftı sayfa 1'de

Kararın henüz resmi numaralı ve yazılı hali açıklanmamıştır.

Bu karar, 298 sayılı SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN'un 98/4 fıkrası ile 101/3 fıkrası EMREDİCİ hükümlerine AÇIKÇA VE TUMÜYLE AYKIRIDIR.

Aynı Kanunun 111/2 hükmü uyarınca "Yüksek Seçim Kurulunun re'sen veya itiraz üzerine vereceği kararlar kesindir."

YSK'nın bu kararı, kendi 15.02.2017 tarih ve 103 karar no. ile yayımladığı genelgesinin 44/d ve 45/A-c bendindeki düzenleyici işleme karşı AKP'nin YSK'deki temsilcisinin itirazı üzerine verdiği bilinmektedir.

Bu nedenle YSK'nin bu kararı kesin-

dir. Aleyhine herhangi bir başvuru yolu yoktur.

Tüm bu nedenlerle,

1- Tedbir talebimizin kabulüyle YSK'nin 16.04.2017 tarihli "seçim kurulu ve sandık kurulu mühürü bulunmayan, mühürsüz zarf ve oy pusulalarının geçerli sayılması" kararının TAM KANUNSUZLUK sebebiyle tedbiren durdurulması;

2- Müvekkil Halkın Kurtuluş Partisi'nin ve müvekkil Nurullah Anku't'un "Hukuk Devleti" ilkesi ve "Hukuk Güvenliği" Hakkı'nı, "Kamusal" ilkesi ve hakkını, "Hukuki Belirginlik" (Legal Certainty) ilkesi ve hakkının, AIHS EK-1 no.lu protokolün 3. maddesi ile ve Anayasamızın 67. maddesinde düzenlenen "Serbest Seçim Hakkı"nın, AIHS 13. md.si ve

Anayasamızın 36. maddesi ile düzenlenen "Etkili Başvuru Hakkı"nın ve "Hak Arama Hürriyeti"nin ihlal edildiğinin tespiti; 3- İhallerin giderilmesi için gereğinin yapılması için Yüksek Seçim Kurulu'ndan ihlalin giderilecek şekilde, mühürsüz pusula ve zarfların geçersiz sayılacağı şekilde YENİDEN SAYIM YAPMASININ istenmesi

Anayasa Mahkemesinden talep edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 17.04.2017

Memleket Sahipsiz Değildir!
Sabahın Bir Sahibi Var!
Halkız, Halklıyız, Yeneceğiz!

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Başkanlığı

YSK'nin kanunsuzluğuna HKP'den Suç duyurusu: YSK; suç işlemiştir!

Baştaftı sayfa 1'de

Yani her seçimde en az % 3-5 oranında oy çalınır ve iktidar partisinin hanesine yazılır.

Diğer partilerin görevlilerinin sandık kurullarında bulunmasının bir önemi yoktur. Her seçimde bu hileler mutlaka ama mutlaka yaşanır.

Bu Referandumda ise bu hile bizzat Yüksek Seçim Kurulu (YSK) eliyle yapılmıştır.

Çünkü "Büyük Ortadoğu Projesi"nin Eşbaşkanı'nın üzerine aldığı görevler bitmemiştir. Bu nedenle, Halkımız ne kadar Hayır da dese bunlar iktidara mahkumdur ve mutlaka sandıktan "galip" çıkmaları gerekir. Öyle de olmuştur. Şimdilik bir "Pirus Zaferi" kazandırılmıştır kendilerine.

Gerçekte Referandum'da Halkımızın büyük çoğunluğunun tercihi Hayır'dan yana olmuştur.

Bu hezimetini gördükleri için de hukuk tarihinde görülmemiş bir pervasızlıkla, AKP'li bir üyeye başvuru yaptırılarak sandık kurulu mühürü olmayan zarfların ve oy pusulalarının geçerli olacağına dair YSK'ye karar aldırılmıştır.

Bu karar 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Yasasının Sandığın Açılması ve Zarfların Sayımını düzenleyen ve 98/4. maddesindeki; "üzzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mühürü bulunmayan, ... zarflar geçersiz sayılır." hükmüne ve aynı yasanın Geçerli Olmayan Oy Pusulaları başlıklı 101/3. maddesindeki; "Arkasında sandık kurulu mühürü bulunmayan" oy pusulalarının GEÇERSİZ olacağına dair hükme açıkça aykırıdır.

Dahası bu karar, Referandumun işleyişi ile ilgili YSK'nin bizzat kendisinin aldığı 15.02.2017 tarih ve 103 sayılı kararın da dolaşmasıdır.

Bu nedenle YSK, seçimlere hile karıştırmıştır.

YSK üyeleri bu fiilleri ile, 298 sayılı yasanın; 134'üncü maddesinde düzenlenen KURULLARIN TEDBİRLERİNE RİAYETSİZLİK suçunu, aynı yasanın 164'üncü maddesinde düzenlenen OY VERME SONUCUNA TESİR ETME suçunu ve 138'inci maddede düzenlenen GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA suçunu işlemişlerdir.

YSK başkanı ve üyelerinin bu suçları nedeniyle haklarında soruşturma başlatılıp

yargılanmaları ve 298 sayılı yasanın yollanmasıyla TCK'nin 257'nci maddesine göre cezalandırılmaları ve bu madde uyarınca haklarında verilecek olan cezanın altında birden üçte bire kadar artırılarak hükümlenmesi için Halkçı Avukatlar tarafından bugün (17.04.2017) Yayıntay Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusu'nda bulunulmuştur.

Artık yolun sonuna geldiklerini kendileri de çok iyi biliyorlar. Bundanlar yüzleri kızarmadan, pervasızca hile yapmaları. Kendilerinin % 60-65 hatta %70 oranında kazanırsınız dedikleri Referandum'u kaybetmişlerdir. YSK eliyle "Ever" çıkartılmasının bir önemi yoktur. Referandumun gerçek sonucu Hayır'dır. Bunu kendileri de çok iyi bilmekteler. Artık hile ve hurda ile uzatmaları oynamaktalar. Zira Eşbaşkanı oldukları BOP'un ülkemizi ilgilendiren projelerinin tamamlama görevleri bitmemiştir. İşleri bitince de savrulup atılacaklar.

Ülkemizin bu zor ve karanlık günlerinde zulme karşı korkusuzca mücadele eden HKP; bu zalimler iktidara hesap soracak biricik güçtür. Halkımızı; yalınlığa, umutsuzluğa kapılmadan Demokratik Halk İktidarı mücadelesine omuz vermeye ve bu haksızlıkları yapanlardan hesap sormaya çağırıyoruz. 17.04.2017

HKP Genel Merkezi

Selam Olsun Bizden Önce Geçene! Selam Olsun Savaşırken Düşene!



Mehmet Taşdemir



Recep Vurmuş



Cemil Korkmaz

ABD Emperyalistleri ve Trump silah şakırdatıyor!

Kime?
Dünya halklarına.
Nerede?
Dünyanın dört bir yanında.
Ortadoğu zaten yıllardır silah şakırdatma alanı oldu özellikle ABD Emperyalistleri için. Sonra devreye Rusya girdi. Bu bölgede durum malum.
Kafkaslar'da da benzer bir tablo var. Yine Ukrayna'da dolayısıyla Karadeniz'de sürüyor bu durum.
Libya'da, Afganistan'da.
Bir de tabii Kore'de.
Sular ısınıyor, uçak gemileri başta olmak üzere nükleer denizaltılar vb. savaş gemileri dünyanın dört bir yanında hareket halinde bayrak gösteriyor.
Hem halklara hem de birbirlerine.
Bu yaşta Çin de geri kalmıyor. O da kendisinin ürettiği ilk uçak gemisini sunuyor piyasaya. Ve tanıtıyor törenle. Suyu indiriyor ve en geç 2020 yılında ordu envanterine almayı planlıyor.
Yani nereden baksanız büyük bir güç gösterisi sürüyor emperyalistler arasında birbirlerine ve halklara karşı. Ki bu doğal ve kaçınılmaz bir şey.

Bildiğimiz gibi, emperyalistler dünyayı güçleri oranında paylaşırlar nüfuz bölgele-ri halinde. "Arka bahçe" ilan ederler, "Nüfuz alanı" ilan ederler, "Güvenlik bölgesi" sayarlar, "Yaşam alanı" derler, derler öyle derler. Yani paylarına düşeni kaptırmamak

Bütün Bombaların Anası



İçin her yolu denerler, her şeyi mubah sayarlar. Tabii paylarına düşeni, daha doğrusu paylarına düşürdükleriyle de yetinmezler, güçleri oranında paylarını büyütme isterler. Mümkün olsa tümünü kapmak isterler. Yağmalamak, sömürmek ve kendi kârlarına kâr katmak isterler.

İşte bu paylaşım süreci sonunda da bazen askeri savaşlara girerler. Açık bir savaş veriler birbirlerine karşı ve egemenlik bölgelerini, nüfuz bölgelerini büyütme isterler. Birinci ve İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşları bunun çok somut örnekleridir. Ondan sonra dünya çapında bir paylaşım savaşı yaşanmamış olsa da her gün dünyanın bir bölgesinde bu savaş sürüyor, bölgesel ya da yerel savaşlar biçiminde.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti sindirilemez!

İşte bunun son örneklerinden birkaç tane söz edersek, en başta geleni ABD Emperyalistlerinin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne karşı giriştiği silah şakırdatmasıdır.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, geliştirdiği nükleer teknoloji sayesinde kendisini koruyabiliyor ABD Emperyalistlerinden ve uçak Güney Kore devletinden. Her gün geliştiriyor nükleer teknolojisini ve kafa tutuyor ABD Emperyalistlerine. Çiziyor her gün onları. Buna karşılık ABD de, yukarıda da dediğimiz gibi uçak gemilerini, nükleer denizaltılarını ve bilimum sofistike savaş gemilerini gönderiyor Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne diz çöktürmek için. Ve gerçek memurlerle askeri tabikatlar yapıyorlar Kore sınırlarına yakın bölgelerde. Ama KDHC liderliği asla pes etmiyor. Ve haykırıyorlar ABD Emperyalistlerinin yüzüne karşı: Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var, diye... Şehirleriniz, kırsallarınız füzelermizin menzili içinde- dir, diyorlar.

Bu arada Trump, liderliğini göstermeye, kendisini kabul ettirmeye çalışıyor hem kendi halkına hem de emperyalist kampa. Bir de bunun için yapıyor bu gösterileri. Savaşa dönüştür mü? Zor. Çünkü Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti liderliği kararlı ve gelişmiş savaş araç gereçlerine sahip. Bu bakımdan silah şakırdatmayla kalabilir büyük olasılıkla.

Emperyalizmin deney hayvanları: Mazlum Ülke Halkları

ABD Emperyalistleri bir silah da Afganistan'da şakırdattılar geçtiğimiz günlerde. Hatırlayacaksınız. 14 Nisan'da Afganis-

tan'da IŞİD'i, "Tüm bombaların anası" diye adlandırdıkları bombayla vurdular.

Bu bombayla ABD Emperyalistleri iki şey yaptılar:

1- Sözde IŞİD'e karşı savaşıyor gözük-tüler,

2- Asıl olarak da ürettikleri yeni nesil bir silah ilk kez kullandılar yani denediler.

"Dev bomba ile güç gösterisi

"Suriye'ye misilleme amaçlı Tomahawk füzeleri fırlatıp, Kuzey Kore'ye de uçak gemisi grubuyla gözdağı veren Trump yönetimi son olarak Afganis-

tan'daki DEAŞ varlığına "Tüm bombaların anası" olarak nitelenen envan-

terindeki tahrip gücü en yüksek kon-

vansiyonel bomba ile saldırdı. Örgütün

bölgedeki mağara-tünel ağı hedef alındı.

Afganistan makamları 36 DEAŞ'ının

öldürüldüğünü duyurdu.

"KİMYASAL silah katliamı sonrası

Suriye'ye 59 Tomahawk füzesi fırlatan,

nükleer ve füze testlerinden ötürü uçak

gemisi grubunu Kuzey Kore açıklarına

gönderdikten sonra Trump yönetiminin

son operasyonu ABD'nin tahrip gücü

en yüksek konvansiyonel bombasını

kullanmak oldu. Gayriresmî adı "Tüm

Bombaların Anası" teknik adı ise "Ha-

vada Patlayan Dev Mühimmat" (MOAB

GBU-43/B) olan bomba önceki sabah

yeri saatle 07.32'de Afganistan'ın doğu-

ğusundaki Nangarhar vilayetinin Arc-

hin kasabasında DEAŞ-Horasan olarak

bilinen örgütün bu ülkedeki koluna ait

mağara ve sığınakları imha etmek üzere

kullanıldı.

"TRUMP: 'ÇOK ÇOK BAŞARILI'

"İlk kez savaşta kullanılan bomba,

MC-130 tipi nakliye uçağundan atıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz

Saray'da yaptığı açıklamada bombardı-

manı "çok, çok başarılı" diyerek överek

"Yeni bir başarıyı iş daha. Ordumuzla

gurur duydum" dedi." (<http://www.hurriyet.com.tr/dev-bomba-ile-guc-gosterisi-40427970>)

Ancak namussu bir Afgan yetkili, bizim

söylediğimiz gerçeği şöyle ifade ediyor:

"Afgan Savunma Bakanlığı saldırı-

da en az 36 DEAŞ üyesinin öldüğünü

bildirdi. DEAŞ ise kaybın olmadığını

açıkladı. Görgü tanıkları 'deprem oldu

sanki' diye anlatırken MOAB tercihi

eleştirilene de neden oldu. *Afgan bir yet-*

kili, "Bomba çare olsaydı, Afganistan en

güvenli yer olurdu" diyerek saldırıya tepki

gösterdi." (agy)

Peki bu yeni nesil bomba nasıl bir şey-

miş? Ve nasıl bir etki gösteriyormuş?

"OKSİJENİ EMİYOR CİĞERLERİ

PARÇALIYOR

"MOAB ilk patlama anından mi-

lisaniyeler sonra çevresindeki oksijeni

emiyor. Böylece yalın çevre-

deki olan insanların akciğer-

leri patlıyor.

"Ardından ortaya çıkan

parlama ve şiddetli çok dal-

gası merkezden dışa doğru

ses hızında yayılıyor. Önüne

çıkkan bina, ağaç gibi her şeyi

dümdüz ediyor.

Kulaklarda kanama meydana gelirken, iç organ-

ları patlamamış, gözleri kırılmamış. Tarihe bu lanet deneyle geçtiler. Ve Tarih onları asla affetmeyecek.

Emperyalistler hangi silahları üretirlerse üretsinler, hangi bombaları kullanırlarsa kullansınlar yenemeyecekleri bir güç var:

İnanmış İnsan! İnanmış Halklar!

Onu yenecek hiçbir güç yok dünya yüzünde. Ve de olmayacak.

Olsaydı eğer Çanakkale'de başarılı olurlardı. "Tarihin o ana kadar gördüğü en büyük, en güçlü donanmasına" rağmen kıçlarına bakarak kaçıp gitmediler mi mazlum ülkemizden.

O bakımdan bunlar büyük acılara, büyük yıkımlara yol açsa da son tahlilde zalimlerle mazlumların, ezilenlerle ezilenlerin, sömürülenlerle sömürülenlerin savaşında belirleyici olamayacaklar. Eğer öyle olsaydı Firavunlar, Nemrutlar, Muaviye'ler, Yezid'ler, Hitler'ler, Mussolini'ler yaşıyor olurlardı. Ama onlar Tarihte lanetle anılıyorlar. Ve insanlık var oldukça da lanetle anılacaklar.

Tarih, namussu, yiğit, yurtsever, kararlı, bilimli, bilinçli insanların ve halkların omuzlarında yükselirler. Ve bu zalim düzen, bu zulüm düzeni yıkılacak er ya da geç. Ama mutlaka yıkılacak. Ve halklar sosyalist bir aile olarak eşit, kardeş, özgür bir toplumda yaşayacaklar. Kuracağız bu düzeni!

Güneş her gün nasıl doğuyorsa ve doğacaksa ve ısıtıyorsa insanlığı için, sosyalist düzenimiz de kurulacak mutlaka. Ve mutlu insanlar olarak el ele kardeşçe yaşayacağız bu güzelim dünyamızda... ☐

"Rakka'da neler oluyor?"

Böyle sormuş Hürriyet yazarı Nurgün T. Gümü, 21 Nisan tarihli köşe yazısında.

Olan belli: PYD-YPG, ABD'nin desteğiyle, hem de çok aktif, çok güçlü desteğiyle Amerikancı Kürt Devletinin Suriye parçasını kuruyor!

Hem de bütün bölge ülkelerine rağmen. Özellikle de AKP'giller'e rağmen.

AKP'giller istedikleri kadar Trump'tan beklenti içinde olsınlar, istedikleri kadar "asla izin vermeyiz" desinler. Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yaparlarsınlar geçmiş olsun. ABD, bu bölgedeki Kürt önderlikleri de buna dünden razı. İstekli. Gönüllü. Yani alan razı veren razı.

Ve PYD-YPG ve onun ana omurgasını oluşturduğu SDG, artık ABD'nin ortağı.

Bunu da biz söylemiyoruz, bizzat ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner söylüyor. Üstelik de AKP'giller'i tehdit ederek! 26 Nisan tarihli (yani bugünkü) ABC Gazetesi internet sitesin-

den okuyalım:

"Trump sert çıktı: Türkiye devam edemez

"Trump'tan Türkiye'ye sert mesaj geldi. Dışişleri Sözcüsü Toner, "IŞİD ile ortak mücadelemiz pahasına Türkiye devam edemez" şeklinde bir açıklamayı yaptı.

"(...) Türkiye'nin Suriye ve Kuzey Irak'ta yaptığı saldırılar hakkında, "Türkiye'nin Kuzey Suriye ve Irak'ta, ABD ya da IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonla koordinasyon olmadan hava saldırıları gerçekleştirmesinden oldukça ve derin endişe duyuyoruz. Bu endişeleri doğrudan Türkiye hükümetine ifade ettik. Bu hava saldırıları koalisyon tarafından onaylanmadı ve Kürt Peşmergeleri de dahil olmak üzere IŞİD ile mücadelede ortak güçlerimizin tahsis bir biçimde hayatını kaybetmesine neden oldu" dedi.

"(...) Sözcü ayrıca Türkiye'nin yaptığı saldırılar hakkında şunları ekledi:

"Türkiye, bu savaşı, hepimizi tehdit eden teröristlerle yani açıkça IŞİD'le ortak mücadelemiz pahasına yürütemez. Bunu Türkiye'ye ilettik. Bu onlarla devam eden diyalogumuzun bir parçası. Yine, PKK halkandaki endişelerini anhyoruz ancak bu tür eylemler açıkça koalisyonun IŞİD'i yenme çabalarına zarar veriyor ve

Güçleri safılarına katılmaya devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu güçler konusundaki endişelerinin gidermeye çalışmaya devam edeceğiz, bizim görüşümüz bu güçlerin bu alanların etnik çeşitliliğini yansıtıyor olduğudur" ifadelerini kullandı." (agy)

Görüyoruz sunmuş SDG'lilere övgüyü: "IŞİD'e karşı savaşta çok etkili ve çok cesur ve korkusuz"...

Eh onlar da bu övgünün gereğini yerine getiriyorlar Allah için. Ve savaşıyorlar Amerikancı Kürt Devleti'ni kurmak için canla başla.

Yurtseverlikmiş, antiemperyalistlikmiş, antiyedallikmiş, antişovenistlikmiş... geçiniz onları bir kalem. Geçiniz... Usta'mız Hikmet Kıvılcımlı'nın dediği hep bu durumlar için: "Realite gözüm. Realite."

Olay bitmiş. Kesinleşmiş. Zaten "sahada" da durum bu. "SDG'nin Rakka operasyonuna dahil olup olma"ması diye bir durum söz konusu değil ki... 25 Nisan tarihli Hürriyet Gazetesi'ndeki habere göre, SDG, Rakka'nın batısında yer alan Tabka kentine girmiş bile.

Üstelik daha Rakka'ya girmeden günler öncesinden "Sivil Konsey" bile kurmuş, yine 20 Nisan tarihli Hürriyet Gazetesi'ndeki habere göre. " (...) Rakka'dan insanlar ve önemli şairet üyeleriyle buhuşul'up, iş başlanmış. Ya da bitirilmiş bir başka deyişle.

Yani Tayyip'in kendileri için söylediği gibi, atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmiş.

Yani Tayyip'in kendileri için söylediği gibi, atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmiş. Hem de AKP'giller gibi hile yaparak ve gerçekte yenilerek değil, tam anlamıyla oluşturmuş yapısını. Siz ondan sonra istediğiniz kadar bağırın, çağırın, atın tutun hiçbir kıymeti harbiyesi olmaz.

Hem de AKP'giller gibi hile yaparak ve gerçekte yenilerek değil, tam anlamıyla oluşturmuş yapısını. Siz ondan sonra istediğiniz kadar bağırın, çağırın, atın tutun hiçbir kıymeti harbiyesi olmaz.

ABD öncülüğünde, desteğinde kurulacak bu Kürt Devleti'nin Kürt Halkına bir faydası olur mu?

Asla!

Bölge halkına bir faydası olur mu?

Asla!

Sadece Kürt, Türk, Arap Halkları arasında kan davaları yaratır. Yüzyıllarca sürece hale getirir.

ABD ise, tarihinin hiçbir döneminde, halklar yararına bir iş yapmamıştır. Halklara özgürlük, demokrasi, eşitlik, kardeşlik götürmemiştir.

Tam aksine, kan, gözyaşı, ölüm, zulüm, sömürü, vurgun ve talan götürmüştür. Yeraltı ve yerüstü servetlerini alıp gitmiştir o ülkelerin. Bir parçacık da yerli "ortak"larına bırakmıştır sus payı olsun diye...

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Gitmez bu devran. Sürmez bu devran. Yeter! der halklar ve yıkarlar zulüm saraylarını başlarına o emperyalistlerin ve yerli ortaklarının. Kurarlar gerçek Halk İktidarlarını. Mutlaka kurarlar!☐

Mutsuz insanlar ülkesi Türkiye...

Türkiye "Dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi"ymiş(!)

Gel de rahmetli İ. İnönü Paşa'yı yâd etme: "Hadi canım sen de!" diye.

Bildiğimiz gibi AKP'giller ısrarla bunu gündeme getiriyorlar. Şöyle güçlü ekonomiye sahipmişiz, böyle güçlü ekonomimiz varmış... hatta Başbakan Yardımcısı İngiliz Mehmet öylesine uçuyor ki, geçtiğimiz 11 Nisan'da; "Avrupa'da ilk ikiye, üçe oynarız" diyebiliyor.

OECD ülkeleri yaşam tatmin puanı İLK 10

Meksika	8.27
Finlandiya	7.89
Hollanda	7.83
İzlanda	7.80
İsviçre	7.72
Fransa	7.63
Avusturya	7.52
Estonya	7.50
Belçika	7.49
Slovakya	7.47
OECD Ortalaması	7.31

Atmak serbest tabii... Ama güçlülüğün ölçüsü olan somut olgular, olaylar, rakamlar vardır. Söze değil işe bakılır, hele de ekonomiden konuşuyorsanız.

Serum, hani hepimizin bildiği, ameliyat olduğumuzda, hastalandığımızda, güçsüz düştiğimizde, zehirlendiğimizde, ilaç takviyesi vb. için verilen şey.

İşte bu serum, bir aparatla insan vücuduna zerk edilir, verilir. Hepimizin bildiği gibi de basit bir alettir. Hortumlar, bağlantı parçaları ve serumun konulduğu bir torba vardır. Plastikten üretilmiştir.

E, yani diyeceksiniz, biliyorum, ne var bunda?

Bunda olan şu: Biz bu plastik maddeleri üretemiyoruz! Serumun vücuda verilmesini sağlayan aparatı üretemiyoruz!

Gerçekten öyle mi?... Gerçekten öyleymiş... Kim söylüyor bunu? Türkiye'de serum üreten 5 fabrikadan birisinin sahibi olan Nurettin Çetinkaya.

Hürriyet yazarı Vahap Munyar'ın Kayseri'deki fabrikayı gezerken sorduğu soruya cevap olarak aynen şunu söylüyor: "Serumda yerlilik oranını sordum, yanıtladı:

"Su dışında her şey ithal... Torbası, plastik aparatları hep ithal. Şimdi aparatları yerli üretirmek için çözüm ortağı arıyoruz." (<http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/vahap-munyar/birileri-arkadan-itti-boluda-seruma-12-milyon-dolar-yatirdi-40435242>)

Vahap Munyar, bu konuşmayı, 23 Nisan tarihli köşe yazısında anlattı. Yani daha birkaç günlük haber bu.

Siz, daha basit bir aparatı bile yapamayı, üretmeyi, ondan sonra halkımıza hikâye anlatın, dünyanın bilmem kaçını büyük ekonomisiyiz, diye. Sağlıkta devrim yaptık diye kandırın mecnunlarımızı. Oysa gerçek bu. Çıplak gerçek bu!

Daha serum, aparatı üretemeyen bir Türkiye...

Ama burada asıl üzücü olan şu: AKP'nin hüloöğücü'leri bunlara inanıyorlar! Bu somut gerçeği görmüyorlar, bilmiyorlar. Gördürdükünüzde, bildirdiğinizde de inanıyorlar. Şöyle diyorlar örneğin Kurtuluş Partisi'nin facebook sayfasında Tayyip'i eleştiren bir yazıya yönelik yorum yaparken:

"Bu 80 yılda yapılmayanları 10 yılda çalarak yaptysa sizinkiler ne yaptık keşke onlar da böyle çalsaydı."

Anlayışa bakar mısınız Allah aşkına. "Çalmak" meşru bunlar için. Kabullemişler hırsızlığı. "Hırsızlar İmparatorluğu"num mecnunları olmuşlar. Ne yapsak boş değil mi bu hüloöğücü'lara?

Çocuklarımız mutsuz. Hem de çok mutsuz...

Kim söylüyor bunu? OECD. "MUTSUZLUKTA İLK SIRADAYIZ"

"OECD, ilk ilisini 6 Aralık'ta yayınladığı 2015 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın (PISA) üçüncü raporu olan 'Öğrenci Refahı'nda 72 ülkede 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin refah durumlarını inceledi. Öğrencilerin yapılan anket çalışmasıyla elde edilen sonuçlara göre Türkiye: verileri in-

celenen 28 OECD ülkesi içinde 'yaşam memnuniyeti' sıralamasında 10 üzerinden 6.12 puanla son sırada yer aldı. En mutlu öğrencilere sahip ülke 8.27 puanla Meksika oldu.

"ÜÇ ÖĞRENCİDEN BİRİ ÇOK MUTSUZ"

"OECD, genel puanların yanı sıra öğrencilerin yaşam tatmin düzeylerine göre de veriler paylaştı. Türkiye'de 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin 28.6'sı hayatından hiç memnun olmadığını belirt-

masıyla ilgilendiğini belirtirken, hiçbir OECD ülkesinde bu yüzde 85'in altına inmiyor." (<http://www.hurriyet.com.tr/ai-le-desteginde-simifta-kaldik-40433377>)

Çocukları böylesine mutsuz olan bir ülkede anne babaların mutlu olmaları mümkün olabilir mi? Ya da tersten söylesek, işsizlik ve Pahalılık cebenneminde boğulan, toplumun düşürüldüğü ortaçağcı bataklıkta kıvrıman anne babaların çocukları nasıl mutlu olabilir ki? Buna imkan var mı?

Yok. Ne yazık ki yok. İşte size bir başlık daha. Bir gerçek daha.

Depresyon hapı kullanımında dünya şampiyonuyuz!

Niye? diye sormak gereksiz sanırız. Yukarıda söz ettiğimiz ve etmediğimiz, edemediğimiz onlarca, yüzlerce nedenin sonucu olarak şampiyonuz.

"Depresyon hapında da şampiyon olduk

"Sağlıkta, daha doğrusu sağlıksızlıkta pek çok konuda lider ülkeyiz.

"Mesela kalp-damar hastalıkları söz konusu olduğunda Avrupa şampiyonuyuz.

"Çocuk ölümleri meselesinde de iyi bir noktada olduğumuzu söylemek çok zor.

"Aynı durum şimdi de depresyonda var.

"Tüketilen depresyon haplarının miktarına bakılırsa neredeyse her 10 Türk vatandaşından biri depresyonda.

"Sıkıntılı günler geçirdiğimizi ben de kabul ediyorum.

"Kayı verici süreçler yaşadığımızı ben de biliyorum.

"Gelecekte ilgili bazı tereddütlerimiz, endişelerimiz var, farkındayım ama bunların hiçbirini bizi depresyon şampiyonu yapmamalı.

"Sağlık Bakanlığımız şu depresyon konusuna da tüketilen hapların miktarına da bir el atmalı." (<http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/osman-muftuoğlu/size-iki-iyi-iki-kotu-haberim-var-40425297>)

Ne diyor Prof. Osman Müftüoğlu yukarıdaki yazısında?

Sağlıkta, daha doğrusu sağlıksızlıkta şampiyonuz.



Prof. Osman Müftüoğlu

Daha ne desin. Daha nasıl anlatılsın somut gerçeklik.

AKP'giller'e ve onların hüloöğücü'lerine sorarsanız sağlıkta en ileri noktadayız...

Vah vah vah!..

Türkiye: insanların hayal bile kurmadığı ülke!

Eğitim ve psikoloji alanında 100'e yakın bilimsel yayına imza atan, yaptığı araştırmaları dünyadaki en büyük eğitim araştırmaları derneği AERA gibi kurumlardan ödülleri alan, 2015'te ABD Bilimler Akademisi Komisyonu'na seçilen, Hürriyet'te haftalık köşe yazarı kaleme alan, New York Üniversitesi'nde (NYU) davranışbilim ve istatistik dersleri veren, eğitimden siyasete geniş bir alanda bilimsel çalışmalar yöneten Prof. Selçuk Şirin, "Bir Türkiye Hayali" isimli yeni kitabında somutluyor bunları.

Hürriyet Gazetesi Pazar Eki'nde Yenal Bilgici soruyor, Selçuk R. Şirin yanıtlıyor: "(...) Ama beni asıl kaygılandıran başka bir şey daha var. O da hayal kurmadaki eiksizliğimiz.

"Kitabımızı okuduğumda beni de en çok bu konu kaygılandırmıştı. 'Bright Future' ve 'Intel'in 10 şehirde 8-55 yaş arası iki bin kişi ile görüşerek yaptığı bir araştırmaya, 'Türkiye'nin hayal haritasına' yer vermişsiniz kitapta; izinlikle sizin satırlarınızla aktarıyorum: "Çocukların yarısı hayal kurmuyor. Yetişkinlerde hayal kuranların oranı sadece

yüzde 14. Ve maalesef kurulan hayallerin önemli bir kısmı bir mesleğe sahip olma hayali. Katılanların neredeyse yüzde 80'i girişim yapmayı bir hayal olarak dahi aklından geçirmemiş. (...)

"O hayal kuran çocuğu nasıl yetiştireceğiz?"

"Eleştirel düşünce becerisini geliştirerek. Bu öğrenebilen bir beceridir. Hayal kurmak için önce eleştirmek lazım. Basit örnek: Steve Jobs kullandığı telefonu kötü bulmasa daha iyisini üretmezdi. Var olan düzene itiraz etmeden yeni bir şey ortaya koyamazsınız. O itiraz, bir beceridir. Bu beceriyi dünyada kim ölçüyor biliyor musunuz?"

"Kim?"

"- OECD. Yani Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu bir ekonomik örgüt ölçüyor.

Niye ölçüyor peki?"

"- Çünkü yeni ekonomiye katılacak gençlerin başarılı olmak için bilgiyi işlemesi, sentezlemesi gerekiyor ama hepsinin başlangıcı itiraz etmektir. Sistematik bir şekilde, eleştirel düşünce çerçevesinde itiraz etmektir. OECD ölçülerinde Güney Kore'de eleştirel düşünceye sahip gençlerin oranı yüzde 28, bizdeyse 2.2. OECD ortalaması ise yüzde 10.5. Bunun üzerine oturup uzun uzun düşünmemiz lazım." (<http://www.hurriyet.com.tr/hayati-buldugu-gibi-birakmayan-insanlar-olmaliyiz-40377281>)

Ne diyelim, ne anlatalım daha...

İşte size bir hatta birçok gerçek daha. İnsanlarımız (yetişkinlerimiz ve çocuklarımız, gençlerimiz) hayal bile kuramıyor. Hayal bile kuramayacak kadar yaşamdaki umudunu kesmiş durumda. Bıkmış, usanmış, günü kurtarma derdine düşmüş durumda.

Ekonomiyi bakıyor hiçbir olumluluk göremiyor. Döviz fiyatları almış başını gidiriyor, Türk lirası tepe taklak düşüyor, var olan Kamu Malları ve Özel Sektör fabrikaları yabancı Parababalarına yeyim ediyor. Üretim yok. Serum aparatı bile üretemiyoruz. İşsizlik can evinden vuruyor insanları. Pahalılık almış başını gidiriyor. Tutabileceği aşk olsun. Komşularımızla savaş içindeyiz. Ülkemizde de küçük çaplı bir savaş yürütüyoruz düşman olarak gösterdiğimiz bir halka karşı. Katliamlar, ölümler, yaralanmalar, yolsuzluklar, vurgunlar... Neden umut bekleyecek halkımız?

Bekleyemiyor doğal olarak ve hayal bile kuramıyor, depresyon haplarında buluyor çareyi. Bir kısım insanımız da, Allah'la aldatılarak AKP'giller tarafından, öbür dünyayı özlüyor. Onun için çaba sarf ediyor. Yaşadıklarını bir imtihan, bir sinama olarak görüyor. Öbür dünyaya hazırlanıyor, bugünkü gerçeklere gözlerini ve yüreğini kapatıyor.

Bu çarkı kıracağız! Bu düzeni yıkacağız!

AKP'giller, AB-D Emperyalistlerinin desteğiyle, Reis'lerini Başkan yaptırarak için 16 Nisan Referandumu'nu gerçekleştirdiler. Referandum'da başarılı olmak, evet'i kazandırmak için devletin



Selçuk R. Şirin

bütün olanaklarını kullandılar. Ülkenin her yanını Evet'li afişlerle, pankartlarla donattılar. Su gibi para harcadılar. Yasak olmasına rağmen devletin tüm imkânlarını kullandılar. Vb. vb... Buna rağmen yakınlardan da geri durmadılar. Onlar zaten ar değil kâr dünyasında yaşadıkları için utanmayı tümden bıraktılar. Hatta Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bile, dalga geçmek zorunda kaldı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsmail Çevik'in söylediğiyle. Şöyle demişti İsmail Çevik:

"Evet kampanyası çok zor şartlar altında yapıldı."

İşte Ahmet Hakan, çok haklı olarak, "dünyanın en kısa ve en komik fıkrası" diye değerlendirdi bunu 16 Nisan tarihli yazısında.

Her türlü zorbalığı da kullandılar. Evlerini sabaha karşı basarak, kör uykularından uyandırarak gözaltına aldılar, tutukladılar ve cezaevlerine atılar insanları.

Bütün bunlara rağmen Halkımız, Cumhuriyet'e sahip çıktı. Sahip çıktı Birinci Kuvayimilliyeye yadigarı Meclise. Cumhuriyet'in kazanımlarına... Ve HAYIR, dedi.

Buna rağmen, AKP'giller YSK eliyle, hileyle ve dümenle, ama hiç kimsenin yemediği hile ve dümenle, Evet'i galip ilan etmeye çalışıyorlar. Tabii halkımızda buna karşı mücadele ediyor bütün olumsuzluklara, örgütsüzlüğüne karşın.

İşte biz diyoruz ki;

**Yenildin-Yenildiniz Tayyip!
Biz Kazandık!**

Ve bu kazancımızla kalmayacağız. Sizi oralardan alaşağı edeceğiz ve çelik bilezikle tanıştıracacağız.

Unutmayın bunu. Yazın aklımıza.

Ve o günler geldiğinde, Demokratik Halk İktidarı kurduğumuzda yukarıdan bu yana, gazetemizin son dört beş sayısında somut örneklerini verdiğimiz tüm olumsuzlukları tersine çevireceğiz. Serum de, serum aparatı da üreteceğiz, teknolojinin son sözü makinaları da kullanacağız üretimde. Motor da üreteceğiz, yerli otomobil de. Atom dahil teknolojinin son sözüyle üretim yapacağız. Bilimsel veriler ışığında eğiteceğiz çocuklarımızı ve mutlu çocuklar, mutlu insanlar ülkesi haline getireceğiz cennet vatanımızı. Ama mutlaka getireceğiz! □



Üç Fidan'dan Bugüne
2. Kurtuluş Savaşımız Sürüyor!

Mezar Başı 6 Mayıs 2017 Cumartesi Anması: Karşıyaka Mezarlığı / Ankara



Başyazı

Saygıdeğer Halkımız;
AKP'giller İktidarının sergilediği şu işler acısı sefalete
bakar mısınız?..

Başta rafta sayfa 1'de

"Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Eşek Adası'na gitmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan AB Bakanı Ömer Çelik, bu kişinin ciddiye alınacak biri olmadığını söylemişti. "Oraya giderek Türkiye'nin egemenlik hakkını ihlal etmesi ya da Türk toprağı olan bir yeri Türkiye'nin elinden alması gibi bir şeyin söz konusu olmadığını dile getiren Çelik, gereken cevabın Türkiye'nin belirleyeceği bir zamanda verileceğini sözlerine eklemiştir." (http://www.hurriyet.com.tr/turkiye-nin-esek-adasi-tepkisine-yunanistan-cevap-40440285)

Süper bir saçmalama, değil mi?

İşte, AKP'giller'deki mantık, kavrayış bu seviyede.



Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı Kırgeneral Stelanos, İzmir Koyun Adası'ndaki İlgisiz Yunan askerlerini denetliyor... 19 Şubat 2017

Ne diyor?

"Oraya giderek Türkiye'nin egemenlik hakkını ihlal etmesi ya da Türk toprağı olan bir yeri Türkiye'nin elinden alması gibi bir durum söz konusu değildir."

Eğer durum bu ise, mesele edilecek bir olay yok.

Eğer bir işgal ve ilhak yok ise, sen ne üzerine konuşuyorsun ki?

Adamın gelip gitmesi seni niye ilgilendirsin, eğer durum öyle ise?

Eee, o zaman, "Gereken cevap Türkiye'nin belirleyeceği bir zamanda verilecek.", sözün ne oluyor?

Yunan Bakanın ve avanesinin sana yönelik bir davranış mademki yok; o zaman sen, "belirleyeceğim zamanda" neyin cevabını vereceksin?

Laf ola, beri gele, der işte halkımız bunlara. Gerçek bir söz söylemeye, bir tavır koymaya yürek yoksunlukları engel olunca, işte böyle zirvalarlar insanlar.

Adam hareket koyuyor be!

Sadece söz söylemiyor, hareket koyuyor. Sadece sana "bre siktir", demekle kalmıyor, işgal ve ilhak ettiği toprağında askerleri, papazı ve belediye başkanıyla birlikte alem yapıyor. Seninle dalgasını geçiriyor.

Yani, müteceviz girmiş senin evine, mahremine el uzatmış,

sen hâlâ "ciddiye almıyorum.", diyorsun. "İleride bakarız icabına", diyorsun.

Yazıklar olsun be!

AKP'giller'in sadece bu bakamı değil, Yunanistan karşısında zavallılık, acizlik sergileyen. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da benzer bir durum sergiliyor. İşte:

"Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da konuya ilişkin olarak "Yunan Savunma Bakanı şov yapıyor. Onların şovuna alet olacak bir tutum içerisinde olmayacağız ama Türkiye'nin hiçbir şekilde emrivakliye boyun eğmeyeceğini de başta Yunan Savunma Bakanı olmak üzere hepsi çok iyi biliyor." demişti. (agy)

Fikri Işık, öbürünün aksine, dolaylı bir ifadeyle de olsa, Yunanistan'ın adalarımızı işgal ve ilhak ettiğini kabulleniyor.

Peki, o kabule rağmen ne söylüyor?

Şunu:

"Türkiye hiçbir şekilde emrivakliye boyun eğmeyecek. Bunu, başta Yunan Savunma Bakanı olmak üzere hepsi çok iyi biliyor."

Yahu kim, neyi biliyor?

Neyi biliyor Yunanistan, Hafız?

Senin teslimiyetçi, yürek yoksun bir iktidar olduğun biliyor. O yüzden işte bu çakallıkları yapabiliyor.

İşgal 2004'te başlamış. Yani 13 yıldan bu yana sürdürüyor adam, işgal ve ilhak. Yerleşime açmış, devlet kurumlarını oluşturmuş, kilisesini kurmuş, silahlandırılmış,

askerini yerleştirmiş; sen hâlâ "boyun eğmemek"ten bahsediyorsun. 13 yıldan bu yana boyun eğiyorsun be!

Hadi bunlar böyle de, Kaçak Saray'da oturup muhtarlar salonunda "konu mankeni" rolü oynayan gariban muhtarlar karşısında esip savuran, kükreyen, tüm dünyaya ayar veren, lafla nizamata veren, "Reis"iniz niye tık demiyor?

Sorabileniz var mı içinizde?

Yok, değil mi?

Ona soru sormaya yeltenen, hakaret ve küfür yer. Hatta bu konuda ders almamakta inat eden dayak yer, AKP'giller dışına atılır. Zaten sizin de umrunuzda değil, vatanmış, milletmiş, halkmış... Hepinizin ana düşüncesi; "Aman bu fırsat bir daha ele geçmez. Küpümüzü iyi dolduralım..."

Tek derdiniz bu be!

Başka hiçbir şey umrunuzda değil. Ne vatan toprağının elden gitmesi sizi rahatsız ediyor, ne Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunun Yunan Çakallar tarafından ayaklar altına alınması, ne de "bre siktir" şeklinde küfür edilmesi...

Siz bu işlerin adamı değilsiniz. Vatam, milleti, halkı, ulusal onuru bilen, ona zerrece el uzatılmasına, toz kondurulmasına izin vermeyen insanlar değilsiniz.

Sizler, sadece Muaviye-Yezid Dini'nin Sabte İslam'ıyla insanlarımızı aldatırsınız, kandırırsınız ve durup dinlenmeden kanun malı aşırırsınız.

Ne diyor Reis'iniz, 17-25 Aralık tapelerinde?

"Kupon arsalar benden habersiz satılmıyor."

Onlar benim payım...

Kupon olmayan arsalar da sizin payım-

za düşmüş oluyor. Siz de onları lüplüyorsunuz.

İşiniz gücünüz bu. Hayallerinizi, rüyalarınızı süsleyen bunlar. Hangi millet malını nasıl iç edebilirim, kitabına uydurarak...

Saygıdeğer Halkımız;

Bak bir, kimlerin eline kalmışsın... Devletin kimlerin eline geçmiş...

Hâlâ uyandırmayacak mısın?

Ne Laik Cumhuriyet'in kaldı, ne ordum, ne eğitimin, ne yargın; her şeyini çürütüp yıktı, bu AKP'giller. Ülkenin Kurk Haramileri Sofrasına döndü. Dünyadaki saygınlığın, güvenilirliğin, eritilip tüketildi, bitirildi.

Boşuna demiyoruz; "Mütareke günlerinden çok daha karanlık günlerde yaşıyoruz.", diye. Aynı öyle işte...

Acilen İkinci Kuvayimilliyeye Seferberliğini başlatmalıyız. İkinci bir Kurtuluş Savaşı vermemiz gerekiyor. Düşmanlar hep aynı: Batılı Emperyalist Haydutlar, onların maşası Yunan ve Ermeni Çakallar ve içerde, İstanbul Hükümetlerinin devamı olan AKP'giller İktidar ve Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete.

Eninde sonunda bu seferberliği başlatmaya mecbur kalacaksınız. Mustafa Kemal'in deyişiyle; "İstikbalinin ve mevcudiyetinin yegâne temeli budur."

Ya yok olmaya katlanacaksınız, ya da İkinci bir Kurtuluş Savaşı'nı göze alacaksınız.

Halluz, Halkıyız, Yeneceğiz!

28 Nisan 2017

Nurullah Ankut
HKP Genel BaşkanıTepesinden tırnağına kadar binbir suça, yolsuzluğa, yalana, dümene batmış bu iktidar, çünkü
Halk oylamasını da doğası gereği çamurlara buladı, kriminal bir kılıfla örttü üzerini.Bu sözde oylamanın
zerrece hukuki bir meşruiyeti ve geçerliliği yoktur.

Gerçi hukuk falan diye de bir şey kalmadı ama bu sahte oylamanın iptali için hukukçu yoldaşlarımız tüm adli yolları zorlayacaklar.

Bir işin meşru olabilmesi için öncelikle-ilk şart olarak o işi yapanların meşru olması gerekir. Kaldı ki, bu iktidar bugüne dek TCK'deki hemen bütün suçları yüzlerce hatta binlerce kez işlemiştir. Yüz kızarıncı suçlardan tutun da, vatan topraklarının Yunanistan'a peşkeş çekilmesinden, Savaş suçuna kadar, trilyonlarca dolarlık kamu malının aşırılıp zimmetlerine geçirilmesinden, aklımıza gelebilecek her suçu defalarca, sayısız kez işlemiştir bu AKP'giller iktidar.

Saygıdeğer arkadaşlar,

Dikkatinizi çekerim, 15 Temmuz 2016 Gazîmet Paylaşım Savaşı sonrasında devletin ikisi hariç tüm kurumlarında korkunç bir Fetocu avı başlatılmıştır.

Ama sadece ikisine hiç dokunulmamıştır. Aklımıza gelebileceği gibi bunlar;

1- Meclisteki başta AKP olmak üzere Amerikancı Dörtlü Çetenin üyeleri

2- Yüksek Seçim Kurulunu (YSK)'yi oluşturan yargıçlardan oluşan üyeler.

Düşünebiliyor musunuz Fetocu toplumu tüm hücrelerine nüfuz edecek ama bu ikisini dokunmayacak, bunları pas geçecek... Buna bebelere bile inamamaz tabii ki. Zaten AKP'giller içinde yüzü aşkın Fetocu milletvekili ve bakan olduğu hemen herkes tarafından yazılıp çizilmektedir. Tayyip de ne dedi bu konuda? "Deriyi geçerken at değiştirilmez".

YSK'ye gelince, zaten dün akşamki açıklamayı yapan, Türkçe konuşmakta bile zorlanan Başkan Sadi Güven hakkında ne demişti, Fetocu itirafçısı Eski Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Büyükkaramutlu?..

Aynen şunu:

"Beni Sadi Güven Başsavcısı yaptı."

Tabii, Fetocu içli dışlı olan sadece bu şahıs değildir. Daha yığınla böyle yargıç görünümündeki Ortaçağcılar olduğu kuşkusuzdur bu kurumda.

Tayyip ne yaptı, 15 Temmuz sonrası?

Bunları bir anlamda makamlarında esir aldı. Bak, dedi onlara, bir sinyaliniz siz de anlamda derdest ediliyor gönderilirsiniz zindanlara. Ve ömür boyu çakamazsınız orarlardan. Aklınızı başınıza alın, dün Fetocu olduğu gibi, bundan sonra da benim emri-me ve hizmetime girin. Bu konuda da hizmetinizde asla herhangi bir kusur etmeyin.

Olay bu, arkadaşlar...

Şimdi de, adamlar, pir aşkına hizmet ediyorlar işte, yeni efendileri Tayyip'e ve AKP'giller'e.

Hatırlayacaktır bazı arkadaşlar. 7 Haziran 2015 Seçimleri sonrasında, HKP'li Da-

yının 10'ar dakikalık TRT Konuşmalarını hazmedemeyen Tayyip, anında buyruğunu vermiş, Yargıtay ve YSK de büyük bir uyum örneği göstererek HKP'yi ve diğer bazı partileri seçim dışına atırmıştı.

Yeni çıkardığı bir yönetmelikle de, YSK, bizlerin "referandum kampanyası yürütemeyeceğimiz" kararını açıklamıştı. Yani bize siyasi çalışma yasaklanıyordu.

İşte dün de, Tayyip'e ve avanesine büyük hizmetini yapmış oldu.

Kaçak ve de Haram Saray'ın "Büyük Reis"i, "Yargı bizim için ayak bağıdır. Biz Anayasa Mahkemesi vs. kararı dinlemeyiz. Kaçak Saray'ı yaptırır, oraya da gider otururuz. Hiçbir mahkeme kararı bizi bağlamaz. Hikayedir onlar bizim için.", der de, onun emrindeki YSK başka bir şey mi der artık?..

O da seçim yasalarını dümdüz edip geçti. AKP'giller'in 2010'da çıkardığı Seçim Kanunu, İlçe Seçim Kurulunca mühürlenmiş olmayan oy pusulası zarflarıyla kullanılmış olan oylar geçersizdir, demesine rağmen; o kanunu hiçe saydı. Ayrıca, kendisinin hemen geçen Şubat'ta bu konuya ilişkin aldığı bir karar da yok saydı. Ve 2 buçuk milyon civarında olduğu söylenen mühürsüz zarfı oy pusulalarını, bir AKP'linin başvurusu üzerine geçerli sayıp geçti.

Adamların hepsindeki anlayış, hak, hukuk, kanun tanımazlık aynı. YSK de ne demiş oldu böylece? "Kanunlar bizim için ayak bağıdır. Bizim bir tek kanunumuz vardır. Tayyip Reis'imizin buyrukları..."

Biz boşuna feryat ederek söyleyip yazmıyoruz, arkadaşlar. Bu AKP'giller Türkiye'de ne Anayasa bıraktı, ne hak hukuk bıraktı, ne kanun bıraktı, ne vicdan, ne de hakkaniyet bıraktı, diye. Bunlar, devletin tüm kurumlarını santim santim çürüttüler, 15 yıl içinde. Ve Laik Cumhuriyet kurumlarını bir bir kemirip, aşındırıp, yıktılar, enkaz yığınına döndürdüler. Onun yerine "Tayyipgiller Faşist Din Devleti"ni oluşturuyorlar, adım adım, günbegün.

Dün kaç milyon oy kullanılmış, arkadaşlar?

"Türkiye, kritik başkanlık referandumunu geride bıraktı.

"Resmi" rakamlara göre; az bir farkla "Evet" kazandı.

"Bu referandumda 49.7 milyon vatanında oy kullanırken bu oyların 48.9 milyonu geçerli sayıldı.

"Her ne kadar sadece tek bir oy pusulasında "Evet" ya da "Hayır" oyu kullanılsa da, geçersiz oyların sayısının Türkiye genelinde 865 bini geçmesi dikkat çekti." (http://odatv.com/865-bin-oy-nerede-1704171200.html)

Demek ki, 866 bin oy geçersiz sayılmış. Halkımız bu kadar beceriksiz, akılsız değil yahu. Burada aynı pusula üzerinde 2 tane seçeneğe var: Biri beyaz, öbürü kahverengi. Bu ikisinden birine basılacak, tercih mühürü. Bunu herkes bilir ve yapar. Burada da, bir yolsuzluk olduğu apaçık meydanda.

Demek ki, AKP'giller'in "hülooğğ"cuları, ortamını buldukları yerlerde "Hayır" oylarını geçersiz kılmışlar. Yani, pusulayı geçersiz hale gelecek şekilde işaretlerle bozmuşlar.

Zaten, "Evet"le "Hayır" arasındaki fark, sadece 1 milyon 250 bin, görünüşteki verilere göre. Tabii bu da doğru değil ya; varsayalım ki öyle.

Sosyal medyaya düşen, daha yüzlerce hile, yolsuzluk, hırsızlık haberleri, tanıkların anlatımıyla ve videolu görselleriyle birlikte dolaylı durmaktadır. Bu dolaylılar, tabii, yapılanların belki binde biri bile, hatta on binde, yüz binde biri bile değildir.

Gelelim, yolsuzluğun, gayrimeşruluğun bir diğer boyutuna:

Başta da dedik ya; AKP'giller, normal bir siyasi parti değildir, çıkar amaçlı bir suç örgütüdür. Ve binlerce suç işlemişlerdir, diye...

Bu suçlarına ilaveten, bu referandum sürecinde ne yaptı, Kaçak Saraylı Reis?

Her zaman yaptığını...

Kanunu manunu hiçe sayarak, ilden ile, kürsüden kürsüye, ekrandan ekrana koşup kampanyasını ön önemli ve en önde gelen siyasi aktörü oldu.

Oysa şu an, meşru olmamakla birlikte taşıdığı sıfat nedir?

Cumhurbaşkanı, değil mi?

Ne der, Anayasasının, Cumhurbaşkanı seçilen bir kişinin o işe başlayabilmesi için etmesi gereken yemin metni?

Aynen şunu:

"Üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim."

Ne yapmıştır, Tayyip, arkadaşlar?

Milletin huzurunda ettiği bu yemini de, bir zamanlar "Milliyetçilik" için dediği gibi, bu yeminini de ayakları altına alıp geçmiştir.

O, bildiğimiz Tayyip'tir. Bugün söylediğini ertesi gün inkâr edip, geçip gitmiştir. Hem de kaç kez...

Tayyip, öylesine gözü dönmüş bir biçimde hakkı, hukuku, dini, imanı ayakları altına alıp çiğnemiştir ki bu süreçte; "Hayır" oyu vererek bu dünyayı da, öbür dünyayı da karartmamayın.", diyerek "Hayır" oyu vereceklerin cehennemlik olduğunu ileri sürmüştür.

O, bu hileyi de, Hocası, yetiştiricisi

Molla Necmettin'den öğrenmiştir.

O da ne demişti, geçmişteki bir seçim kampanyası döneminde?

"Bizden olmayan patates dinindedir."

Referandum oyununun
Baş Aktörleri

By Muaviye-Yezid Dincileri, CIA-Pentagon Dincileri, böyle demekle, kendilerini Allah yerine koymuş oluyorlar. Dolayısıyla da, Allah'a kendilerini ortak etmiş-şirk koşmuş oluyorlar. Çünkü İslam'a göre Cennete, Cehenneme kimin gideceğine karar verme yetkisi sadece Allah'a mahsustur.

Hep deriz ya, bunların Kur'an ve Hz. Muhammed İslam'ıyla zerrece ilgisi yoktur, diye; işte öyle...

Peki, onun referandum sürecindeki bu kanun tanımaz tutumuna karşı çıkan olmuş mudur, bizim dışımızda?

Yok...

YSK, kanunlarla çalışan, yani onlara uygun iş yapan bir yargı kurumunu olmuş olsaydı ne yapardı?

Tayyip'in bu davranışını engelledi. Engellemediği anda da referandumu iptal edip geçirdi. Ama bunu yapabilemesi için, orada buhunan şahısların hukuka, adalete, hakkaniyete, özgüvene ve vicdana sahip olmaları gerekir.

Gelelim, bir diğer boyutuna bu kandırmacanın:

Devletin bütün imkânları, valileri, kaymakamları, imamı, müdürleri, tabii Hazinesi de dahil olmak üzere, sadece AKP'giller'in emrine sokulmuştur. Medyanın tamamına yakını da, yine Kaçak Saraylı ve avanesinin doğrudan yayın organları gibi çalışmıştır.

Bütün bunlara ilaveten; köylülerimiz, kasabalarımız, tehdit edilerek korkutulmuştur: "Eğer köyünüzde, beldenizde Ha-

yır'lar fazla çıkarsa, bundan böyle hizmet diye bir şey beklemeyin.", denilerek.

Böyle bir durumda ve ortamda hiç eşit, adaletli ve meşru bir referandumdan söz edilebilir mi?

Referandum oyununun
Baş Aktörleri

Asla...

Sadece bu durum bile, referandumun ve benzeri seçimlerin gayrimeşru sayılması için yeter de artar bile...

Evet, arkadaşlar. Kaçak Saraylı Reis ve avanesi, bu referandum kandırmasında, tüm imkânlarıyla devleti kullanmıştır. Arkasında da ABD ve AB Emperyalist haydutları olmak üzere...

Şimdi de, milleti ahmak yerine koyarak, bu referandumu biz kazandık, biz Başkan olduk diye kürsülerden, ekranlardan konuşuyorlar. Ayıp ya... Yazık...

Oynanan oyunun bir hile, bir düzen, bir aldatmaca olduğunu siz de adınız gibi biliyorsunuz ama... Zaten 15 yıldan bu yana hep yapıp ettiğiniz de bu değil mi?

Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Böyle bir hilenin, kandırmacanın doğru ve meşru görülmesi için, insanların ya ahmak ya da bilimden, bilinçten, mantıktan ayrı düşmüş olması gerekir...

Buna, böyle bir oyuna, "hülooğğ"cularınız bile kanmaz, inanmaz. Ama hoşlarına gider onlara, sizin bu hileleriniz, dümenleriniz. Onların derdi hak, adalet değil ki...

En sonunda kaybedeceğiz. Elbet bir sonu olacak bu hilelerin, dümenlerin, düzenlerin, kandırmacalarının...

Halluz, Halkıyız, Yeneceğiz!

17 Nisan 2017

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

Ey AKP'giller'in Büyük ve Küçük Reisleri! 16 Nisan'da da cibilliyetiniz iktizası, hırsızlıktan geri durmadığınızı siz de adınız gibi biliyorsunuz!

Fakat bilmediğiniz bir şey var: Milleti ahmak yerine koyarak yaptığınız bu son hırsızlığınızı kimseye yutturamayacaksınız! Herkesin göreceği şekilde suçüstü yakadınız bu kez!

Üç ya da beş puan farkla bu referandumdan yenik çıkacağınızı, öncesinden biliyordunuz. Malum ya; siz, normal zamanlarda bile her ay dört ayrı şirkete, siyasi durumla ilgili olarak çok yönlük kamuoyu araştırması yapıyorsunuz. 15 yıldan bu yana, yalanlarınızı, demagogilerinizi, kandırmacalarınızı, hilelerinizi, dümenlerinizi, çıkan sonuçlara göre ayarlıyorsunuz, yönlendiriyorsunuz.

Mesela; 17-25 Aralık Geriz Patlamasını matematiksel bir kesinlikte ortaya döken "Sıfırlayamadım Babacım" kasetine, seçmenlerinizin bile sadece yüzde 7'sinin inanmadığını, yüzde 93'ünün ise, Tayyip'le Bilal arasında geçen o konuşmalarda dile getirilenlerin bütünüyle gerçek olduğuna inandığını, kendi aranızdaki bir toplantıda üst düzey parti yöneticileriniz, bakanlarımız konuşuyor. Bu konuşmaları da biz, bununla ilgili bir kasetten öğrenmiş olduk. Daha önce kaseti ve tape edilmiş metnini yayımlamıştık.

İşte bu bakımdan siz, halkın iradesini hiçe sayan bu hırsızlığınızı; nasıl, hangi metot ve biçimlerle ve hangi enstrümanları kullanarak yapacağımızı önceden kararlaştırdunuz.

Oysa; Referandum sürecinde siz, futbol deyimiyle, tek kale maç oynamıştınız. Sadece siz propaganda yapmıştınız. Hem de devletin tüm olanaklarıyla. TRT'sinden, yandaş medyasından; kaymakamına, polisine, okul müdürüne, Diyanet'ine, Cübbelisinden cübbesizden tarikatlarına kadar, tüm avanenizi ve devlet güçlerini kullandınız.

Tabii bu arada devletin Hazinesi de, besapsız kitapsiz biçimde elinizde olduğu için, onları da hayasızca kullanmaktan geri durmadınız.

Bütün bunlara rağmen, halkımız artık kesince bir uyanık diyememek bile, sizin içyüzünüzü sezinemeye başlamıştır. Hırsızlıklarınız, yolsuzluklarınız, ihanetleriniz, yalanlarınız, hileleriniz, dümenleriniz; artık cahil ve yoksul insanların bile kafasında soru işaretleri yaratıyor, gözlerinde yıpranıyorsunuz, günbegün.

Memlekette Anayasa, kanun manum, adliye, yargı, hak, hukuk kalmadığını bir ölçüde de olsa, herkes görüyor, anlıyordu artık. Allah'la aldattığınız saf insanlarımız, bir taraftan sizin Laik Cumhuriyet'i yıkmayı memnuniyetle karşılıyor, ama diğer taraftan da yaptığınız hırsızlıklar, vurgunlar, katliamlar ve ihanetler, güvenilirliğiniz ve itibarınız eriyordu, günbegün. Onlarda size karşı bir tepki oluşmasına sebep oluyordu.

Size karşı olan, sizin Ortaçağcı, insanlık düşmanı ideolojinize tepkili olan insanlar da artık sizden iyice iğreniyor ve tiksiniyor.

Hani, daha önce de yazmıştık ya; Kaçak Saraylı Reis, AKP yöneticisi yandaşlarının bile gözünde artık bir nefret figürüne dönüşmüştü. Onlar bile "Ölse de kurtulsak. Başka türlü bu adamdan kurtulamayacağız." kanaatine varmışlardı.

Hikâyenin özeti; artık bayır aşağı gidiyorsunuz.

Daha önce de defalarca yazdık; insanlar, hayvan sürüsü değildir. Baskıyla, zulümle, kandırmacayla, sürgit yönetilemez, diye. Eğer yalanlarla ve zalimliklerle iktidarlar korunabilseydi, Tarihteki hiçbir zalim iktidar yıkılmazdı. Tarih de gelişmezdi hiç. İlk çağlarda, oraya demir atıp kalırdı. Yani insanlık, bugün Köleci Toplum Düzeni içinde yaşıyor olurdu. Demek ki; zalimlerin de er ya da geç sonu gelir. Yalanların, hilelerin, kandırmacaların da öyle...

Sizin için de, sonum başlangıcıydı bu süreç. İşte bu aşamada Referandum kandırmacasına gittiniz. Güya Kaçak Saraylı Reis, Amerikancı Faşist Din Devleti kuruyordu. Ona karşı hiç kimse gık diyemez duruma getirilecekti. Tüm AKP'giller de, durup dinlenmeden kamu malı hırsızlayarak kılıflarını doldurmaya devam edecekti. Yandaş müteahhitleriniz de "milletin a..."sına" habire koyacaktı.

Yok, Hafız, yok... Yanıldınız. Hem de fena halde yanıldınız. Siz ne Tarih biliyorsunuz, ne de Tarihten ders almayı...

Tabii, ders alabilmek için Tarih bilmeniz gerekir, bütün gerçekliğiyle. Ayrıca da siz, insanları hayvan yerine koyuyorsunuz.

Biz onları sürekli Allah'la aldatır, dümenimize bakarız, sanıyorsunuz.

Bakin, Hitler'in ünlü Propaganda Bakanı Goebbels de sizin gibi düşünüyordu. Diyordu ki:

"Yöntem iyi kullanıldığı sürece, insanlar hep 5 yaşındadır."

İşte, siz de bu kafadasınız. Sapık cellatların, masum evlatlarımızı "horozlu şeker"lerle kandırması gibi, biz de, "Bakara makara"yla kandırınız sürgit, diyorsunuz.

Hitler'in, Goebbels'in ve Nazi avanesinin hazin sonlarını olsun, herhalde yizyeysel de olsa biliyorsunuzdur.

"9 yaşındaki kız çocuklarıyla evlenilebilir", fetvası çıkaran yandaşınız, kankanız Mursi'nin sonunu da biliyorsunuz artık.

Demek ki neymiş? İnsan toplumu, hayvan sürüsü değilmiş! Sürgit kandırmaz, uyutulamazmış! Sonunda uyanır, isyan edermiş!

Bakin bunu iyice yazın kafanıza. İnsanların isyan etmek gibi, "- eyy zalim" diye, zalimler karşısında, korkusuzca haykırmak gibi bir huyları da vardır. Yani "İsyan huyludur" insanlar...

Lafı uzatmayalım, Hafızlar. Suçüstü halinde enselendiğiniz bu son cürmünüz, sizde ölümcül bir yara açtı. O yarayı asla onaramayacaksınız, üzerini kapatamayacaksınız. Sizi ölüme götürecek o yara. Acıklı sonunuza götürecektir.

Sizi, ne Kaçak Saray'ın Arka Bahçeli Amigosu kurtarabilecek, ne de Yeni CHP'nin Sorosdaroğlu İbiş'i... Ne de Altan Tan'lar, Orhan Miroğlu'lar...

Kandırmacalarımızı millet çoğunluğu yemiyor artık. Azınlığa düştünüz. Sayınız da giderek küçülecek. Yani, Allah'la aldatıp künelediğiniz, ağızma düşürüp kullandığınız insanların sayısı eriyecek, günbegün.

Tabii sonunuz, yıkılmış olan normal



bir siyasi iktidarı mensuplarının sonu gibi olmayacak. Hep söylediğimiz gibi, sizler Türk Ceza Kanununda madde madde anılan hemen tüm suçları, yüzlerce, binlerce kez işlemiş bulunmaktasınız. İktidardan tekerlendiniz miydi, karşılaşacağımız ilk nesne Çelik Bilezik olacak.

Emri, sadece hukuktan ve vicdanından alan yargıçlardan, savcılardan kurulu, bağımsız mahkemeler önünde bulacaksınız kendinizi. Bugünkü yasaların öngördüğü şekilde yargılayacağız sizi.

Tüm AKP'giller yargılanacak. Size ve vurgunlarınıza, hırsızlıklarınıza şöyle ya da böyle, uzaktan ya da yakından bulaşmış olan herkes çıkacak, mahkeme ve kanun önüne.

Burada belki; sayımız pek çok, nereye sığdırıp yargılayacaksınız bizi? diye bir soru aklınıza gelebilir.

Onun da yolu var. Bakın, modern stadyumlar yapıldı. Üzerleri kapanabilir. Bizim bildiğimiz, Cimbom'un ve Kartal'ın stadyumları böyle. İşte onlardan birini mahkeme haline getireceğiz. Sanuruz, taraftarlar da bu işi memnuniyetle karşılarlar. Bir süreliğine, başka bir stadyumu ortaklaşa kullanabilirler.

Milleti sürü yerine koyarak yaptığınız bu son hırsızlığın, şu anda bile, ortaya çıkmış olan kesin kanıtları, size bu ölüm vuruşunu indirmeye yeter de artar bile...

Fakat, dikkat edersek; günbegün bu hırsızlığın nasıl devasa boyutlara ulaştığı, görüntülü, yazılı, tanıklı belgeleriyle birlikte, bir bir ortaya dökülmektedir.

Tek birini örnekleyelim: Adam, uzun namlulu otomatik tüfeğiyle okul kapısına çarpmış, buradan "Evet" in dışında oy çıkmayacak, diye sizin kanunumuzu okuyor. (Muş-Hasköy Dağdibi'nde) Bu, ortaya çıkmış olan. Ama böyle sırasımı bekleyen binlerce yolsuzluk hikâyeniz var. Çıkmaya devam edecek bunlar. Ve bu belgeler de, sizi dirhem dirhem aşındırıp bitirecek...

Hiç başka hesap yapmayın. Paçanızı kurtarabilecek bir yol bulabileceğiniz hayaline kapılmayın. Siyasi ölüm yolculuğunuz, durdurulamaz biçimde başlamıştır artık...

Halkız, Halkıyız, Yeneceğiz!

18 Nisan 2017

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

Bu hırsızlama Firavun oluşturma Anayasasının hukuki açıdan hiçbir meşruiyeti yoktur!

Ya da şöyle:

Ancak içi milyon dolarlarla dolu ayakkabı kutuları, elbise askıları, ondan habersiz satılmayan kupon arsalar, milyarlarca dolar, avro istiflenmiş Kısıklı'daki villalar ve de "sıfırlayamadım babacım"lar kadar bir "meşruiyet" i vardır...

15 yıldan bu yana, Anayasa manayasa, kanun manum, hak hukuk tanımadınız, bırakmadınız memlekette.

Durup dinlenmeden yalan, dümen, hile yaptınız. Samiye ara vermemeceğine din alıp satarak, Allah'la aldattınız; saf, cahil, yoksul insanlarımızı.

Hayasızca vurgunlar yaptınız, kamu mallarını, trilyonlarca doları bulacak oranda, aşırıp zimmetlerinize geçirdiniz, kılıplarınızı doldurdunuz.

Bir tek kamu kuruluşu bırakmamacasına, tüm kamu kuruluşlarını, ballı komisyonlar karşılığında, yerli-yabancı Parababalara peşkeş çektiniz.

Hilekârlık, halkı aldatma, kandırma, davranış kalıplarınız olmuş sizin. Bir tek kere olsun düzgün, hukuka, kanuna, hakka-niyete uygun sözümler ve işiniz olmamış.

Tüm hücrelerinize, zihninize, ruhuza işlemiş hukuksuzluk, hile hurda...

Tüm bunlara ilaveten de, emperyalist haydut ABD'nin emrine ve hizmetine girecek, ihanetten ihanete koştunuz. Ne komşu bırakmadınız, ne sınıra, ne millette dirlik düzen, kardeşlik...

Milliyet ve mezhep temelinde, laiklik ve dincilik temelinde bölüp parçaladınız toplumu. Birbirlerine karşı kanlı bıçaklı düşman ettiniz. Cebenneme çevirdiniz ülkesimizi...

Ve de, Ege'de, 18'i ada statüsünde, Lo-



zan'da bize ait olduğu kabul edilmiş 153 toprak parçasını Yunanistan'ın işgal ve ilhak etmesine, Bırakalım müdahale etmeyi, karşı koymayı; tek sözcükle olsun ses bile çıkaramadınız.

Vatan toprağını sattınız göz göre göre. Hırsızlıklarınıza ve ihanetlerinize, vatan satıcılıklarınıza hiçbir sınır koymadınız.

Yetti artık be! Yetti!

Hâlâ da gözünüz doymuş değil. Sanıyorsunuz ki, bu ihanet ve vurgun düzeniniz sürgit devam edecek.

Hayır, etmeyecek! Bitecek. Sonunuz

gelecek!

Hesaba çekileceksiniz!
Hiç aklınızdan çıkarmayın bu sözümleri...

Halkız, Halkıyız, Yeneceğiz!

20 Nisan 2017

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

Sevinçliyim bugün.

Nihayet koca Türkiye'de bir tek mesleki ve insani onuruna sahip çıkma cesaretini gösterebilen bir yargıç çıkabildi. "YSK açıktan kanun çiğnemiştir, suç işlemiştir.", diyebildi.

Medyada bugün yayımlanan şu habere bir bakalım:

"YSK'nin çelişkileri: Melikgazi'de yargıçlar var

"Kayseri Melikgazi İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin yaptığı iptal başvurusunu reddederken, yargıç Vedat Azgıt'in yazdığı muhalefet şerhi tarihe not düştü. Azgıt, YSK'nin referandum genelgesinin hâlâ yürürlükte olduğuna ve kanunlar bile geriye yürütülmezken 16.00'da biten seçimler için YSK kararının geriye yürütüldüğüne vurgu yaptı.

"Kayseri Melikgazi İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin mührsüz oy pusula ve zarflarının kabul edilmesinin yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yaptığı iptal başvurusunu reddederken, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Vedat Azgıt, YSK'ye yanıt niteliğinde bir muhalefet şerhi yazdı.

"CHP'li üye ile birlikte oy çöldüğüyle alınan karara İlçe Seçim Kurulu Başkanı Vedat Azgıt de muhalefet şerhi koydu. Azgıt yazdığı muhalefet şerhinde, referandum günü YSK'nin mührsüz oy pusula ve zarflarının sayılacağı haberinin cep telefonu aracılığıyla YSK'den 17.08'de geldiğine dikkat çekti. Yasaya göre YSK'nin resen veya itiraz üzerine aldığı kararların kesin olduğunu belirten Azgıt, yasaya göre mührsüz oy pusulalarının geçersiz olduğunun düzenlendiğini belirten Azgıt, YSK'nin hazırladığı eğitim filmi ve eğitim seminerlerinde de aynı konuya değinildiğini kaydetti.

YSK'nin saat 16.21'de gönderdiği mesajla, sandık kurulu mühürünün oy pusulasının ön tarafına basılması halinde, bu oy pusulalarının geçerli olacağını belirtildiğine dikkat çekti. Azgıt, "Yani, sandık kurulu mühürünün bulunması gerektiği kabul edilmiş hafta bu düzenlemenin amacının sahteciliği önlemek olduğu hususu vurgulanmıştır" dedi.

"(...) "Geriye doğru yürüyemez" "Üçüncü bir konunun YSK kararlarının geriye yürüyüp yürümeceği olduğuna dikkat çeken Azgıt, şunları kaydetti:

kararlarının kanun maddesinden önce uygulanacağı sonucuna varılırsa YSK kararları ile Seçim Kanunu'nun tüm maddelerinin değiştirilebileceği sonucuna varılır. Bu, hukukun temel ilkelerine aykırıdır. Bu nedenle öncelikle Seçim Kanunu'ndaki hükümlere göre karar verilmelidir" dedi.

"Genelge hâlâ yürürlükte" "Azgıt, cevaplandırılması gereken bir diğer konunun da YSK'nin aynı konuda birbirinden farklı kararları olduğunda hangi kararın öncelikli uygulanacağı olduğunu belirtti. YSK'nin referandum için yayımladığı litaçlık haline getirerek sandık kurulu başkanlarına yolladığı yazıda; sandık kurulu mührü bulunmayan zarfların ve oy pusulalarının geçersiz olduğunun düzenlendiğini belirten Azgıt, YSK'nin hazırladığı eğitim filmi ve eğitim seminerlerinde de aynı konuya değinildiğini kaydetti.

YSK'nin saat 16.21'de gönderdiği mesajla, sandık kurulu mühürünün oy pusulasının ön tarafına basılması halinde, bu oy pusulalarının geçerli olacağını belirtildiğine dikkat çekti. Azgıt, "Yani, sandık kurulu mühürünün bulunması gerektiği kabul edilmiş hafta bu düzenlemenin amacının sahteciliği önlemek olduğu hususu vurgulanmıştır" dedi.

"(...) "Geriye doğru yürüyemez" "Üçüncü bir konunun YSK kararlarının geriye yürüyüp yürümeceği olduğuna dikkat çeken Azgıt, şunları kaydetti:

"Üçüncü bir konunun YSK kararlarının geriye yürüyüp yürümeceği olduğuna dikkat çeken Azgıt, şunları kaydetti:



Hilekârlar

“YSK kararına göre Türkiye'nin doğusunda bulunan 32 ilde seçimler 16.00'da sonuçlandırdıktan sandık sayım döküm işlemleri başladıktan sonra hatta birçok ilde-yerde işlemler tamamlandıktan sonra YSK'nin iptal kararı aldığı açıktır. Bu durumda sandık kurulunun halk olarak yürürlükte bulunan YSK'nin genelgesi gereği mühürsüz zarf ve oy pusulalarını iptal etmesi gerekecektir. Saat 17.08'de gönderilen YSK kararının geriye yürüdüğü kabul edilirse YSK genelgesine göre doğru olarak verilen sandık kurulu kararlarının iptali sonucu doğacaktır. Kanunlar bile geriye yürüdüğü halde YSK kararları ile yürürlükteki mevzuata uygun olarak alınan her türlü kararın sonradan iptali durumu ortaya çıkacaktır. Kanaatime göre, YSK kararları geriye yürümez.

YSK kararının geriye yürümediği kabul edilirse aynı seçimde, farklı seçim çevrelerinde, farklı kurulların uygulanması söz konusu olacaktır. Bu durumda da seçim sonuçları tartışılmalı hale gelecektir.” (http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/726677/YSK_nin_celiskileri_Melikgazi_de_yargicilar_var.html)

Hani, Nietzsche der ya; “Ecce Homo” (İşte İnsan)...

Evet, insanlık onuruna, meslek onuruna sahip çıkmamızın gereği budur işte. Kutularız ya yargıcımızı, alından öperiz.

Şu günlerde, sıradan bir tutum değildir. Saygıdeğer yargıcımız bu tavır, Tayyipgiller İktidarının, kendisine yönelik, her türlü hukuksuzluğunu, her türlü saldırısını ve zulmünü göze almanın bir sonucudur.

Deriz ya hep, eğer namus bellediğimiz davamızda en ufak bir eğilip bükülme yaparsak, insani değerlerimizden en ufak bir taviz verirsek; aynalara bakamayız, diye. Bakamayız biz, eğer öyle bir geri adım atmış olsak...

Onun için de şiarımız; “Onur yaşamdan önemlidir.”

İşte bu anlayışa sahip olduğumuz için, benzer tutum alan bu yargıcımız gibi bir in-

sanla karşılaştık mı, yüreğimiz büyür. Seviniriz, tarifsiz. Toplumumuzda, insanlığın doruklarında yaşayan kartallar misali, zirveleri, sadece zirveleri kendine layık gören insanlar da varmış, diye...

İşte bu yargıcımızla ilgili haberi okuyunca da göğsümüz kabardı, gönlümüz ferahladı. Böylesine kara günlerde yaşıyor olmamıza rağmen coşkulu bir sevince kapıldık.

Şu an, sanıyoruz 15 bini aşkın hâkim ve savcı var görev başında.

İkinci bir örnek görebiliyoruz musunuz, böylesine onurlu bir tavır koymuş?

Hayır. Yok, ne yazık ki...

Kimisi yandaş olmuş bunların, kimisi de “viran olası hanede evlad-ü iyal var” siperine yatmış boylu boyunca. Boşvermiş meslek onurunu vs.'yi...

Tabii aynı zamanda yürek meselesidir, zalimlerin kanunsuzluğuna karşı çıkmak. Kimisi de yürek yoksunudur böylelerinin.

Biz, hep söyleriz ya yine, “Cesaret bir vatanıdır bizim için”, diye; evet, aynen öyledir. O vatana sahip değilseniz, ne coğrafi anlamdaki vatanımızı savunabilirsiniz hakıyla, ne de onurumuzu...

Bu 15 bini aşkın görev başındaki hâkim ve savcının tamamı bilmiyor mu, YSK'nin yaptığı bu seçim dalaveresinin hukukla, kanunla zerrece ilgisi olmadığını?

Biliyor, biliyor. Hem de adları gibi...

Türkiye'nin onlarca hukuk fakültesinde hukuk anlatan akademisyenler var, binlerce.

Bunlar bilmiyor mu bu hukuksuzluğu?

Biliyor.

Peki, onların bir tekinden olsun bir ses çıkmış mıdır, bugüne kadar?

Hayır.

81 ilde Barolar var. Adli sistemin bir diğer bölümünü oluşturan avukatların meslek örgütü...

Bunlardan kaç tanesinden protesto sesi yükselmiştir?

İzmir, İstanbul, belki birkaçı daha. Gerisi arazi...

Yazıklar olsun, diyelim. Yazıklar olsun...

İnsanın şu, bu meslekten olma durumundan önce, insan olma durumu var. Yani her şeyden önce gerçek bir insan olmalı insan. Gerçek insan da, insani, vicdani ve ahlaki değerlere sahip olan ve o değerlerini korumak için her şeyi göze alan insan demektir. Her şeyi göze almaya hazır insan demektir.

Eğer insan gerçek insansa, mesleği her ne olursa olsun, onu, yapılması gerektiği gibi yapar. Yani mesleğin hakkını verir. Mesleğin ahlakına sahip olur, tümüyle. Özet olarak da; her yapıp ettiğinde kamu- nun çıkarını ön planda tutar. Kendini düşünmez. Kamuyu düşünür öncelikle. Yani, toplumuna, insanlığa faydalı olmayı en önde tutar hep.

Hani sevgili Hz. Muhammed de der ya; “İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır.”, diye.

Önderimiz Kıvılcımlı da der ki; “İnsancıl olan hiçbir şey bana yabancı kalamaz.”

Yine, der Kıvılcımlı; “Ben insanın hayvan yerine konmasına isyan ettiğim için sosyalistim.”

Biz de deriz ki:

Evet, biz insanın hayvan yerine konulmasına isyan ettiğimiz için, insanların ve hayvanların zulüm görmesine, acı çekmesine isyan ettiğimiz için ve doğanın, Parababalarının çıkarları için katledilmesine, sadece bugünün değil, gelecek kuşakların da doğasının çalınmasına, yağmalanmasına isyan ettiğimiz için sosyalistiz.

Neyse, uzatmayalım sözü. Temenni edelim ki, bu namuslu ve yiğit yargıcımız, üzerlerine ölü toprağı serpilmiş olan hukuk camiasına zerre miktarda da olsa, bir onur ve cesaret rüzgârı düşürmüş olur bu tutumyla.

Tabii, bugüne kadar yaptıkları her hukuksuzluk gibi, bu son Referandum hukuksuzluklarının ve aldatmacalarının da hesabını verecek, Tayyipgiller İktidarı ve onlarla işbirliği haline çalışan Yüksek Seçim Kurulu mensupları.

Bu hesap sorulacak onlardan, er ya da geç...

İnsanın görevini bilerek yapmaması gibi, kötüye kullanması da ağır bir suçtur hukukta. YSK, bu suç işlemiştir. Hem de kesin biçimde...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

24 Nisan 2017

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

Bre ABD işbirlikçisi hainler!

Bir yandan Hazinenin 500 ton altınını “rehin bıraktık” maskesi altında gizlice, İngiltere'ye, Amerika'ya satıyorsunuz; bir yandan Hatay ilimizdeki vatan topraklarının yarısından fazlasını 23 yabancı devlete! Parça parça satıyorsunuz vatani, Vatansızlar!

Kaçak Saraylı Reis'in AKP'giller İktidarı, hep söylediğimiz gibi, Türkiye'yi bir Hırsızlar İmparatorluğuna döndürdü. Satıp savup yediler, memleketin bağrını. Ne kamu kuruluşları kaldı, ne limanlarımız, ne madenlerimiz, ne dağlarımız, ne ovalarımız...

Gördük ki, sıra Hazineside. Her devlet Hazinesinde altın rezervi bulundurulur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Hazinesinde de 510 ton altın bulunmaktaymış. Bu 510 ton altın 500 tonu elden çıkarılmış, gizli bir şekilde. Sadece 10 ton altın kalmış, koca ülkenin Hazinesinde.

Araştırmacı Yazar Ahmet Aktül'ün aşağıdaki videosunu bir izleyelim, ya da tapesini okuyalım önce:

“Ahmet AKGÜL: Gelelim ekonomiye. Mehmet Şimşek şimdi Başbakan yardımcısı. Bir ara Maliye Bakanıydı, gitti Avusturya'ya, Avusturya'da ağzından kaçtı. Şükür ki hükümetin içinde ağız gevşekler var da, bir kısım gerçekleri açık ediyor.

“Bakınız lütfen, elli kere yazdık, konuşuyoruz. Biri çıksın desin ki yahu bu rakamlar yanlış, iftira atıyor, böyle bir şey yok. Yahu bu Ahmet Hoca nereden uyandırıyor?

“Türkiye'mizin 510 ton kadar altın rezervi var, Merkez Bankası kasalarında. Mehmet Şimşek 6-7 ay önce Avrupa'dayken açıldı:

“Dedi ki 470 tonunu borçlara mahsuben rehine olmak üzere İngiltere'ye yolladık.

“Herhangi ülkede, böyle bir durum olsa o iktidar 1 saat duramaz, değil mi?

“Ama bizde, bizde hiiii, tın...

“Yalnız açık söyleyeyim, yalnız iktidar mı? Muhalefet de bunun ortağı. Onun işi gücü yok, AKP şurada şunu yaptı, burada din istismarı yaptı, bilecek veya bilmeyerek muhalefet de hâlâ AKP'ye malzeme taşıyor. Bu da iyi bir dert. Bu konuyu muhalefetin ele alıp ortaklığı yıkılması gerekmez mi?

“Hiç duyduunuz mu?

“470 tonu İngiltere'de. Araştırdık.

İngiltere dışarıdan emanet aldığı altınların, rehinerin bu güne kadar tarihte bir tanesini geri vermemiş...

“Yetmez, 11-12 ton New York'a gönderilmiş, yetmez 12 ton kadar İstanbul Borsası'nda, o da kimindir biliyorsunuz...

“9, 10, 11 kimesi 12 diyor ama o kadar ton da altın kalmış bizim Merkez Bankası rezervinde. Yok mu bunların yetkilisi, maliye bakanı efendim ekonomi bakanları, başbakanları çıksın desin ki şu Ahmet Hoca'nın rakamları alakası yok, işte bizim Merkez Bankamızda altınımız duruyor. Desinler ben de rezil olayım. Yeter ki ülkem bu altınlarına sahip çıksın...” (<https://www.youtube.com/watch?v=yFYBfYkevnU>)

Apaçık görüldüğü gibi, arkadaşlar, Hazineside altın rezervi diye bir şey bırakılmamış. AKP'giller İktidarının vurgun ve soygun düzeni yüzünden iflas eden ekonominin açıklarını yamayıp tümenden batmasını engellemek için, Şeytani bir planla her yolu deniyor, AKP'giller.

Sadece menkul varlıklarımızı satıyorlar yabancılara, öldüm fiyatına. Vatan topraklarını da satıyorlar, ne yazık ki...

İşte felaketten çarpıcı bir örnek:

“Hatay'ın yarısından fazlası satıldı!”

“CHP Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu, Hatay'da yabancılara gerçekleştirilen toprak satışlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sordu.

“CHP'li vekil, soru önergisinde Hatay'ın toplam yüzölçümünün yarısından fazlasının yabancılara satılmış olduğunu belirtti.

“EDİBOĞLU'NUN SORU ÖNERGESİ ŞUNLARI İÇERİYORDU

“Son yıllarda Hatay ilinde yabancılara toprak satışında ciddi şekilde artışlar olduğu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün verilerinden anlaşılmaktadır.

“Bu çerçevede;

“1-) 23 Temmuz 1939 yılında ülkemiz topraklarına katılan ve bu nedenle de stratejik ve jeopolitik büyük öneme sahip olan Hatay ilinde, Tapu ve Kadastro

Genel Müdürlüğüne ait Ocak 2012 verilerine göre 1974 kişiye toplam 3.722.824.000 m² olan 1320 adet parsel satıldığı gözlemlenmektedir. Hatay ilinde yabancılara satılan parsel artışının sebebi nedir?

“2-) Bu verilere göre Hatay ilinin toplam 5.566.000.000 m² lik bir alana sahip olduğu belli iken, bunun 3.722.824.000 m² lik kısmı yani yarısından fazlası yabancılara neden satılmıştır? Bu alanların satışları ülkemizin güvenliğini tehlikeye düşürmez mi?

“3-) Hatay ilinde satış gerçekleştirilen bu alanlardaki dikkat çekici artış toplam alandan yollar, parklar, kamu alanları ve ormanlar düşüldüğünde daha vahim bir tablo çıkmaktadır. Bu tabloya göre Hatay ili yerleşim alanlarının yüzde kaç yabancılara satılmıştır? Bu satışlar sonucunda Hatay ili toprakları yabancılara peşkeş çekilerek ikinci bir Filistin olmaya aday değil midir? Devlet anlayışı sadece ülke ve insanların çıkarlarını gözlemeyi gerektirirken, ülke topraklarımızı haraç mezar satarak iktidarımızın çıkarlarını gözlemek ve Hükümetin yanlış politikaları sonucu oluşan bütçe açığını kapatmak ifade ettiğiniz “Lider ülke”, “Büyük devlet” anlayışına sığar mı?” (<http://www.gazetevatan.com/-hatay-in-yarisindan-fazlası-satıldı-486793-gundem/>)

Bu yurtseverce çabayı gösteren, 2011 Seçimlerinde CHP milletvekili seçilen Doktor Mehmet Ali Ediboğlu'dur. Bu milletvekilinin halkçı, yurtsever çabalarına tamik olmuşuzdur. Fakat ne yazık ki, böyle namusular, Sorosdaroğlu Kemal'in ve avanesinin abdestini bozar. Anında keserler. Ondan sonra bir daha seçtirilmemiştir Mehmet Ali Ediboğlu.

Şimdi soralım, vatan satıcıları:

Urfa'nın, Mardin'in, Diyarbakır'ın, Antep'in yüzde kaçını sattınız?

Antalya'nın, Mersin'in, Muğla'nın, İzmir'in ne kadarını sattınız aynı bu şekilde?

İstanbul'un ne kadarını sattınız?

Satarsınız siz...

Çünkü bu vatanla, bu milletle, bu halkla zerre ilginiz yok, zerre aidiyet bağınız yok...

Ne diyordu, Kaçak Saray'da oturan Reis'iniz, Gürcistan'da, hiç kimse sormadığı halde, durduk yerde?

“Ben Gürcüyüm, eşim de Si-



Emperyalist Efendiler ve Vatan Satıcılar

irtli Arap.”

Doğru. Belki hayatınız boyunca söylediğimiz birkaç doğru cümleden biridir bu.

İşte bu sebepten, Birinci Kuvayimilliyeye'ye, Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı'mıza ve onun komutanlarına; Mustafa Kemal'e, İsmet İnönü'ye düşmanlığımız...

Keşke Türkler kazanmasaydı, diye geçiriyorsunuz içinizden, değil mi?

İngiliz'in sömürgeci olsaydı bu vatan, bu halk...

Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki programına çıkan kadımlar açıkça söylemediler mi, hepimizin bu ortak arzusunu?

Söylediler...

Onlar hiç değilse, hainliklerinde olsun dürüst davrandılar. Yani biz İngiliz sömürgeci olunmasını istedik, dediler. Ama siz hep ikili oynuyorsunuz. İç sesiniz bu olduğunda, “Biz Osmanlı torunuyuz, şuyuz, buyuz”, diyerek kendinizi vatansever diye pazarlıyorsunuz.

Değilsiniz! Asla!

Saygıdeğer Halkımız; Defalarca söylediğimiz gibi, bu AKP'giller Türkiye'nin felaketi olmuştur. Kâbusu olmuştur. Bunların vatana ve millete verdiği zarar, Mütareke günlerinin emperyalist işgal devletleri verebilmiştir ancak. O günlerin Vahdetin'leri, Damat Ferit'leri, Said Molla'ları, Filozof Rıza'ları yarışabilir ancak bunlarla, hainlikte, emperyalist hizmetkârlığında.

Sadece iktidar mı böyle?

Ne yazık ki, yine hep söylediğimiz gibi, Mecliste muhalefet rolünü oynamayan Sorosçu Kemal'in, TR-705'in, Pontusçu Bekâroğlu'nun vb'lerinin Yeni CHP'si de öyle...

CIA yönetimindeki Kontraçiller'in Özel Örgütü MHP'nin, Kaçak Saray'ın Arka Bahçeli Amigosu ve avanesi de hare... Amerikançı Burjuva Kürt Hareketi PKK'nın legal plandaki ajanlaştırmış liderler yönetimindeki partisi HDP de öyle.

Bunlar, Türkiye'nin düşmanları cephe-

sinde yer alırlar.

ABD ve AB Emperyalistler Cephesi içinde yer alırlar. Onların hizmetindedirler, onları çıkarları için çalışırlar.

Onların bir tekini olsun bir seçmiyoruz aslında, halk seçmiyor. ABD Emperyalist haydutlarının casus örgütü CIA seçiyor. Aldatılmış, zavallı, bilinçsiz halklar da biz seçtik sanıyor.

Türkiye'de oynanan demokrasilik oyunu, özünde bir ihanet oyunudur. Oyunun senaristi de, yöneticisi de CIA'dır, Pentagon'dur, Washington'dur.

Orta Doğu'ya da, ülkemizi de parça parça bölen, halkları birbirine düşürüp kırdıran, ülkeleri cehennem çeviren, hep bu emperyalist haydut devletlerdir.

Kim namuslu, kim hain; bunun birincil ölçütü bizim şu özdeyişimizde ortaya konmuştur:

“Katil Amerika, Ortadoğu'dan defol!” diyemeyen her siyasi ya gafildir, ya hain.

Demek ki, kimin ne olduğunu anlamak bu denli kolay.

Saygıdeğer Halkımız; Yalanlara, oyumlara, dümenlere kanma! Sana anlatılan masallara inanma! Koy önüne yukarıdaki özdeyişimizi; karşılaştığın siyasilere sor, sen neredesin, diye, hangi saftasın, diye.

Eğer çalkalamaya başlayıp bin dereden su getirmeye kalkıyorlarsa, tükür yüzlerine. Defet hainleri...

Ne diyorodu, namuslu, yurtsever Ozanımız Âşık İhsani?

Bölüşmüşler memleketin varını Beldiyoruz, hele gelsin yarım Elimizin nasır balyozlarını Başlarına çalacağız yakandır!” Gelecek o günler de, arkadaşlar! Mutlaka gelecek!...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

27 Nisan 2017

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı



Taksim İşçi Sınıfının Vatanı'dır... Terkedilemez...

Taksim'den vazgeçmek, Vatan'dan vazgeçmektir!..



Tacetin Çolak Yoldaş,
Saygıdeğer arkadaşlar,
Zamanımız bir hayli geç oldu. Tabii gözaltından geldik. 2017 1 Mayıs'ını da Kurtuluş Partililer olarak bir kez daha kazandık!

(Alışlar...)
Önce alandaki tüm yoldaşlarımız, sonrasında ise gözaltına alınan 59 yoldaşımız bugün İstanbul polisine kök söktürdü. Bütün

tüm yoldaşların gözlerinden öpüyorum. Bu başarılı mücadelemizi değerlendirmek üzere sözü Genel Başkan'ımıza veriyorum.

(Ayakta, uzun coşkulu alışlar...)

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Yoldaş:

Sevgi ve saygıdeğer yoldaşlarım,

Hepinizi tek tek alınlarmızdan öperim. Teslim olmadığımız sürece yenilmiş sayılmazsanız.

Hiç kimse bizi teslim alamaz! Namus bellediğimiz yolumuzdan hiç kimse bizi döndüremez! Kararsızlığa düşüremez!

Biz; dünyanın biricik haklı ve meşru davasını savunuyoruz. Biz Tarihimize karşı, Önderlerimize karşı, Şehitlerimize karşı sorumluluk taşıyoruz. Ve onların tek meşru mirasçısıyız.

Mustafa Suphi ve 15 Yoldaşı'nın yayımladıkları tüm bildirimlerin altına sadece biz imza atabiliriz.

1'inci Doğu Halkları Kurultayı'nda, Bakü'de Türkistan Delegesi olarak bildiri okuyan Turar Rızulov'un okuduğu Leninist Bildirinin altına sadece biz imza atabiliriz!

Kıvılcımlı'nın, Denizler'in, Mahirler'in tek meşru savunucusu biziz.

O yüzdendir devrimci değerlerimize karşı sorumluluğumuz var. Onların bir tekine leke sürmektense ölmeyi bin kat yeğ tutarız.

Taksim'i, 1 Mayıs 1977 1 Mayıs'ında 37 Şehidimizle, her karış toprağımızı kanımızla sulayarak Vatan eyledik biz.

Taksim; 1 Mayıs'ın Vatanıdır!
Taksim'den vazgeçmek, Vatandan vazgeçmektir!

Taksim'den vazgeçenler, Tarife karşı, 1 Mayıs'a karşı, Türkiye İşçi Sınıfına karşı ve Uluslararası Proletarya Davasına karşı suç işlemişlerdir, ihanet etmişlerdir.

O bakımdan biz onları Sahte Soyтары Sol olarak ilan ettik. Onların İşçi Sınıfımızın davasıyla zerre ilgileri yoktur.

Kaçak Saraylı despot, 15 Temmuz sonrasında tüm Ortaçağcı yandaşlarıyla birlikte bir ay boyunca Taksim'de piknik yaptı. Ama Vatanımızı bize yasaklıyor. Keyfi bir kararlar.

Uluslararası mahkemelerin ve yerel mahkemelerin verdiği; "Burası 1 Mayıs'ın kutlanacağı meşru alandır", şeklindeki kararlarına rağmen, bize 1 Mayıs'ı yasaklıyor.

Yasakçılık, suç işlemek, kanun tanımazlık, hukuku, adaleti hiçe saymak onun meşrebi olmuştur, ahlâki olmuştur. Kanunsuzluğu, ahlâk edinmiştir o.

İşte düşman 1 Mayıs'ta Taksim'i bize neden yasak kılıyorsa biz de aynı sebepten dolayı Taksim diyoruz.

Bu mücadeleyi kararlı bir şekilde sadece biz sürdürdük.

2009'da kısmi bir kitlesel katılımı, 2010'da tam bir kitlesellikle, 500 bin kişiyi bulan bir kitlesellikle, Taksim'de özgürce 1 Mayıs'ımızı kutladık.

2011'de yine özgürce 1 Mayıs'ımızı kutladık. Ama despot bundan korktu. Parababalı bundan korktu. Amerikan Emperyalistleri bundan korktu. Ve 1 Mayıs'ı, Taksim'i bize yasakladılar.

Biz bu yasağı tanımıyoruz! Hiçbir zaman da tanımayacağız!

Eğer Yoldaşımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu DİSK yönetiminde olmuş olsaydı; DİSK, iki seneden bu yana yaptığı gibi, Bakırköy Pazar Çukuruna, zerzevatlar gibi

ve hatta sokak fareleri gibi kaçıp gizlenmeyecekti.

Onları zorlayacaktık Taksim konusunda. Ama elbirliğiyle; CHP'siyle HDP'siyle bütün Soyтары Sevrci Solla birlikte Nakliyat-İş'i, Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve Yoldaşları'nı DİSK yönetiminden düşürdüler. Böylece DİSK'i kendilerinin yandaşı bir örgüt haline getirdiler. Böyle olunca istedikleri karar dayatabiliyorlar DİSK'e. Ve diğer kamu örgütlerine...

Onların hiçbir devrimci değeri yok.

Yoldaşlar,

Taksim ve 1 Mayıs özdeştir, birbirinden koparılamaz. Mücadele ederek, göreceğiniz önümüzdeki yıllarda yeniden özgürleştirileceğiz Taksim'i. Ve kitlesel biçimde 1 Mayıs'ı orada kutlayacağız, arkadaşlar.

(Alışlar...)

Bildiğiniz gibi yoldaşlar, 1 Mayıs'ın iki yönü var.

Bir yönü nedir?

Uluslararası proletaryanın Bayramı'dır 1 Mayıs.

Ama sadece bu değildir 1 Mayıs. Aynı önemde bir diğer yönü daha vardır.

Nedir?

Parababalarına karşı, insan soyunun başdüşmanı ABD Emperyalistlerine karşı, Avrupa Birliği Emperyalistlerine karşı ve ülkemizdeki yerli çakallara karşı Müca-

dele Günü'dür 1 Mayıs.

AB-D emperyalist hayduku, ülkemi ve Ortadoğu'yu kan gölüne çevirirken, ölüm tarlalarına çevirirken 1 Mayıs'ı sadece bayram olarak kutlamak, 1 Mayıs'a ihanet etmektir.

Böylesi kara günlerde 1 Mayıs'ın hangi yönü öne geçer?

Mücadele yönü, savaş yönü öne geçer. Biz bugün despotlara karşı, onların arkasındaki ABD'ye ve AB'ye karşı savaş yürüttük bütün gücümüzle hep birlikte.

O bakımdan 1 Mayıs'ı layıkıyla, önderlerimize layık bir şekilde, şehitlerimize layık bir şekilde ve Marksist-Leninist ideolojimize layık bir şekilde sadece biz kutladık, arkadaşlar.

(Alışlar... Sloganlar... Taksim Vatanıdır Vazgeçilemez... Alışlar...)

Medyada görevli yoldaşlarımız, uluslararası medyada da Partimizin ve mücadelemizin en ön sıradaki haber olduğunu gösterdiler. Alman Deutsche Welle'nin birinci sıradaki haberidir Partimizin mücadelesi. Reuters'ın birinci sıradaki haberidir Partimizin mücadelesi, arkadaşlar. Ve Parababalı medyası da bütün sansürleme isteklerine rağmen, vermek zorunda kaldı mücadelemizi. Gittikçe bu ihanet ablukasını yaracağız. Kitlelere, halkımıza ulaşacağız. Kavgamızı, ideolojimizi anlatacağız. Ve mutlaka Demokratik Halk Devrimini



Taksim İşçi Sınıfının Vatanı'dır... Terkedilemez...

zafere ulaşacağız. Ve Demokratik Halk İktidarını kuracağız.

Bizi hiç kimse yolumuzdan döndüremez! Mücadelemizi durduramaz! Zaferi mutlaka göğüsleyeceğiz, arkadaşlar!..

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

(Allaşlar. Sloganlar... Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz...)

Tacetin Çolak Yoldaş: Değerli arkadaşlar, önemli bir mücadele yürüttük. Dosta da düşmana da devrimciliği ne olduğunu, gerçek devrimcinin kim olduğunu gösterdik. Ve bu mücadelede her zaman olduğu gibi bugün de bedel ödeyen yoldaşlarımız var. Düşüncelerini, duygularını paylaşarak isteyebilirler. Onlara da söz verelim.

Nurullah Ankut Yoldaş: Tabii. Tabii...

Tacetin Çolak Yoldaş: Ayrıntıya girmeden, zamanı da düşünerek... Buyurun.

Metin Yoldaş: Saat 11.30'da İzmir'den eski bir arkadaş telefon etti. Bütün mücadelemizi izlemiş. Bundan sonra HKP'li olmayanım, diyor, nokta nokta nokta...

(Gülüşmeler... Allaşlar...)

Başka var mı arkadaşlar?
Gerçi Metin Yoldaş noktayı koydu...

(Gülüşmeler...)

Halil Yoldaş: Ben bir şey paylaşayım. Genel Başkan'ımızın hep işaret ettiği bir nokta. Temel nokta. Teorimiz, diyalektik materyalizmin prensiplerine dayanarak ülkemizin gerçeklerinden çıkarılmış bir teoridir. Bu yüzden de, bunu anlatığımızda



anlamayacak hiç kimse yoktur. Yeter ki biz anlatalım, der.

Halkımız gibi özünde halk çocuklarından oluşan polis de solla hiç ilgisi olmayan ve bizim Soyutan Sabte Sol dediğimiz "sol"la bizi de aynı sanıyorlar. Fakat Ordudan sonra içine en zor sızılacak, devrimci hareketten en son etkilenebilecek polis bile teorimiz çerçevesinde Türkiye meselelerini kendisine anlatınca etkilenebilirlik edemiyor. Yaklaşımları değişiyor. Yani orada

şunu yaşıyoruz hep: Bizim teori doğru. Ve bu ülkenin sentezleşmiş bütün değerlerini kapsayan bir teori. Gerçek, doğru, elle tutulur bir teori. Anlattığımız anda işte polis bile etkilenebilir ve siz farklısınız, diyor.

Yaşar Yoldaş: Genel Başkan'ımızın Seçim konuşmasını dinlediler. Açıklar internetten kendileri buldular ve dinlediler.

Tacetin Çolak Yoldaş: Evet başka var mı arkadaşlar?

Pınar Yoldaş: Esmâ Yoldaş nerede?

Esmâ Yoldaş: Ben de orada bir sigara molası verdiğimizde polisin biriyle konuşma imkanı buldum. İşte vatan topraklarını savunmaktan söz ediyorsunuz. Biz de onun için buradayız. Biz de vatan için, halk için mücadele ediyoruz. Bak sen de halk çocuğusun biz de halk çocuğuyuz. Ben Bodrum'dan geliyorum, dedim. Ve 18 Adalar Meselesi'ni açtım onlara. Bakın dedim, onlar bizim vatan toprağımızı işgal ettiler. Her gün gözümüzün önünde Mehmetçik küçük düşürülüyor. Bizim çok gücümüze gidiyor bu. Ve çıplak gözle görüyoruz Yunan bayraklarını, bizim topraklarımızda. Topları dikmişler ve namlularını bize çevirmişler. Bu durum sizin onurunuza dokunmuyor mu, dedim? Yani bunu anlattım onlara. O zaman bir şey diyemediler. Tavırları da değişti bana karşı bunun üzerine. Daha saygılı davrandılar.

Tacetin Çolak Yoldaş: Başka söz alacak var mı arkadaşlar? Osman Arkadaş, Adana Yöneticilerimizden.

Osman Yoldaş: Medya ve sosyal medya Halkın Kurtuluş Partisi'nin ne olduğunu gördü. Biz de paylaştık. Bütün arkadaşlarımız bizi aradı. Sosyal medyadan teşekkür ettiler. Başarılarımızın devamını dilediler. Bundan sonra yanımızda olacaklarını söylediler. Teşekkür ederim arkadaşlar.

Erdinç Yoldaş: Bugünkü örgütülüğümüzü bu derece planlayan, programlayan Parti Yöneticilerimize öncelikle buradan teşekkür ediyorum. Yine aynı derecede Partimizin yiğit Avukatlarına bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Yüreklarına sağlık diliyorum.

(Allaşlar...)

Mustafa Yoldaş: Tabii Erdinç Yoldaş'ın bir ekşiği oldu. Bu eylemi yapan bütün arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Daha doğrusu kutluyoruz.

Hüreyra Yoldaş: Sokaktan geçen insanlar bizi alkışlıyorlardı. Bu da mücadelemizin anlaşıldığını gösteriyor.

Nurullah Ankut Yoldaş:

Erdinç Yoldaş'ın sözü üzerine...

Biz, en kıdemli yoldaştan, bizim gibi 70'i geride bırakmış yoldaşımıza varıncaya kadar tek bir bütünüzdür. Bir savaş örgütünün savaşçılarıyız. Hepimiz aynı önemde ve değerliyiz, yoldaşlar. Ama daha kıdemli olduğumuz için bize başkan sıfatını verdiniz. Onun dışında hiçbir farkımız yok. Diğer parti Yöneticilerimize yönetici niteliği verdimiz. Ama hiçbir fark yok aramızda. Tek bir bütünüzdür. Yoldaşlık demek; kardeşlikten çok daha ileri bir birliktelik demektir. Ve ne diyor önderimiz, büyük Usta'muz Lenin:

"Hiçbir şey insanları aynı dava için savaşmaktan daha fazla kardeşleştiremez. Daha fazla birbirine bağlayamaz." Hepimiz, aynı kutsal ve meşru davamızın savunucuları ve savaşçılarıyız.

İnsanlık davasıdır bizim davamız. Yani insanlığı bu kanların, savaşların Parababalarının zulümlerinin, sömürülerinin, vurgunlarının olmadığı, tüm insanlığın tek bir

anadam doğmuş kardeşler gibi, bir aile gibi mutlu yaşadığı bir dünyaya varmak için savaşımızın nihai amacı.

Hayata başka hangi mücadele böyle bir insancıl anlam yükleyebilir, arkadaşlar?

Ne diyor halkımız?

Kefenin cebi yok.

Hiç kimse öbür tarafa yani toprağa herhangi bir maddi varlık götüremez, arkadaşlar.

O zaman, o maddi değerler için, para pul için uğraşanlar ömürlerini aslında heba etmişlerdir. İnsanlıklarıyla birlikte heba etmişlerdir. Boşa götürmüşlerdir ömürlerini.

Oysa biz, insanlığı gerçek bir insancıl konağa sıçratmak için mücadele ediyoruz.

Açlık, yoksulluk, geçim sıkıntısı, işsizlik, zulüm, savaş, kıyım olmasın diye mücadele ediyoruz. Yani böylesine kutsal bir davamızın savunucularıyız biz.

Tabii bu arada, Vatanımızın da aynı önemde savunucusuyuz. Çünkü ne diyor büyük Usta Lenin:

"Uluslararası Proletarya Davası ve Savaşı dünya çapında zafer kazandıktan sonra bile uzun yıllar, milletler varlıklarını koruyacaklardır."

Önderimiz Hikmet Kıvılcımlı Usta ne

Çünkü bugün olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyetini, Türk Milletini oluşturan milyonların, on milyonların sadece binde biri refah içinde, lüks içinde yaşasın, binde dokuz yüz doksan dokuzu ezilsin, sürünsün, yokluk ve işsizlikle açlıkla boğuşsun demek, milleti savunmak demek olabilir mi?

Olamaz!

Günümüz Türkiye'sinde milliyetçilik, binde birin mutluluğu için değil binde dokuz yüz doksan dokuzun mutluluğu, çıkarı için mücadele etmektir. O zaman bunun adı sosyalizmdir. Bu kadar açık.

Tabii ülkemizde iki millet var. Bin yıldan beri kardeşçe yaşıyoruz. Türk Milleti ve Kürt Milleti. Halkımız iki milliyetten oluşur. Ve biz bu iki milletin de yan yana, kardeşçe, gerçek anlamda eşitlik ve özgürlük içinde yaşaması için mücadele ediyoruz. Bu sebeple de Kürt Sorunu'nun biricik, her iki halkın da yararına olacak devrimci çözümünü sadece biz savunuyoruz. Ne diyoruz?

Edirne'den Çin sınırına kadar Türk Kürt Halk Cumhuriyeti kuracağız biz.

(Allaşlar...)

Nihai amacımız bu, arkadaşlar.

O zaman başhaydut devlet ABD'yi ve AB'yi Asya'dan püskürtüp atacağız. Sadece ülkemizi ve Ortadoğu'yu kurtarmakla kalmayacağız biz. Tüm Asya Halklarını da bu emperyalistlerin tasallutundan, çakallığından, vurgunundan, savaşından, işgalinden kurtarmış olacağız. Ve o haydut çakallara karşı, bir zamanlar var olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden çok daha korkutucu, tehlikeli düşman olacağız ve onu sokmayacağız Asya'ya. Böylece dünya halklarının, dünya mazlum milletlerinin kurtuluşuna da yeniden önderlik edeceğiz, öncülük edeceğiz biz, arkadaşlar.

Böylesine yüce değerleri savunuyoruz biz.

(Uzun allaşlar...)

Tacetin Çolak Yoldaş:

Ben de tekrardan bütün yoldaşları kutluyorum. Her biri birer direniş abidesi. Takip edenler görmüştür. Bulabildiğim resimleri paylaştım facebook'ta. Gerçekten bütün yoldaşlar direniyor, mücadele ediyor. Gözaltına alınırken bile polise kök söktürüyorlar. Benim de İzmir'de avukat tanıdıklarım, Baro'dan tanıdıklarım, medyada çok kısıtlı verilen mücadelemizi



diyor:

Milleti burjuvazi ortaya koydu. Ama biz bugün uluslararası Parababalarına karşı milletimizi savunmak zorundayız. Ve sadece gerçek anlamda biz savunuruz.

Ve ne diyor yine Önderimiz Kıvılcımlı Usta:

"Gerçek milliyetçilik, sosyalistliktir."

Türk milliyetçiliğinin ideolojisini oluşturan Ziya Gökalp, bütün araştırmaları sonunda şu sonuca vardı: Gerçek milliyetçiliğin sosyalizm olduğunu gördü ve inançlı bir sosyalist olarak bu dünyadan göçtü, diyor.

görenler gerçekten gıptaıyla tebrik ettiler. Aradılar. Mesaj gönderdiler.

Sonuç olarak bu zafer, başta önderliğimizin çizmiş olduğu hat olmak üzere, o hat, o taktikleri doğru uygulayan yoldaşlarımızın da emeğiyle gerçekleşmiştir. Bu başarı, bu zafer hepimizindir.

Bir kez daha 2018 1 Mayıs'ın kazanmaya geliyoruz. Bekle bizi İstanbul!..

(Allaşlar... Sloganlar... Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz...)

Yaşasın 1 Mayıs! Taksim Meydan'ı 1 Mayıs Alanı'dır!

Nakliyat-İş'ten:

1 Mayıs'ta

Üyelerimizin kitlesel ve coşkulu katılımı ile alanlardaydık

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü olan 1 Mayıs'ı dört ayrı ilde eylemlerle kutladık.

İstanbul'daki eylemimiz sendikamızın Aksaray'daki Genel Merkez binasının önünde saat 10.00'da davullu zurnah, halaylarla, sloganlarla başladı.

1000'e yakın işçiyi kortejler oluşturularak sloganlarla, alkışlarla coşkulu bir biçimde sendikamızı önünden Taksim'e doğru yürüyüşe geçildi.

Yürüyüşümüz Saraçhane Parkı'nda polislin engellemesiyle durduruldu. Polislin Taksim'e gitme izni vermemesi üzerine burada bir süre sloganlarla Taksim'in işçilere yasaklanması ve polislin tutumu protesto edildi. Daha sonra basın açıklaması

birlikte hazırladığı 1 Mayıs mesajı okundu.

Daha sonra Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu tarafından basın açıklaması yapıldı.

Küçükosmanoğlu, Taksim Meydanı meşru, yasal 1 Mayıs alanıdır. İşçilere, emekçilere yasaklanamaz, dedi. DİSK'in de Taksim Meydanı'ndan vazgeçtiğini, bunun kabul edilemeyeceğini belirterek, Taksimden vazgeçmek mücadeleden vazgeçmektir, dedi.

Genel Başkan Küçükosmanoğlu, Nakliyat-İş Sendikası olarak kazanılmış olan Taksim'den vazgeçilmeyeceğini, Taksim'i yeniden 1 Mayıs kutlamalarına açana kadar mücadeleye devam edileceğinin altını çizdi.

"Yaşasın 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik-Dayanışma Mücadele Günü", "Yaşasın İşçilerin Birliği", "Yaşasın Nakliyat-İş, Yaşasın DİSK" sloganları ve halaylarla eylemimiz son buldu.

Eyleme Topkapı, Adapazarı, Kocaeli Ambarlarından İstanbul Tüvtürk Araç Muayene, Bursa Tüv-Süd Araç Muayene İstasyonlarından, Kocaeli MC Paketleme, Gebze Demtrans Taşımacılıktan üyemiz işçiler coşkulu ve kitlesel katılım sağladı.

Ayrıca sendikamızda örgütlü olduğu için işten atılan, aylarca direniş yapan MSC Medlog Lojistik ve Zet Farma Direnişçileri, sarı sendikacılığa karşı sendikamızın desteklediği ve haklarını alan Rimaks Tekstil İşçileri, Bakırköy Halk Pazarına gitmeyi doğru bulmayan farklı sendikaların üyeleri de eylemimize katılım sağladı.

DİSK eski Genel Başkanlarından Erol Ekici ve DİSK Enerji-Sen Eski yöneticilerinden Kamil Kartal da eylemimize katıldı.

Konya

Konya'daki Ambarlarda çalışan sendikamız üyesi 270 işçi ve ailesi, Sendikamız Konya Bölge Temsilciliğimiz önünde sabah saat 9:30 da toplanarak, davul zurna çalınarak halaylarla ve sloganlarla 1 Mayıs kutlamasını başlattılar.



Saat 11.00'da kortej oluşturularak sloganlarla Kayalı Park Meydanı'na yürüyüşe geçildi. Burada Sendikamız Eskişehir Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ünver, basın açıklamasını yaptı.

Sendikamızın da içinde yer aldığı farklı ülkelerin sendikalarından, 1 Mayısta Emperyalizme Karşı Ortak Bildiri, Konya'da da okundu.

Basın açıklamasında sonra halaylarla, sloganlarla eyleme devam edildi. Sonra yine kortej ve sloganlar eşliğinde Temsilcilik önüne gelinerek, burada da çekilen halaylar ve anılan sloganlarla eyleme sonlandırıldı.

Konya'da gerçekleştirdiğimiz 1 Mayıs kutlamamıza Birleşik Metal-İş üyeleri de katılım sağladı.

Sendikamız Eskişehir ve Ankara'dan yapılan ortak yapılan 1 Mayıs mitingle-

rine katıldı.

Eskişehir

Sendikamız, Eskişehir Sıhhiye Meydanı'nda, DİSK, TÜRK-İŞ, KESK, TMOBB, TTB'nin birlikte yaptığı mitinge, Eskişehir Tepebaşı Belediyesinde çalışan taşeron işçileri ve Sarp Havacılık işçileri ile kitlesel katılım sağladı.

Ankara

Ankara'da ise sendikamız, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin Kolej Meydanı'nda birlikte yaptığı mitinge Çankaya Belediyesinde çalışan üyemiz taşeron işçileri ile kitlesel ve coşkulu katılım sağladı.

2017 1 Mayıs'ında İstanbul ve Konya'da sendika olarak yaptığımız, Eskişehir ve Ankara'da ortak yapılan mitinglerde taleplerimizi haykırdık ve mücadelemizin süreceğini bir kez daha beyan ettik. □



yapıldı.

İlk önce Türkiye'den Nakliyat-İş, Sosyal-İş, Birleşik Metal-İş, Sırbistan'dan Tarım, Gıda, Tütün Sanayi Çalışanları Özerk Sendikası ve SLOGA, Suriye'den GFTU, Filistin'den WUCP, Avusturya'dan Left Bloc, Kıbrıs'tan KHOEOS, İtalya'dan USB ve SGB sendikalarının

Konuşmasında İşçi Sınıfına yönelik saldırılara değinen Küçükosmanoğlu Özel İstihdam Bürolarının, zorunlu BES'in, Kıdem Tazminatının Fona devredilerek gasp edilmesinin, taşeron sisteminin kabul edilemez olduğunu belirterek, bunlara karşı mücadelenin devam edeceğini belirtti.



Ne umudumuzda, ne kararlılığımızda, ne bilincimizde, ne hıncımızda, ne öfkemizde, ne inadımızda, ne şehitlere olan saygımızda ne de Vatan aşkımızda yok zerre kadar olsun bir eksilme 1 Mayıs'ta Taksim'deyiz, Vatanımıza sahip çıkıyoruz!

Baskılar kimini yıldırır kimini bilmemiş.

Biz; daha 17 yaşında Vatan savunması için eline silah alıp ölmeye koşan, insanlığın kurtuluşu mücadelesinde kendi canını başka hiç kimsenin canından daha tatlı görmeyen, son nefesine kadar da bu kutsal mücadeleyi bırakmayan, bu uğurda uğradığı her işkenceden başı dik çıkan, mücadele ederken vurnmayı da vurulmayı da "hepsi vız gelir ve de gelmelidir" diyerek karşılayan Hikmet Kıvılcımlı Usta'nın öğrencileriyiz.

Biz; Kıvılcımlı Usta'dan devraldığımız bayrağı daha yukarılara taşıyan, 68 Kuşağı Gençliği'nin mücadelesinde önderlik, 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi'nde İşçi Sınıfına Sosyalist bilinç vermek için öncülük eden, işkencelere uğrayan, Kıvılcımlı Usta'nın yanı başında mücadele ile yoğrulmuş, Kıvılcımlı gibi nöbet yerini bir an olsun terk etmeyen, cesaretin de bir vatan olduğunu öğreten, karanlığın en yoğun olduğu günlerde projektör ışığı olan, bizlere karanlıklardan çıkış yolunu gösteren, insan-hayvan-bitki-doğa sevgisini mücadelenin merkezine koyan bir önderliğe sahibiz.

İşte o yüzden bizi yıldırılmazsınız, bizi korkutamazsınız, bizi kutsal ve doğru bildiğimiz yoldan döndüremezsiniz. Bizi Vatanımızı savunmaktan alıkoymazsınız. Biz Usta'mızdan da önderliğimizden de baskılar karşısında yılmamayı, tam tersine bilenmeyi öğrendik. Kaybedersek inancımızı, kaybedersek cesaretimizi, insanlığımızı da kaybedeceğimiz kazındı bizim bilinçlerimize. Ve yine insanlığın kaybedenlerin de Vatanı savunamayacağı, korumayacağı belletildi iyice.

O yüzden beyhude çabardık, Kuklacı AB-D Emperyalistlerinin ve kukla yerli satılmışların çabası. Durduramazlar insanlığın insanlık konağına ulaşmasını. Sizlerin başvurmak zorunda olduğu zor, gerçek devrimcilere, gerçek insanlara sökmek. Tam tersine sizin baskılarınız, işkenceleriniz, cezaevleriniz, susuz suikastınız bizim kararlılığımızı, hıncımızı, inancımızı daha da biler.

İşte boş değil bizim Taksim'i Vatan bellememiz. Boşa değil o Vatanı kaybetmemek için bedeller ödememiz. Boşa değil 1 Mayıs Alanı için bu kadar ısrarlı olmamız. Kanla kazanılan her bir karış



toprak için bir Yurtseverin, bir Gerçek Devrimcinin yapması gerekeni yapıyoruz. Kabul etmiyoruz başka bir alanı, kabul etmiyoruz çukurlara hapsolmeyi. Çünkü bu artık bir onur meselesidir. Biz onurumuzu kaybetmeyi kabul etmiyoruz. Çünkü biz; Onurumuzu yaşamadan değerli buluyoruz.

Bir de bizde diğerlerinde olmayan sağlam teori var, her geçen gün doğrulanıyor. Bu öyle bir teori ki, gerici rüzgârların en şiddetli estiği bir dönemde bile yıkılmadı. En şiddetli depremler bile yerinden oynatmadı bu sağlam teoriyi. Bu sağlam teorinin ışığında kattık gericilik rüzgârlarını ölüme. Yıkılmıyız denilen gericiliğin ideolojisini. Yıkılmıyız denilen bu kanser düzeninin bentlerini.

Nazım'ın dediği gibi:
Döndürmedi rüzgâr beni havada yaprağa,
ben katılm önüme rüzgâr...
Ve sen ki en yıkılmazları yıkabilirsin.

Biz 40 yıl önce; 1 Mayıs 1977'de Vatan yaptık Taksim'i.

Kanla Vatan oldu bu toprak parçası. 40 yıldır bu Vatan için toprağa düşen her Devrimciye borcumuzdur, 1 Mayıs Alanı'nın yeniden kazanılıp Vatan yapılması.

Yine, bütün baskılara karşı biz kazandık bu Vatanı. Mücadelemizle, kararlılığımızla, cesaretimizle, inancımızla. Bir adım bile gerilemeden, bir an bile esnemedik. Yaptık... Biz yine yapacağız!..

1977 1 Mayıs'ının 40'ıncı yılında HKP olarak 1 Mayıs Alanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak için yürüyeceğiz, Beşiktaş'tan Taksim'e.

Ve kazanacağız yeniden Vatanımızı. Bu vatana sahip çıkan, başka alanlarda kaybolmak istemeyen, cesaret vatanını kaybetmeyen herkesi beldiyoruz bu coşkulu buluşmaya.

23.04.2017

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Venezuela Halkının ve Maduro Yoldaş'ın yanındır bizim safımız

AB-D Emperyalistleri karıştırmıyorlar Venezuela'ya. Yerli Satılmış Hainler aracılığıyla Bolivarçı Devrimi yok etmek, kazanımlarını ortadan kaldırmak istiyorlar.

"ABD yönetiminin, Venezuela'da bir darbe gerçekleştirilmesi için 'yeşil ışık' yakıldığını söyleyen Maduro, Zamora planını devreye soktuğunu açıkladı.

"Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'taki başkanlık sarayı Miraflores'te kameraların karşısına geçti. Muhafifler tarafından düzenlenecek protestoya saldırı hazırlığındaki silahlı bir komando grubunun yakalandığını söyleyen Maduro, saldırı planının arkasındaki isimlerin bulunması için soruşturma başlatıldığını kaydetti.

"ABD MÜDAHALE ETMEK İÇİN YANLIŞ ÜLKE SEÇTİ"

"ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından dün akşam yayınlanan ve 'engellenen barışçıl protestolara uluslararası yanıt verilmesi gerektiği' kaydedilen uyarı mesajını da hatırlatan Maduro, 'ABD yönetiminin muhalefet lideri Julio Borges için bir darbe senaryosu yazdığını' iddia etti.

bayrak altında birleşmesi için mücadele verecek, Venezuela'nın Mustafa Kemal'i Bolivar'ın ruhunun yeniden hayat bulmasına çalışacaklar ve bu ideallerini de, Latin Amerika'nın entegrasyonu, birliği demek ALBA'yla yani "Latin Amerika'da Bolivarçı Alternatif"i ile somutlayacaklar.

Bu affedilebilir mi AB-D Emperyalistleri tarafından?

Hayır, bu bin ülkeli bir dünya için başta Ortadoğu'yu kurtalamış sürüye çeviren AB-D Emperyalistleri için affedilir bir davranış değildir.

Belki de yeni ve daha güçlü bir devrimin zamanı gelmiştir

AB-D Emperyalistleri açısından Başkan Chavez'in en büyük günahıdır, bu alçakların yerli satılmış hainlerle birlikte Venezuela Halkına yönelik oyunlarını, Halkıyla ve Ordu içindeki Genç Subaylarla birlikte bozması ve Faşist Darbeyi önlemesi. İşte bunu hazmedemediler Emperyalist Haydutlar. Genç subaylarla, Halkın birlikte verdiği o görüntünün tüm dünya halklarının gönlüne nakşedilmesini Emperyalist gururlarına yediremediler.

Faşist Darbeyi Başkan Chavez Önderliğinde bastıran Venezuela Halkının,

Davasına hep; kararlılıkta, inançla, hırs-la sahip çıktı, bu uğurda mücadeleyi hiç yavaşlatmadı.

Chavez Yoldaş, Halkın, Caracazo adıyla bilinen isyanında, halk üzerine kurşun yağdıran ve bin kişinin ölümüne neden olan ABD uşağı eski Venezuela Devlet Başkanı için, "Venezuela kanunları karşısında suçludur, katildir, teröristtir ve cezalandırılması gerekir bu alçağın, bu nedenle bize iade edin bu zalimi", diye haykırdı tüm dünyaya.

Adım attıkları dünyanın her bölgesine beraberlerinde ölüm meleğini de götürün, halkları aşağılamaya, onurlarını kurtmaya çalışan AB-D Emperyalist haydutlarını; "Hitler yanında bebek kalır", "savaş köpeği", "küçük köpek", "bay köpek" di-yerek; gururlarını, onurlarını kırdı Chavez Yoldaş, aşağıladı bu alçakları.

O'nun Venezuela Halkına mirası Ma-duro Yoldaş da, ABD Emperyalistlerinin çakma siyahı kukla Devlet Başkanı Obama'yı "Frankenstein" olarak adlandırmıştı. Nasıl kindar olmasın AB-D Emperyalistleri ve yerli işbirlikçiler.

Küba uçağını düşürerek yetmiş üç kişiyi katleden hain Miami'li dönekerlerin, alçakların, o suikastı tertipleyen ekibin yargılanmalarını Küba'ya iade edilmesini haykırarak halkların gönlüne su serpmeye mi Chavez Yol-daş.

Ne Başkan Chavez ne de ardılı Maduro geçmişi, sınıfını unutmadı, halkına sırtını dönmedi.

Başkan Chavez; Bolivarçı Devrimle halkın sağlık sorunlarını, özellikle Kübalı Doktorların da çok büyük yardımıyla halletti. Yoksul halkın çok büyük bölümünü hastaneye taşıdı, gariban mahallere sağlık

ocakları açtı, çocuk ölümlerini, anne ölümlerini azalttı. Halkını ölüme terk etmedi, bu önderler ve önderlik ettikleri Bolivarçı Devrim.

Bolivarçı Devrimle Venezuela'da okuma yazma oranını yüzde yüze çıkardı, Halkın eğitimsizliği ortadan kaldırdı.

Bolivarçı Devrim öncesinde, büyük bölümü AB-D şirketlerinin kasasına, küçük bir bölümü de Venezuela'daki hain, işbirlikçi Parababalarının kasasına giden Petrol gelirleri Başkan Chavez ve Maduro tarafından halka aktarıldı.

Masum Filistin Halkına yapılan katliamlar karşısında Başkan Chavez, bir tek Müslüman ülkenin yapamadığını yaptı; İsrail'den büyükelçisini çekti ve İsrail'le ilişkileri kesti.

İnsan soyunun en büyük düşmanları AB-D Emperyalistlerine, "Şeytan", "Dünyanın efendisi gibi konuşuyor bu emperyalist haydutlar", AB-D Emperyalistleri tarafından katledilen Kaddafi'ye de "şehit" diye sahiplenerek, Mazlum Halkların hislerine tercüman oldu Chavez Yoldaş. Mustafa Kemal'i kendisine örnek aldı Chavez ve "Atatürk Modeli" fabrikalar kurdu.

Başkan Chavez ve Maduro Yoldaş, Simon Bolivar'ın hayalini, idealini yaşama geçirmek için mücadele ettiler, Chavez Yoldaş anısıyla, Maduro pratiğiyle mücadele etmeye devam ediyorlar.

Bu önderler kendilerine Mustafa Kemal'i, Kahraman Gerilla Che'yi, Ölümsüz Devrimci Fidel'i örnek aldılar.

AB-D Emperyalistlerinin ve Yerli İşbirlikçilerinin rahatsızlıkları, düşmanlıkları, kin beslemeleri, dış bilemeleri bunlardan dolayıdır. Halkın mutluluğu, refah düzeyinin artması rahatsız, hasta eder bu insan soyunun en büyük düşmanlarını. Çünkü bu asalaklar, halkların acıları, gözyaşları, mutsuzluğu üzerine inşa ederler sömürü düzenlerini. O yüzden kendilerinin mutlu ama halkın mutsuz olduğu o eski günlere dönmenin özlemiyle yamp tutuşurlar.

Başkan Maduro; Başta ABD olmak üzere eski sömürgeci ülkelerin petrol üretin ülkeleri hedef aldığına, bu ülkeler içinde oligarşi, tekeller ve medya patronlarından da destek alarak istikrarsızlık ve kaos yaratmak istediklerini, daha sonra bu kaos durumunu ülke içişlerini karışma ve iktidara müdahale için bahane olarak kullandıklarını, bunun da örneklerini daha önce Libya, Irak ve Suriye'de de gördüklerini vurgulamış ve:

"Bugün Irak terörizminin sivisi bö-

lünmenin ve ölümün yönetimindeyse, bunun sorumlusu kim? Suriye'den milyonlarca mülteci yollardaysa, soğuktan ölüyorsa, Akdeniz'de çocuklar ölüyorsa bunun sorumlusu kim?"

"Bugün Venezuela'ya saldıranlarla aynı odaklar." demişti.

İşte bugün Venezuela'da olanlar, Savaş Köpeği AB-D Emperyalist Haydutlarının, yerli hainlerle birlikte, Venezuela'ya, Iraklaştırmak, Libyalıştırmak, Suriyeleştirme istemesidir.

Ama dünden belliydi bugünün geleceği.

Biz, Halkın Kurtuluş Partisi olarak, aynı düşmana karşı savaşan, aynı idealler için mücadele eden, aynı frekansta yürekleri atan Devrimci Yoldaşları olarak, Venezuelalı Yoldaşları Chavez'i, Maduro'yu 2006 yılından bugüne hep uyardık.

Devrim-karşıdevrim diyalektiğinde orta yol yoktur, barışçıl ve zamana yayılmı-yar bir gidış Devrimin ölümdür, Devrimlerle oyun oynanmaz diye.

Parababalarının siyasi ve ekonomik egemenliğine derhal son vemez ve geriye gidış ihtimalini bertaraf etmek için onlarla kararlı ve süreğen bir biçimde ve hiç taviz vermeksizin mücadele etmezsen, karşıdevrim yeniden iktidarı almak için her türlü imkanı kullanır. Karşıdevrime karşı karar-sız kalırsan, gericilik "Demokles'in Kılıcı" gibi başında sallanır durur ve ilk fırsata da devrimi boğmak için bir davranış ortaya koyar, dedik.

Nisan 2002'de Chavez'i Başkanlıktan düşürmek için ABD tarafından planlanan ve Amerikancı generaller tarafından yürürlüğe konan fakat halkın ve askerlerin kitlesel karşı koyuşuyla yenilgiye uğratılan kısa ömürlü karşıdevrimci darbe püskürtüldükten sonra Parababalarına ölümcül darbeyi indirmemek, karşıdevrimin ekmeğine yağ sürmektir, onların Bolivarçı Devrimi boğmak için karşıdevrimi örgütlemelerine davetiye çıkartmaktır, dedik.

Yerli-yabancı Parababalarını siyaseten iktidardan düşürmek yetmez, onların eko-

nomik iktidarını yıkıp ortadan kaldırmak gerekir. Parababalarının varlıklarını, hem de güçlü bir biçimde, sürdürmelerine göz yummak, özellikle de medyadaki tekel-lerini kırıp yok etmemek, onlara aşağılık çalışmaları için çok büyük harekât alanı bırakmak, karşıdevrimcilere gösterilen bu büyük tolerans ileride emperyalist terörü, kaosu, anarşiyi azdırır, dedik.

Yoldaşlığın, Devrimciliğin gereği olarak gördük bu uyarıları yapmayı. İşte bu uyarıların göz ardı edilmesi yarattı bugünkü olayları.

Umarız Venezuelalı yoldaşları son olaylar aykırır, gerekli önlemleri alırlar, kırarlar artık AB-D Emperyalistlerinin ve yerli satılmışların sömürü çarklarını. Bundan başka çıkış yoktur. Ya kırılacak bu sömürü çarkları, yoksa kırılacak olan halkın gücüdür, umududur, mutluluğudur.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak; Maduro Yoldaş'ın ve Venezuela Halkının, ABD ve AB Emperyalistlerinin Yerli İşbirlikçilerle birlikte Bolivarçı Devrim'e karşı yürüttükleri saldırılara karşı verdiği mücadelenin sonuna kadar arkasındayız. Mücadelenizde tüm kalbimizle yanınızdayız.

Bizim safımız; Venezuela Halkının yanındır.

Bizim safımız; "yeni ve daha güçlü bir devrimin zamanı gelmiştir" diyen Sosyalist Maduro'nun yanındır.

Biz inanıyoruz; Venezuelalı Yoldaşların başaracaklarına, yeneceklerine, yeniden umut olacaklarına, yeniden sol rüzgârları estireceklerine, emperyalistlerin gururunu kıracaklarına.

Dünyanın başhaydutu ABD Emperyalizmi eminde sonunda kaybedecek, zafer mazlum dünya halklarının olacaktır

**Şan Olsun Chavez Yoldaş'a!
Şan Olsun Maduro Yoldaş'a!
Şan Olsun Venezuela Halkına!**

26.04.2017

**Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi**



"Washington'm 'emperyalist müdahalesini' onaylatmak için Venezuela devrimi ve kurumlarına saldırı emri verdiğini savunan Maduro, 'ABD'nin müdahale etmek için yanlısı ülke' seçtiğini söyledi.

"Maduro'nun aktardığı senaryoya göre, Venezuela'da şiddet ve ölüm olayları trmandırılacak ardından da hükümet muhalif isimlere saldırıyla suçlanacak. Son olarak da Maduro'nun görev süresinin biteceği 2019'dan önce darbe girişiminin liderleri tarafından erken seçim için baskı yapacak.

"DARBESON, DARBE GİRİŞİM- LERİNE SON"

"Venezuela'da darbeye son, darbe girişimlerine son" diyen Maduro, düzeni sağlamak amacıyla özel bir planı uygulamaya koyacağını açıkladı.

"Amaçlarının ABD'nin planladığı darbe girişimini engellemek olduğunu kaydeden Maduro, "Ülkemizin güvenliği, iç düzeni ve sosyal bütünlüğü için stratejik, özel, sivil ve askeri bir planı devreye sokma kararı aldım" dedi." (<https://tr.sputniknews.com/guney-amerika/201704191028143879-venezuela-maduro-abd-darbe-girisimi-zamora-plan/>)

Neden uğraşılır AB-D Emperyalistleri Venezuela'yla?

Neden düşmanlar Yiğit Başkan Hugo Chavez ve Maduro Yoldaş'larla?

Bu sorulara yanıtı yine soruyla verelim: Neden düşman olmasınlar?

Bir önder çıkacak, AB-D Emperyalistlerinin korkulu rüyası olacak, ruhlarını ve ülkenin zenginliklerini AB-D Emperyalistlerine satan yerli satılmışların azgınca sömürüsüne dur diyecek; insan soyunun en büyük düşmanları da ona düşmanlık beslemeyecek. Olmaz. Eşyanın doğasına aykırı olur böyle bir durum. Emperyalistler doğaları gereği böyle önderlere düşmanlık besler, müdahale eder, yok etmeye çalışır.

Hele bu önder sadece kendi ülkesiyle yetimenecek, bütün Dünya Halklarının umudu olacak, karanhğın en yoğun olduğu günlerde karanlığı yaracak ışık olacak, tüm dünyaya sol rüzgârlar estirecek; mümkün değildir böylesi bir öndere ve ülkeye ve halklara AB-D Emperyalistlerinin el atması.

Bu da yetmedi, bu önder ve yoldaşları, aynı dili konuşan, aynı kökenden gelen, aynı tarihsel ve kültürel bağlarla birbirine bağlı ve sömürgecilerin paramparca ettiği Latin Amerika'nın tek bir canı, tek bir

bu darbeyi halkın lehine bir Demokratik Devrime, yani Antiemperyalist, Antifeodal ve Antişovenist bir devrime sıçratmasını kaldırmadı emperyalist haydutlar ve kara kaplı defterlerinde, müdahale edilmesi, karıştırılması gereken ülkeler ve önderler sıralamasında, baş sıralama yerleş-tirdiler, Venezuela'ya, Başkan Chavez'i ve Maduro'yu.

Şan, şöret, makam, mevki tutkunu AB-D Emperyalistleri ve yerli satılmışların, "üniversite eğitimi olmayan bir kamyon şoförü" diyerek küçümsedikleri Maduro Yoldaş'ın, "Gençliğine rağmen muazzam tecrübeleri olan, büyük bir fedakârlık ve çalışma kapasitesiyle en zor durumların dahi üstesinden gelebilecek bir devrimci" olarak, Chavez Yoldaş'ın-zın yarım bıraktığı Devrimi tamamlama isteği, harekete geçirdi emperyalist canavarları.

Bedence aramızdan ayrılan Başkan Chavez Yoldaş'tan sonra Maduro Yoldaş'ın, ABD, AB ve tekellerin Venezuela'ya karşı yürüttüğü kampanya karşısında devrim ilkelerinden ve anayasadan taviz vermeyeceklerini söylemesi; "Belki de yeni ve daha güçlü bir devrimin zamanı gelmiştir", "Karşımızdaki canavar bütün dünyanın önünde titremesini beldi-yor, ama bu gerçekleşmeyecek" ifadesi, emperyalizmin ve oligarşinin Libya'da ve Irak'ta yaptığını Venezuela'da yapmasına izin vermeyeceklerini vurgulamaları iyice çileden çıkarttı AB-D Emperyalistlerini ve yerli satılmışları.

Ne Başkan Chavez ne de ardılı Maduro geçmişi, sınıfını unutmadı

Daha neler var neler, AB-D Emperyalistlerinin Venezuela Halkına ve önderlerine düşmanlık beslemesi için. Bir önder ve O'nun arkasından giden milyonlar, dünya halklarına iyi bir örnek olmuşsa, mücadele azmi aşılamışsa, bu örnek AB-D Emperyalistleri için çok kötü bir örnektir, ortadan kaldırılması, halkların gözünden düşürülmesi gereken.

İşte Dünya Halklarının umutlarını yeşerten, rüyalarını güzelleştiren, insanlık düşmanlarının umutlarını karartan, rüyalarını kâbusa çeviren örnekler:

Hugo Chavez Frias, ABD Emperyalizmine ve yerli işbirlikçilere karşı mücadelesinde asla tereddüt etmedi, geri adım atmadı, kararsızlığa, umutsuzluğa düşmedi. Yiğitti, cesaret vatanına sahipti, ataktı, gözü karaydı, yurtseverdi, her şeyi göze almıştı ve halka karşı da çok mütevazı bir devrimci önderdi. Kutsal bildiği Halkın

Hayat pahalılığı başını almış gidiyor...

Ülkemizin sürekli sorunlarından birisi hayat pahalılığıdır.

Vatandaşın yaşamını doğrudan etkileyen pahalılık, üretimin değil, tüketimin ön plana alındığı bizim gibi ülkelerde çözülmesi zor bir sorundur. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Mart ayında 1,02, yıllık bazda ise 11,29 olarak açıklandı. Bu oran, Ekim 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek düzey olarak kayıtlara girdi. Son dokuz yılın en yüksek düzeyine geldi enflasyon, yani hayat pahalılığı.

Hükümet yıllardır, "ekonomi iyiye gidiyor, hızla büyüyor" deyip duruyordu. İşsizliğin ardından, pahalılık da tavan yapmış oldu. Yani halk olarak, işsizlik ve

mercimek, nohut, kuru fasulye, pirinç vb.) ithal ediyoruz. Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri bin türlü emekle kurulan Kuva-yimilliyeye artığı Sümerbank, Etibank, PTT, Şeker fabrikaları, SEK, EBK gibi pek çok değerlerimiz yok pahasına özelleştirildi. İthalat, ihracatı katladı. Üretim için eğitimden tamamen vazgeçildi. 1950'lerde Köy Enstitülerinin kapatılmasıyla Eğitimde geriye doğru gidış yaşanmıştı. 12 Eylül darbesinden sonra Endüstri Meslek Liseleri önemsiz hale getirildi. En son dört yıl önce uygulamaya konan 4+4+4 medrese eğitim düzeniyle de, bilimsel-laik eğitim bitme noktasına getirildi. Sanayinin ihtiyacı olan yetişmiş insan gücünün bu eğitim düzenin-



pahalılık cenderesine iyice girmiş olduğu. Niye böyle oluyor?

Parababaları aşırı kârlar elde ederken, vatandaşın ezici çoğunluğu yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin aylık sınırı mart ayında bir önceki aya göre 51,7 lira daha artarak bin 703 liraya çıkar-ken, gıda dışındaki gereksinimler için yapılması gereken harcama da 36,5 lira artarak 4 bin 918 liraya yükseldi. Gıda ve gıda dışı gereksinimlerin yoksulluk hissi çekilmeden insan onuruna yarayış bir şekilde karşılanabilmesi için gereken toplam aylık harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise 88,2liralık artışla 6 bin 621 lira oldu.

Ülkemiz 12 Eylül 1980 Faşist Darbesinden beri daha fazla dışa bağımlı bir ekonomi politikası izliyor. Bu politikalar sonucu ülkemizde tarımsal üretim bitme noktasına geldi. 1980'den önce dünyanın kendi kendine yeten yedi ülkesinden biri iken, şimdi tek çok vasamal tarım ürünü (buğday,

de meydana getirilmesi iyice güçleşti.

Niye bu duruma geldik?

Hayat pahalılığı durup, dururken olmuyor. Hep IMF ve Dünya Bankası'nın bizim gibi ülkelere dikte ettirdiği, neoliberal politikalar yüzünden böyle oluyor, denir. Bunun açıkçası; AB ve ABD'nin emperyalist politikalarına karşı duramayan bir ülke olduğumuz için, bu duruma geldik demek en doğrusu. Son yirmi beş yıldır bölgemizi kana bulayan bu politikalar, bir taraftan da vatandaş olarak bizleri de işsizlik ve pahalılık cenderesine sokuyor. Bu cendereden kurtulmak için, hep birlikte gerçekleri görmek zorundayız. Biz emekçiler hayatın her alanında, örgütlenerek, bizleri ezen bu ekonomik düzene hayır demeyi bilmeliyiz. 12 Nisan 2017

**Dr. Ercan Küçükosmanoğlu
(Gaziantep Yeni Çizgi Gazetesi'nden)**

28 Nisan Dünya İş Güvenliği Günü ve iş cinayetlerinde yok olan canlar

uluslararası Çalışma Örgütü ILO tarafından 2001 yılı itibarıyla 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü ilan edildi. 28 Nisan 1914, Kanada'da iş cinayetlerinde patron sorumluluğu olduğuna vurgu yapılan ilk hukuki kararın verildiği gün. 2003 yılından beri de ILO çeşitli konu başlıklarıyla dünya çapında etkinlikler düzenliyor.

ILO, 28 Nisan'ı aslında bir kutlama günü olarak kabul ediyor. Ancak dünyada ve ülkemizdeki verilere baktığımızda bir kutlamadan çok bir yas ve mücadele günü olması gerektiği açık.

ILO'nun verilerine göre, dünyada her yıl işle ilgili kaza ve hastalıklar sonucunda 2,3 milyondan fazla kişi can veriyor. Yılda 300 milyondan fazla iş kazasının meydana geldiği tahmin ediliyor. Her 15 saniyede bir 1 işçi can veriyor. Aynı veriler, her gün yaklaşık 6 bin 3 yüz işçinin iş cinayetlerine kurban gittiğini gösteriyor.

Dünyada hal buyken, ülkemizde de durum daha farklı değil ne yazık ki. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre, Türkiye'de en fazla iş cinayeti geçen yıl yani 2016 yılında gerçekleşti. 1970 işçi kardeşimiz iş cinayetlerinde can verdi. Ölülerin en çok gerçekleştiği işkolu inşaat. 442 işçi bu işkolundaki iş cinayetlerine kurban gitti. 389 işçi tarım, 265 işçi taşınacılık, 124 işçi ticaret-büro, 109 işçi belediye, 96

işçi metal ve 73 işçi de maden işkolunda can verdi.

2017 yılının ilk üç ayında da en az 441 işçi iş cinayeti sonucu hayatını kaybetti.

DİSK tarafından hazırlanan "Türkiye'de Çocuk İşçi Olmak" adlı rapora baktığımızda, çocuk işçi olarak çalışmak zorunda kalan çocuklarımızın işler acısı durumunu görüyoruz. Ülkemizde çocuk işçi sayısı 2 milyona yaklaştı. 2016 yılında hayatını kaybeden çocuklarımızın sayısı 56. Ayrıca rapordan öğrendiğimize göre, ülkemizde çocuk işçilerin sayısına ilişkin güncel veriler sadece 15-17 yaş grubunda olan çocuk işçiler için mevcuttur. 15 yaş altı ve tarımsal alanlarda mevsimlik olarak çalışan çocuklara ilişkin veriler bulunmamaktadır. Buradan da anlaşılıyor ki, çocuk işçi sayısı



2 milyonun da üstündedir. ADB Emperyalistlerinin yurtsever,

antiemperyalist Beşşar Esad'ı devirmek için ülkesini İŞİD ve benzeri Ortaçağcı örgütler eliyle yangın yerine çevirmesi sonucu ülkemize milyonlarca Suriye vatandaşı mülteci olarak geldi. Suriyeli çocukların büyük çoğunluğu da kayıt dışı olarak çalışıyor. Yani ülkemizdeki 2016 TÜİK verilerine göre, çocuk işçilerin % 78'i kayıtdışı çalışmaktadır. 2016 yılında 15-17 yaş arası çocuk işçi sayısı 708 bindir. Bu çocukların 558 bini kayıtdışı çalışırken, 150 bini sigortalıdır. Yani çalışan her 10 çocuktan 8'i kayıtdışıdır.

İSİG verilerine göre, 2012 yılında 32 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetmişken, 2016 yılında bu sayının 56'ya yükseldiğini üzülerek görüyoruz. Çocuklarımızın işçi olarak çalışmak zorunda kalması ve çocuk işçilerin sayısının her geçen gün artıyor olması, iş cinayetlerinde çocuklarımızın katil edilmesine sebep olmaktadır.

TMMOB'abağlıMakineMühendisleri Odası'nun düzenlediği VII. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi sonuç bildirgesinden Türkiye'nin iş cinayetlerinde Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer aldığını öğreniyoruz.

İş cinayetleri sonucu yaşanan ölümlerin artmasını söze engellemek amacıyla AKP İktidarı tarafından 2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarıldı. Kanun daha çıkarılırken, ilk ircaatı eski mevzuatta "İşçi Sağlığı" olarak geçen kavramı "İş Sağlığı" olarak değiştirmesi oldu. Böylece AKP İktidarı işçinin değil, aslında bu kanunla işverenin

kârının güvenliğini sağlayacağını ilan etmiş oluyordu.

Buna rağmen neredeyse her yıl hatta yılda birkaç defa yapılan değişikliklerle yaptıklarını beğenmiyor, işverenlerin yeni taleplerini karşılamak için kanun ve bağlı yönetmelikleri değiştirip duruyorlardı. Kanun mevcut haliyle işçi sağlığı ve güvenliğine derman olamazken, her geçen gün daha da budanıyor. İş cinayetleri ve meslek hastalıklarında işveren kayırlarak sorumluluğu azaltıldı. Bütün sorumluluk iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimine yüklendi.

İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri tarafsız ve bağımsız bir şekilde görevini yapması gerekirken, maasını işverenden aldığı için işverene bağımlı hale getirilmiştir. İşsizlik tehdidi Demokles'in kılıcı gibi tepelerinde sallanmaktadır.

Ayrıca iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinin her çalışan kişi başına çalışma süreleri kısaltılmış, bir işyerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin tam zamanlı çalışması ve böylece işyerinde yaşanan sıkıntıları gözlemlemesi, müdahale etmesi zorlaştırılmıştır.

Ne yazık ki, 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü'nün yıldönümünde ülkemizden acı gerçekleri paylaşıyoruz.

Peki bu sorunların çaresi nedir? İş kazaları ve meslek hastalıkları önenebilir mi?

Evet, öncelikle şunu iyi bilelim ki, iş kazası ve meslek hastalıkları önenebilir. Çalışanlar olarak bunlara mahkûm değiliz, bunlar fitratımızda yok.

İşçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için, sendikalar, mühendis ve doktor

örgütlerinin katılımıyla bağımsız ve tarafsız bir denetim mekanizması oluşturulmalıdır.

Bu mekanizma fabrikalardaki işçi sağlığı ve güvenliği konularını devletin ilgili bakanlığıyla birlikte denetlemelidir.

İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimleri maaslarını işverenden değil devletten almalı ve işyerilerinde iş güvenliği konularında tam anlamıyla bağımsız olmalıdırlar.

İşçi Sınıfının sendikal örgütlenme hakkı Anayasal bir hak olmasına rağmen, ülkemizde sendikaya üye olan işçiler işveren tarafından derhal işten çıkarılır. İş güvenliği konularının çözümüne katkı sunacak bir diğer ve en önemli çözümlerden biri de İşçi Sınıfımızın örgütlü olmasıdır. İşçi Sınıfımızın örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmalıdır.

Taşeron sistemi kesinlikle kaldırılmalı, bütün işçiler kadrolu olarak çalışmalıdır. Esnek çalışma, Özel İstihdam Büroları gibi İşçi Sınıfımızın iş güvencesini ortadan kaldıran uygulamalar yasaklanmalıdır.

Çünkü İşçi Sınıfının örgütsüzlüğü, taşeron cehennemi, esnek çalışma, Özel İstihdam Büroları, kiralık işçilik, artan iş cinayetleri ve meslek hastalıkları demektir.

Gelecek güzel günlerde İşçi Sınıfımızın sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarında çalışması, iş cinayetleri ve meslek hastalıklarının tamamen önlenmesi, iş güvencesinin sağlanması için mücadele etmeliyiz. Bizi yok etmek isteyen emperyalizme ve bizi mahvetmek isteyen Parababalarına karşı... □

Hayır bitmedi, daha yeni başlıyor!

Başta raftı sayfa 1'de

Kartal'da Halk, "Hayır Kazandı" dedi

16 Nisan'da gerçekleşen BOP Anayasası'nın oylanması sırasında mübirsüz oyların da geçerli sayılacağı şeklinde karar alan YSK'yi protesto için Türkiye genelinde gerçekleşen protestolara Kartal Halkı da katıldı.

Daha önce hayır çıkması için çalışmaya gerçekleştiren çeşitli grupların çağrısı ile gerçekleşen eylemler 1 hafta boyunca



devam etti. Eylemlerin ilk üç günü diğer günlere göre daha kitlesel bir katılım ile gerçekleşti.

Eyleme Partimiz de yoğun bir şekilde katıldı. Gerçekleşen yürüyüşlerde "Kaybettin Tayyip", "Faşist Din Devletine Hayır" dövizleri taşındı. Kitlenin sloganları ise Taksim-Gezi İsyamı'nın izlerini taşıyordu: "Her Yer Hayır, Her Yer Direniş", "Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam", "Faşizme Karşı Omuz Omuz", "Örgütlü Bir Halkı Hiçbir Kuvvet Yenemez", "Hayır Kazandı YSK Çaldı"... Kitlenin en önünde her biri bir harften oluşan "Hayır Kazandı" dövizleri ile yüründü.

Kartal'da hayır için bir arada mücadele edenler, Cumartesi günü gerçekleşen çağrı ile birlikte Kadıköy'de bir araya geldiler. Yeni CHP'nin başkanı Sorosdaroğlu'nun "Sokaklara çıkmıyoruz" açıklaması ile birlikte kitlelerin eylemlere ilgisi giderek azaldığı gözlemlendi. Kitlelerin kazanım elde edemediği bir protesto silsilesi de Yeni CHP eliyle söndürülmüş oldu.

Gelecek dönemde, gerçekleşen bu hırsızlığın hesabının sorulacağı ve halkın bunu asla unutmayacağı da bu eylem ile birlikte ortaya konulmuş oldu.

Şaibeli referandum sonuçları Ankara'da protesto edildi

AB-D Emperyalistleri ve Yerli ortaçağcı satılmışlar tarafından 16 Nisan referandumundaki Firavun seçtirme Anayasasında yaşanan yolsuzlukları, usulsüzlükleri,



kanunsuzlukları, hukuksuzları protesto etmek için Ankara Sakarya Caddesinde ve Kuşlukparkta yapılan eylemlere, Mustafa Kemal'in kalpaklı resminin bulunduğu ve üzerinde "Bağımsızlık Benim Karakterimdir" yazan bayraklarımızla ve "BOP'a, Ortaçağcı Gericiğe, Başkanlığa Hayır" yazılı dövizlerimizle katıldık. Eylemlerde "Hayır Bitmedi Daha Yeni Başlıyor", "Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam", "Hırsız Yandaş YSK, Hırsız AKP İşbirlikçi YSK", "Hayır Kazandı YSK Çaldı" sloganları arak AKP'giller iktidarının ve YSK'nun hileli referandum oylamasını protesto ettik.

İzmir'de "Hayır" sahipti kaldı

16 Nisan'da gerçekleştirilen Referandumda Hayır oylarının AKP'giller tarafından çalınması Türkiye'nin birçok ilinde çeşitli eylemlerle protesto edilirken, Hayır oylarının en çok çıktığı illerden biri olan İzmir'de bu eylemler diğer illerde olduğu gibi sönük, heyecansız bir şekilde geçti.

Bu eylemlerin ilki 18 Nisan günü Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Yak-



laşık 3 bin kişinin toplandığı Cumhuriyet Meydanı'nda İzmir'den beklenmedik bir şekilde heyecansız bir kalabalık vardı ve eylem oldukça sönüktü.

Bu eylemden üç gün sonra 21 Nisan günü de DİSK, KESK, TMMOB, TTB'nin çağrısıyla Gündoğdu Meydanı'nda bir protesto eylemi gerçekleştirildi. Bir öncekinden çok daha sönük ve ruhsuz geçen bu eyleme ise en fazla beş yüz kişi vardı. Kendisine "Emek ve Demokrasi Güçleri" diyen bu grup da içinde yüz binlerce üyesi olan sendikalar, odalar olmasına rağmen kendi kitlelerini bile sokağa çekemeyerek kendi ruh hallerindeki yenilgiyi kabullenme durumunu kitlelerine de yansıtmış olduklarını gösterdiler.

Bu iki eylem dışında genel katılım sağlanan bir protesto eylemi örgütlenemedi İzmir'de. Yerellerde, 50'şer 60'ar kişilik gruplar halinde birkaç eylem yapıldıysa da, Hayır oylarına sahip çıkma konusunda en önde olması gereken, YSK'nin hileli seçim sonuçlarına göre bile 2 milyon civarı Hayır oyu çıkan İzmir'de halk bu hırsızlığa karşı harekete geçmedi, geçirilemedi ve eylemler çabucak sönümlenerek sona erdi.

Bu eylemlerin bu kadar sönük ve cansız geçmesinde en büyük sorumluluk Meclis-teki Amerikancı 4'lü çetenin Hayır safında yer alan bileşenlerindedir. Özellikle İzmir'i kalesi olarak nitelendiren CHP, Sorosdaroğlu Kemal'in tavrıyla tabanını sokaklardan çekerek bu eylemlere neredeyse hiç katılım sağlamadı.

Keza, 23 Nisan günü CHP İzmir İl Örgütü çağrısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende en fazla 500 kişilik bir grubun toplanması, kendi tabanlarını kendi eylemlerine bile getiremediklerini bir kez daha gösterdi. 23 Nisan gibi önemli bir güne bile halkımızın bu çağrıya kulak asmayor, eylemlere katılmıyor olması artık Meclis-teki muhalefet partilerinden umudun kesilmiş olduğunu gösteriyor bizlere.

Referandum sonrası süreçte bir kez daha gördük ki, ülkede halkımıza HKP dışında umut olabilecek, kurtuluş olabilecek bir örgüt yoktur. 20 Nisan günü Karşıyaka'da partimiz tarafından yapılan Hayır eylemine halkımızın desteği, bizi engellemeye çalışan polislere karşı bize sahip çıkması da bunun en net örneklerinden biridir. Denilebilir ki, İzmir'de yapılan en coşkulu Hayır eylemi 20 Nisan günü yaptığımız eylemi.

Bu da gösteriyor ki artık AB-D Emperyalizmine ve yerli satılmış uşakları AKP'giller'e karşı tek çıkış yolu HKP'dir. Bu bilinçle, var gücümüzle çalışıp örgütlenerek Tam Bağımsız Türkiye yolunda durmadan yürümek, Türkiye Halklarını örgütlü bir şekilde bu mücadeleye katarak Demokratik Halk İktidarını kurmak görevi omuzlarımızdadır.

Mersin de "Hayır" dedi

AKP'giller'in ve ortakları; faşist MHP, BBP, HÜDA-PAR'ın birlikte tezgâhladıkları, faşist din devleti kurma referandum sonuçlarına karşı, tüm Türkiye'de olduğu gibi, ilk günden itibaren Mersin'de de protesto eylemleri yapılmaya çalışıldı. Mersin valiliği ve emniyetinin kesinlikle izin vermemesi nedeniyle yürüyüş yapılamadı. Belli merkezi küçük meydan-bahçelerde 100-150 kişilik toplantılarla yetinildi ve 4'üncü günün sonunda da sönümlendi.

CHP, BHH ve kısmen HE'cilerin güdümlü yapılan eylemlerin gerek içeriği ve gerekse de niceliği ne yazık ki Sevrici Soytarların ağırlığında oldu. Bu nedenle de ne bayrak ne de ciddi döviz kullanımı olmadı. Zaten 30-45 dakika süren eylemlerin mikrofon sahipleri Sevruciler oldular. Mersin CHP'nin, Sevrici sevici yüzü, bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Mustafa Kemal'e ve 1. Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı'mıza sövenlerin seslerinin daha çok çıktığı biçime büründü.

HKP olarak ilk üç günlük eylemlere katıldık.



Karşıyaka'da Polis ablukasına rağmen HAYIR eylemi!

16 Nisan'da yapılan referandumda AKP'giller'in bütün dünyanın gözü önünde oy hırsızlığı yapmasının ardından ülke genelinde süren protestolardan birini de 20 Nisan'da Karşıyaka'da gerçekleştirdik Kurtuluş Partilileri olarak.

Saat 19'da Karşıyaka İZBAN önünde, ellerimizde üzerinde Mustafa Kemal'in kalpaklı portresi ve "Bağımsızlık Benim Karakterimdir" sözü bulunan pankart ve bayraklarla toplandık.

Onlarca çevik kuvvet ve sivil polisi alanı sarmışın. Halkımızın tepkisinden korkan AKP'giller'in polisleri insanları terörize edip korkutarak eyleme katılım engellemeye çalıştılar. Önce yürüyüş yapmaya izin vermeyeceklerini söyleyerek çarşının girişine barikat kurdular. Sonra açılan "Yenildin Tayyip! Hayır, Kazandı!" yazılı pankartımızın kaldırılmasını istedikler. Üzerinde hakaret içeren ifade olduğunu iddia ederek kapatılması için baskı yaptılar.

Ancak HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak, HKP İl yöneticileri ve sloganları hiç susmayan arkadaşlarımızın kararlı tavırlarıyla karşılaşan polisler geri adım atmak

anayasada yapılmak istenen değişikliklerin TBMM'deki oylamaları sırasında da açıkça anayasal suç işlenmişti. Oradaki anayasaya aykırılık bir kenarda ama 16 Nisan'daki referandumda da her şey artık ayan beyan ortaya çıktı. Mübirsüz oy bir seçimin garantisidir. Ya da başka bir ifadeyle sandığa mühürlü oy girerse ancak o seçim kurallarına uygun yapılmış olur. Fakat bizim yüksek yargıçlarımızdan oluşan YSK'nun oylamalar başlar başlamaz bir karar da değil, sitesinde yapılmış olduğu bir duyuruyla seçime hile karıştırılmış oldu. Teknolojik devrimin getirmiş olduğu olanaklarla dünya alem gördü ki topluca oyların Evetler basılarak sandığa atıldığı video kayıtlarıyla paylaşılmıştır. Yine ellerinde uzun namlulu silahlarla oy verme bölgelerinde bulunan insanlar da paylaşılmıştır." diyen Çolak, ortada eşit, adil ve hakkaniyetli bir referandum olmadığını belirtti. Bütün bunlara rağmen sandıktan çıkan Hayırların, Evetlerin önünde olduğunu söyleyen Çolak, "Dolayısıyla Hayır kazanmıştır 16 Nisan'da" dedi.



zorunda kaldı. Polisin bu hukuksuz ve halkı korkutma amaçlı tavrına, hatta etrafta eylemi izleyen insanları dağıtmaya çalışmasına rağmen çevreden izleyip destek veren, sloganlarımıza katılan, aramıza katılıp ellerimizdeki dövizleri alıp taşıyan halkımızın duruşu da polisin geri adım atmasında bir diğer etkeni. Tartışmalar sonunda polisin geri çekilmesiyle eylem kaldığı yerden devam etti.

"Her Yer Hayır Her yer Direniş", "Gün Gelecek Devran Dönecek Hırsızlık Halka Hesap Verecek", "Hayır Bitmedi Daha Yeni Başlıyor", sloganları atılan eylemde Av. Tacettin Çolak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Çolak açıklamasında "Yakın geçmişte bir referandum sürecinden geçtik. Normal demokrasilerde kişilerin serbest ve gizli oy, tek oy hakkı vardır. Fakat bizdeki ileri demokraside herkesin gizli, tek oy hakkı daha ileriye götürüldü toplu oya, koli halinde oylara dönüştü. Referandum sürecine gelirken

HKP tarafından seçimde yapılan usulsüzlüklerle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvurulduğunu ve ayrıca YSK üyeleri ve başkanı hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlatan Çolak, "Biz Hayır'ımıza sahip çıkıyoruz. Yasadışı hiçbir eylemimiz yoktur. Dolayısıyla Hayır'ımıza her zaman sahip çıkma ya devam edeceğiz. Bu konuda İzmir halkının % 68'i geçen oranda Hayır vermesi de aynı zamanda bizim gururumuzdur. İzmir Halkına helal olsun. Türkiye'nin dört bir yanında Hayır'ına sahip çıkan milyonları da selamlıyoruz." diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Açıklamanın ardından eylem "Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam" sloganıyla, eylemlerin devam edeceği belirtilerek sonlandırıldı.

İzmir'den
Kurtuluş Partilileri

Heyecan ve umut dolu yüreklerimizle geliyoruz!

Eğitim-İş Sendikamız 2005 yılında bir iddiayla kuruldu.

Ülkemizin kurucu değerlerini, bilimi, laikliği ne pahasına olursa olsun savunacağız ve koruyacağız. Aynı zamanda demokratik bir sendikacılık anlayışını oturtup, özlük ve hukuki hak mücadelesini temel alan bir strateji belirleyeceğiz.

Kısmen yol da alındı. Ama yeterli mi?

Örneğin ülkemizin kurucu değerlerini, bilimi, laikliği ne pahasına olursa olsun koruyabiliyor muyuz?

Okullarda NUTUK'un yasaklandığını duyuyoruz. Öğrencilerin "Referandumda Evet" mitingine götürüldüğünü izliyoruz. Ensar Vakfı'nın yurtlarında küçük bedenlere tecavüze, Aladağ'da yanan kız çocuklarına yüreğimizi yanarak şahit oluyoruz. 657'yi, iş güvencemizi tartıştırmayacağız derken fiyiyatta güvencenin kaldırıldığını görüyoruz. Yeni atanan tüm öğretmenlerin sözlü mülakattan geçebilmesi halinde ("Reis kimdir?" sorusuna "Doğru cevabı" verirse) sözleşmeli olarak atanması, her ile açılan üniversiteler ve eğitim fakülteleri sonucu katlanan işsiz öğretmen ordusu ve yıllarca ataması yapılmadığı için intihar eden onlarca öğretmen sorunu gün gibi ortada. Her gün hepimizin bildiği, gördüğü, yaşadığı gelişmeler karşısında ne kadar CESUR olabiliyoruz? Ne yapabiliyoruz?

İşte biz cesur adımlar atmak için adayız. Bizler Birinci Kurtuluş Savaşı'nın destanlar yaratan kadınlardan olan Şerife Bacı'nın dediği gibi, "Bebeğim anasız büyür ama vatan-sız büyümmez" şiarını içimize işliyoruz.

Eğitim Emekçilerinin; en son yapılan Eğitim-İş Başkanlar Kurulu'nda asılan pankartta; "Eğitim İş yaşamın bir parçasıdır. Tehlike yaratmaz. Kahraman olmak gerekmez." sözüyle pasifleştirilmek, mücadeleden kopartılmak, siyasi-toplumsal olaylara gözünün kapatılmak istenmesine inat, Eğitim-İş'li olmak Kahraman olmayı gerektirir.

Mustafa Kemal Atatürk ve Kuva-yimilliyeciler kahraman olmayı, emperyalistler ve yerli işbirlikçileri için tehlike yaratmayı göze almasaydı, bugün bir Cumhuriyet'ten, Laiklikten ya da Özgürlüklerden bahsedemeyecetdik.

Her Eğitim-İş'linin kahraman olması gereken, yani Mustafa Kemal olması gereken günlerden geçiyoruz. 2014 yılında en güzel eylemimizi yaptık: Laiklik için Ankara'da yürüdük ve sonrasında yargılandık.

Peki, sendikamız bu davalar süresince üzerine düşeni yaptı mı?

Laikliği ve bu eylemi gerçekten savunmaya devam edebildi mi?

Ne yazık ki HAYIR!

Peki, sınıf ve kitle sendikası olma

iddiasındaki sendikamız bunun gereklerini yerine getirilebildi mi?

Ne yazık ki HAYIR!

Sendikamız ve konfederasyonumuzda kurumsal işleyişle ilgili çok önemli sorunlar yaşanmaktadır:

Organlar düzenli bir şekilde işlemekte/iletilememektedir. Sendikamızın başta tüzük olmak üzere hukuka uyulmamaktadır. Mücadeleye/örgütlenmeye yönlendirilmesi gereken enerji iç çekişmelere, kişisel sürtüşmelere aktarılmaktadır. Bu tür kariyerist, bencil tutum ve davranışlar sendikamızdaki yoldaşlık, dayanışma, birlik ve mücadele duygusunu yok etmektedir. Bu durum üyelerin hızla sendikalarına küsmelerine kınmalarına ve sendikalarından uzaklaşmalarına neden olmaktadır; dolayısıyla da eylem ve etkinliklere katılım beklenenin çok altında kalarak moralsizliğe neden olmaktadır.

Hem Genel Merkez düzeyinde hem de şubelerde yetkiler keyfi olarak uygulanmakta; hatta bu yetkiler kötüye kullanılarak hoş gidilmediği düşünülen üye, yönetici ve şubelere karşı ce-



zalandırmamanın bir aracı olmaya kadar götürülmektedir.

Sendikamızın üyelerini örgütlü üye haline getirebilmesi ve örgütlülüğünü güçlendirmesi, kurumsallaşmasıyla doğrudan bağlantılı bir meseledir. Aşağı yukarı tüm bölgelerde yaşanan bir sorundur kurumsallaşamama. Bunun temel nedeni olarak da sınıf ve kitle sendikacılığının temel ilkelerinden olan **Demokratik Merkezîyetçiliğin** bir türlü söylemden eyleme geçirilemeyişini görmekteyiz.

Demokratik Merkezîyetçilik ilkesinin demokratik yönü yok sayılarak, aşırı merkezîyetçi, despotik bir yönetim tarzı örgüte hâkim kılınmaya çalışılmaktadır. Bu merkezî ve baskıcı yönetim tarzı bazen öyle noktalara kadar götürülmektedir ki; sarı gangster sen-

dikalara bile taş çıkartacak durumlara ulaşmaktadır. Bu konu sendikamız için hayati derecede önemlidir.

Şube yönetimleri, sendikal çalışmanın olmazsa olmazı olan ve üyeyi de örgütlü üye yapacak olan çalışma komisyonlarını (eğitim, örgütlenme, eylem ve etkinlikler, vb) ya hiç oluşturmamakta ya da oluşturulan komisyonlar hiç çalıştırılmamaktadır. Sendikamıza hakim olan genel anlayış, tüm çalışmalarını yönetim kurulu üyelerinin (hatta kimi zaman yönetim içindeki belli üyelerin) yapması oluyor. Bu tür bir anlayış kariyerizm hastalığını körüklerken, üyenin de pasifleşmesine yol açmaktadır. Ayrıca birlikte iş yaparak, üyelerin birbirlerini tanıması ve gerçek-sarsılmaz yoldaşlık ilişkilerinin oluşması fırsatı da kaçırılmış olmaktadır. Unutmayalım ki hiçbir şey, insanları birlikte iş yapmak kadar yakınlıklaştıramaz.

Sendikamızda; kadın emekçilerin sendikal çalışmalara en etkin bir biçimde katılmalarını sağlayacak, kadının kendi sorununa sahip çıkmasının gerekliliğini bilince çıkarmasına yardımcı olacak politikalar oluşturulmamaktadır.

Sendikamızın Üniversite örgütlenmesi hâlâ oldukça zayıftır, bunun için de atılan somut bir adım hâlâ yok, ne

gereklilerle hemen harekete geçirilmektedir.

Yönetim Kurulunun işleyişinde Başkanlar, geniş yetkilerini okullardaki bir müdür gibi, kurumlardaki Daire Başkanı, Genel Müdür gibi kullanılmaktadırlar. Diğer Yönetim Kurulu üyelerinin söz ve karar hakkına saygı gösterilmemekte, eylem ve etkinliklerden üyeler çoğu zaman haberdar edilmemektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri olmadan kararlar alınmakta, hatta onlara görevler verilmekte, ne eylemlerden ne etkinliklerden haberdar edilmemektedir.

Başkanlar Kuruluna veya Genel Merkez bünyesindeki diğer mekanizmalara Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin ve ilgili şubenin üyelerinin görüşleri sağlıklı iletilmemekte hatta bazen hiçbir şekilde iletilmemektedir. Başkanın görüşü, sendikamızın görüşü haline gelmektedir.

Sendika Yönetimlerinin üyeleriyle, Genel Merkezin Şubeleriyle organik bağları kurulmamış durumdadır. Sadece üye yapmaya, üye sayısını çoğaltmaya, sadece yetki almaya odaklı bir sendikal faaliyet yürütülmektedir. İşyerlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla periyodik toplantılar yapılmamakta, dolayısıyla üyelerin görüşleri alınmamakta, işyerlerinde üyelerin sorunlarının öğrenilmesi, sorunların çözümü noktasında ve eylem etkinlik gibi süreçlere katılımının sağlanacağı mekanizmalar kurulmamakta, kurulmamaktadır.

Birleşik Kamu-İş'e bağlı sendikalarla gerçekten organik bağlar kurulup, ortak eylemler planlanmamaktadır. Bağ kurmak sadece Milli Bayramlarda, anımlarda yönetimlerin akına gelmektedir. O da sadece günü kurtarmak, ele güne karşı biraz sayımız olsun mantığıyla. Yine bu tür etkinliklerde koçbaşlığı da sayı çokluğu dolayısıyla Eğitim-İş'e veriliyor. Yani sayısal güce tapılıyor.

Eğitim-İş'in en başarılı organizasyonları yemek, kahvaltı v.b. gibi organizasyonlar olmaktadır. Bir eylem, bir etkinliğe, bir hak alma mücadelesine gelmesi gereken sayı sadece bu tür organizasyonlarla getirilmektedir.

Şube binaları sendikal çalışmalar için işlevsel olarak kullanılan, üyelerin gelip gittiği, sohbet ettiği, günlük olayları, sorunları, sevinçleri, kazanımlarını paylaştığı mekânlar olmaktan çok uzaktır. Sadece üyeler değil, yöneticiler de uğramamaktadır Sendikalara.

Yukarıda değindiğimiz kangrenleşen sorunları aşmak, sendikamızı nicelik ve niteli olarak büyütmek, yüreklerimizin olanca ateşiyle umut olmak için:

Mustafa Kemaller'in, Deniz-



ler'in, Mahirler'in Tam Bağımsızlıkçı, Antiemperyalist, Yurtsever, Devrimci ruhuyla, heyecanımızdan bir an bile kopmadan, çoluk çocuk, ev, iş gücü demeden ve sonunu düşünmeden, fedakârca, bilinçlice bu görevi üstlenmeye hazırız.

Biz ABD ve AB Emperyalistlerine, Yerli Satılmışlara karşıyız. İnsanlığı Ortaçağ Karanlığına götürmeye yeminli Ortaçağcı Şeriatçılara karşıyız. Biz Emekçi Halkımızın biricik dostuyuz.

Ve inanıyoruz ki mücadele örgütlenmeden, mücadele yükseltilmeden, kaybettiğimiz Laik Cumhuriyet'in hiçbir kazanımını geri alamayız.

Ve yine inanıyoruz ki mücadele için sonunu düşünmeyen KAHRAMANLAR olmak gerekir. Kongreler, benim ne kadar "adam"ım olacak hesaplarının yapıldığı bir alana dönüşmüşken, biz bu mücadelede Kahramanlığa adayız.

Ülkemizi çok zor günlerin ve çetin mücadelelerin beklediği şu dönemde bilimli, bilinçli, inançlı, kararlı, cesaret vatana sahip ve bu çetin mücadelenin ağırlığını kaldıracak Devrimcilerle-Eğitim-İş'liyle bu sürecin üstesinden gelinbilir. Onun için desteğimize ve oylarımıza talibiz.

Bu ilkeler yani; **Antiemperyalist, Antifeodal ve Antisoventist** ilkeler çerçevesinde dürüstçe samimice yol yürüyeceğimize herkesle bir araya gelmek, kaderimizi birlikte tayin etmek istiyoruz.

Sendikal mücadelenin öncüsü olmak ve sendikamızı nitelik ve nicelik olarak büyütmek için güvenimiz, enerjimiz ve inancımız tam. Eğitim ve Bilim Emekçilerini hiçbir şekilde kategorize etmeden; dil, din, ırk, siyasi görüş farkı gözetmeden, en geniş biçimde kucaklayacak, ekonomik demokratik haklarımızın peşinden koşacağız.

Çocuklarımızdan ödünç aldığımız geleceği gelin ilmek ilmek örelim. **Birlikteyse Güçlüyüz!**

Halkçı Eğitim ve Bilim Emekçileri

Akıl Sağlığımızı korumanın yolu, örgütlü olmaktan geçiyor

Halk olarak, akıl sağlığı gitgide bozulan bir toplum haline geldik veya getirildik. Eskiden Ruh Sağlığı Uzmanlarına gitmek konusunda bilinçli bir toplum değildik. Ruh Sağlığı (Psikiyatri) uzmanına giden baştan akıl sağlığı bozuk diye adlandırılır, diye yanlış bir anlayış vardı. Oysa şimdi pek çok vatandaş ruh sağlığı poliklinikleri önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Kamu Hastanelerinin psikiyatri kliniklerine yatmak için sıra bekleyen binlerce hasta var. Ayrıca peynir ekmeği gibi depresyona karşı (antidepresan) ilaçlar kullanılıyor. Yapılan bir araştırmaya göre son dokuz yılda antidepresan kullanımını yüzde 160 artmış. Her on kişiden biri antidepresan ilaç kullanmaya başlamış. (<http://www.cnn.net.tr/saglik/turkiyede-antidepresan-kullanimi-artti?page=12>)

Son kırk yıldır toplum olarak akıl sağlığımızı bozan pek çok olay yaşandı ülkemizde. Herhalde son Referandum kadar akıl sağlığımızı bozan bir olay olmadı. Yüksek Seçim Kurulu yasasının en temel hükmü olmasına rağmen, Referandumda mübütürsüz oyların geçerli sayılmasına karar verdi. Her olayda yasalar, tüzüklerle yönetmelikle karar veren bu kurumlar, yasalara

aykırı bir karar vermiş oldu.

"Daha demokratik olacak" diyerek aklımızla alay edilen yeni anayasa ile tüm halk cendereye alınıyor, Osmanlı da bile Padişahın yanı sıra bir de bugünkü Başbakan anlamında sadrazam vardı. Ve yine bugünkü Bakanlar Kurulu anlamına gelen Divan vardı. Oysa Tayyipgiller'in getirdiği yeni düzenlemeyle tüm yönetim tek kişiye veriliyor. Tüm bunlar AKP'giller iktidarının kanun tanımazlığı, yağmacılığının halk tarafından kabullenilmesi için yapıyor. İşçi Sınıfının her türlü hakkını elinden alan, en son dayanağı olan Kıdem Tazminatı da kaldıracağını ilan eden bu iktidar, halkımızı öylesine yoksul bıraktı ki, gelir dağılımını öylesine bozdu ki, halkımız makarnaya, kömüre muhtaç hale getirildi. Ardından AKP'giller sanki bir marifetmiş gibi yine halkın parasıyla bu yoksul insanlara makarna, kömür vb. dağıtarak oylarını satın alıyorlar.

Eskilerin deyimiyle aklımıza mukayyet (sahip) olarak, yani bilincimizi kullanarak olayları değerlendirmeliyiz. AKP'giller iktidarının insanımızı Allah'la aldatmasına izin vermemeliyiz. Bu dünyada alavere dalavere ile yükünü tutan, kul hakkını açıkça

yiyan bu zalim gürhüm ne olduğunu bilirsek ve bunlara karşı mücadele edersek akıl sağlığımızı korumuş oluruz. Yoksa yapılan her zalimce mnameleyi sineye çekerek, "yahu ben tek başıma ne yapabilirim" der isek, işte o zaman akıl sağlığımız bozulmaya başlar.

Halk olarak bizlere yaşatılan yığılma çelişki akıl sağlığımızı bozmaya devam ediyor. Okul açıyoruz diye İmam Hatip Okulları açılıyor. İlim, bilim diye Ortaçağcılık öğretiliyor. İmam Hatip Fen Liselerinde, gerçek bilim dogmalarına kurban ediliyor. Peki bu ülkenin ihtiyacı olan doktor, mühendis, mimar nasıl yetişecek?

Bu gidişle 1970'li yıllarda laik, bilimsel eğitimi kaldıran Pakistan benzeri bir ülke olacağız.

Ya Irak ve Suriye'de süren ve açıkça "Sıra sende Türkiye" diyen AB-D Emperyalistlerinin savaşına ne demeli?

Ülkemizin parçalanmasını hedefine koyan "Büyük Ortadoğu Projesi"nde eşbaşkan olmak ne demek?

Milyonlarca Müslümanın kanına giren, kadınları kirleten Coniler sağ salım ülkelere dönsünler diye dua etmek ne demek?

Tüm bu gerçeklikler bilindiği halde, "ne yapalım, elden ne gelir" demek, işte bu, halk olarak bizleri kahreden ve akıl sağlığımızı bozan bir tutumdur.

Gözümüzün önüne indirilen perdeyi kaldırmak tek çözümdür. Vatandaş olarak ger-

çekleri görmeliyiz. Olayları neden-sonuç ilişkileri içinde değerlendirmeliyiz. Bir avuç Parababası emperyalist uşağı iktidar sahiplerinin, bizleri tek başına kişi olarak yani örgütsüz bırakmasına izin vermemeliyiz. Başta İşçi Sınıfımız olmak üzere, kendi siyasi örgütlülüğümüzün içinde olmalıyız.

Bugün Halkın Kurtuluş Partisi bu amaçla kurulan ve bu kara günlerde çizgisini kararlı bir biçimde sürdüren, halkın bu düzenden kurtuluşu için mücadele eden tek partidir.

Kendine solcuyum, sosyalistim diyen hiçbir parti "Katil AB-D Ortadoğu'dan Defol!" bile diyememektedir.

Güya ABD Emperyalistlerine karşı olduğunu söyleyen CIA Sosyalisti Bin Kalıplı Perinçekçiler'in yaptığı nedir?



Şehir Hastaneleri: PPP mi, YYY mi?

Başta rafta sayfa 16'da

lerde PPP'ler büyük mali giderlere ve risklere yol açmıştır... Yönetimlerin yoldan çıkması ve PPP'lerin olası manipülasyonu, var olan proje risklerini daha da artırmıştır. Yetersiz bütçe ve istatistiksel uygulamalar, yönetimlerin PPP'lerden kaynaklanan kamu borçları ve bütçe açığını önemsememesine yol açabilir. Pratikte, yönetimler orta ve

işverene 25 yıl boyunca % 70 doluluk garantisi veriliyor. Otelcilik hizmetleri, otopark, kantin gelirleri de cabası... Bu arada, şehir hastaneleri kurulduktan sonra oraya taşınacak kamu hastanelerinin şehir merkezinde kalan ve din bezirganlarının istahını kabartan "kupon araziler" de malum kişi görüldükten işverene... İyi otel veya AVM olur!

Bütün bunlara rağmen ucuz mu?



Panama Belgeleri pek çok işverenin vergi kaçırıldığını ortaya koyuyor.

uzun vadede belclenimin üzerinde harcamalar ve mali risklerle yüz yüze gelirler." (ay., s. 2)

IMF, bir emperyalist para organizasyonu. Geri ülkelere emperyalist metropollerden para akışını kontrol eden ve yoksul halkların başında Demokles'in Kılıcı gibi asılı duran uluslararası bir finans kuruluşu. Oynanan oyun konusunda bu emperyalist para kuruluşu bile sessiz kalmıyor. Demek durum öylesine vahim!

İngiltere, PPP'leri ilk uygulayan ülkelerden birisi. 1992'de başlıyor ve doksanlı yılların sonlarında başta sağlık pek çok alana yayılıyor. 2006-2007 yıllarında doruğa çıkıyor ama sonra proje sayısı da, yatırılan sermaye de inişe geçiyor. Bir bakıma uyanıyorlar, denebilir. Çünkü İngiltere'de halkın % 68'i, İskoçya'da ise % 76'sı PPP uygulamalarının yasaklanması yönünde görüş bildirmiş. Azalmanın nedeni bu halk uyanışı olsa gerek (ay., s. 2).

Çünkü "PPP'ler kamu altyapısını bir kamu zenginliği olmaktan çıkararak, bankalar ve özel sektör için bir yatırım alanına dönüştürmüştür ve yatırımcıların zenginleşmesini sağlamıştır" (ay., s. 3).

Biz buna kamu zenginliklerinin yandaşa peşkeş çekilmesi, diyebiliriz.

Raporda, İngiltere'deki PPP deneyimlerinden hareketle önemli sonuçlar çıkarılmaktadır. Bunları sırasıyla Türkiye'deki uygulamalarla paralel yürütmeye çalışalım:

1- "PPP'lerin maliyeti devletin doğrudan kendi borçlanarak altyapı yatırımı yapmasına göre daha pahalıdır.

2- "İlgili özel şirketlere kamu zararına büyük ve aşırı kar sağlamaktadır." (ay., s. 2)

İleride ise şöyle deniyor:

"PPP projelerinde bugün özel şirketlerin ödediği faiz oranı % 8'dir. Oysa İngiltere hükümeti 30 yıl vade ve % 3.5 faizle borçlanabilir. İngiltere parlamentosu Hazine Komitesi'nin tespitine göre 'Özel Finans Girişimi'ne (ÖFG) başvurulması (İngiltere'de bu işe girişen işverenlere bu ad verilmektedir: Private Finance Initiative), hükümetin kendi borçlanmasına göre kamu yatırımlarının maliyetini artırmaktadır.' Hükümet hesaplarını denetleme yetkisindeki bağımsız kamu organı İngiltere Ulusal Denetim Ofisi ise 2015'de ÖFG'lerle yapılan yatırımların kamuya olan maliyetleri iki kattan fazla artırdığını belirtmektedir." (ay., s. 2)

Bizde durum daha da vahimdir. Din bezirgânı yandaşa işveren bozumlarına devlet arazisi bedavadan veriliyor, yandaşa işverenin kuracağı hastaneyi 25 yıl süreyle işletmesine onay veriliyor, asıl önemlisi, hem yandaşa işverenin dışarıdan aldığı borca devlet garantisi veriliyor, hem de yandaşa

sağlıkta hizmet kalitesi zaten yapılan yandaşa kayıran uygulamalarla düşürülmüştü. Artık personel de azaltılacağından kalitenin daha da düşmesi beklenmeli.

AKP'nin bugüne dek yaptığı sağlık hizmetine erişilebilirliği artırmak oldu. Ancak sağlık hizmetinin kalitesi düştü ve sağlık harcamaları arttı. Şimdi bu harcamaları azaltabilmek için personel sayısını iyice düşürmek peşinde. PPP'yi üstlenen din bezirgânı girişimci de tabii en az personelle en çok işi çıkarmaya çalışacak. Dolayısıyla sağlıkta personel sayısının gittikçe azalacağı kesin. Üstelik çalışan haklarını savunacak güçlü bir sendikal örgütlenme de yok. Taşeronlaşma ise "had safhada"...

3- "Devletin altyapı tasarımı, inşası, finansmanı ve işletme kapasitesini yok etmektedir." (ay., s. 2)

İleride şöyle deniyor raporda: "İngiltere hükümetinin, yeni kamu altyapı yatırımları bütçesinden tasarım, inşaa, finansman ve işletim yeteneği şimdi daha az, çünkü PPP'ler en az 15 yıldan beri kamu sektörünün rolünü azaltmıştır." (ay., s. 5)

Bizde 15 yıla yakındır iktidarda olan emperyalist uşağı din bezirganları zaten baştan beri Cumhuriyet'i dağıtmak, ülkeyi çökertmekle görevliler. Bundan iyi fırsat mı olur deyip, PPP projelerinde Türkiye'yi dünyada başta gelen ülkelere içine sürüklediler.

Böylece devletin özgülümün içini boşaltıyorlar. Zaten az olan dinamizmini daha da azaltarak hantal, iş yapamaz, daha pahalı devlete doğru götürüyorlar. Dinci diktatörlüğe de böyleyi yakıştır!

4- "Demokratik hesap sorma mekanizması tahrip ediyor." (ay., s. 2)

Bu konuda daha ileride şöyle deniyor: "PPP'ler kamu hizmeti sunumunda ve planlama, gelişme ve satın alma süreçlerinde topluluk örgütlenmelerini ve personel/sendikalarla danışma yollarını sınırlayarak demokratik hesap verme mekanizmasını aşındırmaktadır. PPP'lerin karmaşık teknik yapısı, mali, yasal ve teknik anlamda kullanıcıları da kapsayan ana paydaşların önüne profesyonel engeller koymakta ve onları dışlamaktadır. PPP'ler danışmanlık çok sınırlı hesap verme ve kamu denetimini rolü ile etkili olmalarına yol açmaktadır. (Burada danışmanlar, işi alan firmalara danışmanlık veren yerli yabancı kişi veya danışmanlık şirketleri. Çok pahalı iş yaptıklarından, maliyeti ortalama % 10 artırdıkları belirtiliyor. K.Y.)

"Ticari gizlilik" de PPP sözleşmelerine ulaşımı ve böylece kamu ve özel yatırımlar arasında karşılaştırma yapılabilmesini neredeyse imkansız kalmaktadır. Aynı şekilde kalite ve hizmet düzeyi, personel düzeyi, ödemeler ve performansları belirleyen diğer etkenler konusunda da PPP işverenlerinden bilgi almak son derece zordur." (ay., s. 5)

Hesap sorma, hesap verme veya denetim İngiltere'de zor. Bizde mümkün değil! İhalelerin nasıl yapıldığı, hatta ihale yapıp yapılmadığı bile belirsiz. Sözleşmeler Kamu İhale Kanununun dışında bırakılıyor. Hiçbir denetim mekanizması yok. Ne devletin, ne işverenlerin hesap verme gibi bir yükümlülüğü yok. Bu durumda "Ben yaptım oldu, hem iyi oldu" diyecekler. "Dünyanın en kaliteli sağlık hizmetini en ucuz veriyoruz" diyecekler. İster inan, ister inanma!..

Sonuç olarak, PPP uygulamaları halkımızın soyulmasında kullanılan bir araçtır. İngiltere'de bile böyledir. Hiçbir denetim mekanizması olmayan dinci diktatörlük altındaki Türkiye'de daha iyi olması beldenemez.

Demek ki, PPP'ler, 3 Y'yi kaldıracacağız diye gelen AKP'li Din Bezirganları için bir araçtır. Daha fazla yolsuzluk, daha fazla yoksulluk ve daha fazla yasa için.

Unuyoruz halkımızın gözü açılır ve bu soyguncu emperyalist uşağı Din Bezirganlarını Halkın Kurtuluş Partisi öncülüğünde kurulacak Halk Kurtuluş Cephesi'nde ordulararak; hak ettikleri yere gönderir! □

2- "Hizmet standartlarında ve personel sayısında düşüşe yol açmaktadır." (ay., s. 2)

Raporda daha sonra şöyle deniyor:



Mersin Şehir Hastanesi

Sizi unutmayacağız Doğuş Grubu-Bilgili Holding!

Bildiğimiz gibi, AKP'giller özelleştirmeci. Hem de öyle böyle değil. Birçoğu Osmanlı'dan kalma, bir kısmı Kuvayimilliyeye yadigarı Kamu Mallarını özelleştirdi. Hatta öyle ki, bunların ilk Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, özelleştirilen Sümerbank için; "Adım izini tarihten sileceğim" demişti. Yani böylesine düşmanlar Kamu Mallarına... Özelleştirilmede hiçbir sınır tanımadılar. Üretim yapıyor, gelir getiriyor, Tarihi kurulumlar... hiçbirisini önemsemediler. Ve yerli yabancı Parababalarına yok pahasına satıp geçip gittiler.

İşte AKP'giller'in Özelleştirme vurgunundan İstanbul'un Karaköy ve Salı Pazarı bölgesi de etkilendi. Bu bölge de özelleştirildi içindeki Tarihi binalarla birlikte.

"Galataport adıyla bilinen Salıpazarı Kruzaziyer Limanı Projesi, aslında 1995'te Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ortaya çıktı. Karaköy'de

gerekli kültür varlığı" olarak tescillenmişti.

Bütün bunlar, bu iki vurguncu ortak tarafından harfiyen bilinirken, üstelik de projeye aykırı biçimde, binaları iş makineleriyle yıkıp geçip gidiyorlar.

Konunun medyaya yansması üzerine de hem İstanbul 2 Numaralı Koruma Kurulu hem de İBB İmar Müdürlüğü projeye aykırı davranıldığını tespit ediyor yaptıkları incelemede. Ve İBB inşaat alanını mühürlüyor. Yani iş işten geçtikten sonra inşaat alanı mühürlüyor. Kısacası göz göre yıkıldı iki Tarihi bina...

İstanbul 2 Numaralı Koruma Kurulu, bu işlemi yapanlar hakkında Suç Duyurusunda da bulunuyor.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 65'inci maddesinde bu durumlarla ilgili olarak şöyle deniliyor: "Tescil edilen sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarının bu



Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne ait liman sahasının yenilenmesi için ortaya çıkan proje için özelleştirilme kararı ilk defa 2002'de alındı. İlk ihale Eylül 2005'te Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nce gerçekleştirildi. Bu ihaleyi Sami Ofer'in ortak olduğu Royal Caribbean Cruises'un yer aldığı konsorsiyum kazandı.

"Ofer-Global ortaklığı Galataport ihalesini 3.5 milyar Euro teklifle kazandı, proje için 401 milyon Euro'luk yatırım önerdi. Ancak İstanbul Şehir Planları Odası imar değişikliğinin iptali için dava açtı. Danıştay 6. Dairesi bu imar değişikliğini onaylayan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kararının yürürlüğünü oybirliğiyle durdurarak iptal etti. Plan değişikliği ile İkinci ihale Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 16 Mayıs 2013 tarihinde yapıldı. İhaleyi Doğuş Grubu 702 milyon dolarlık teklif ile kazandı.

"(...) Ocak 2014'de Doğuş Grubu, Bilgili Holding ile Galataport'ta ortaklığa giderek Salıpazarı Limanı İşletmeciliği ve Yatırımları AŞ'yi kurdu." (http://www.hurriyet.com.tr/galataport-muhur-40438222)

Göz göre yıkıldı iki Tarihi bina

İşte bu iki vurguncu Grup-Holding, bu bölge içindeki inşaat çalışmaları sırasında, 1911 yılında faaliyete geçen Tarihi Paket Postane binasıyla, yine İstanbul'un gidiş geliş kapılarında olan Karaköy Limanı'ndaki, 1930'ların sonunda faaliyete geçen Karaköy Yolcu Salonu'nu yıktı.

Üstelik de bu iki bina da, Tarihi olmaları nedeniyle Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından "korunması

Kanuna göre tebliğ veya ilan edilmiş olmasına rağmen yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarar görmesine kasten sebebiyet verenler ile izin alınmaksızın inşai ve fiziki müdahale yapanlar veya yapımcılar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

"Bu Kanuna aykırı olarak yıkma veya imar izni verener, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır."

Şimdi biz merakla takip edeceğiz bu Suç Duyurusunun akıbetini. Bakalım mahkeme, Doğuş ve Bilgili Gruplarına yasadaki cezaları verecek mi?

Tabii burada aynı zamanda İBB de suçlu. Çünkü bu yıkım işi göz göre yapıldı. Onlar da en az bu vurguncular kadar suçludurlar.

Eyy vurguncu Doğuş Grubu ve Bilgili Holding Patronları!

Vurdunuz kepçeyi hiç acımadan, hak hukuk gözetmeden yaktınız o Tarihi binaları. O binalarla birlikte aslında siz insanlığımızı, geçmişimizi, geleceğimizi yaktınız, farkında değilsiniz.

Bırakmayacağız yanınıza sizin bu acımasızlığınızı, vurgunculuğunuzun, talancılığınızı. Ve Tarihe de suçlu olarak geçecek-siniz. Ve bunun hesabını da mutlaka vereceksiniz. Demokratik Halk İktidarımızda bu suçlarımızdan dolayı yargılanacaksınız ve hak ettiğiniz cezalara çarptırılacaksınız. Unutmayın bunu.

Biliyorsunuz; Hükm-ü Avam İstinafsızdır! (Halkın Adaletinin Temyizi Yoktur!) □



Nakliyat-İş'ten:

İşçi Sınıfımızın Uluslararası Birlik-Dayanışma ve Mücadele Günü
1 Mayıs'ta Taksim'deyiz, işyerlerindeyiz, alanlardayız!
Yaşasın 1 Mayıs!

2017 1 Mayıs'ına, girenken İşçi Sınıfımızın kazanılmış haklarına yönelik saldırılar devam etmektedir. Son bir yıl içerisinde ÖB (Özel İstihdam Büro-ları) yani kiralık işçilik yasası, zorunlu Bi-reysel Emeklilik Sistemi (BES) yasası geçti ve uygulanmaya devam ediyor. Kı-dem tazminatının gasp edilmesi ile ilgili hazırlıklar gündemde.

ABD Emperyalizminin yerli işbirlikçileri ile Ortadoğu'da, ülkemizde, Cumhuriyeti-mize, Halkımıza yönelik senaryoları, saldı-rıları da devam etmektedir. Bu süreçte 1 Mayıs 2017'ye giriyoruz. Kararlı bir mücadele ile kazanılan 1 Ma-yıs'ın Taksim'de miting, Taksim 1 Mayıs



Alanında yapılma-sı mücadelesinin Türkiye İşçi Sınıfı ve toplumsal mü-cadele tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu müca-delede katkısı ve emeği olmayan-lar, İşçi Sınıfından uzaklaşanlar elbet-te bunun önemini değerini anlayamazlar. Bu süreç aynı za-manda 1 Mayıs'ın "Emek ve Dayanış-ma Günü" olarak 2010 yılında resmi tatil olması ile de sonuçlanmıştır.

Üyesi bulunduğumuz DİSK'in de içerisin-de bulunduğu (DİSK, KESK, TMMOB, TTB) yapının 2016'dan başlayarak 1 Ma-yıs için Bakırköy pazaryerine miting baş-vurusu yapması 1 Mayıs Mücadele Tari-hine karşı yapılan sorumsuzluktur, kabul edilemez.

Ortak açıklamada İşçi Sınıfının, dünya haklarının düşmanı ABD Emperyalizmine, kapitalizme bir tek eleştirisi yok. 1 Mayıs 77'de katledilen "1 Mayıs Şehitleri" ye-rine suradanlaştırarak "ölenler" ifadesi ile saygısızlık yapılmıştır.

Kaldı ki Taksim Meydanı'nın meşru 1 Mayıs Alanı olduğu ulusal ve uluslararası mahkemelerde, AİHM tarafından da tes-cil edilmiştir.

Ernesto Che Guevara'nın özlü sözünde belirttiği gibi "(...) ve unutmaz; kaybet-tiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin!" Bizler bu sorumsuzluğa, vazgeçmeye ortak olmuyoruz, olmayacağız.

2017 1 Mayıs'ında Haykırma için;
Sömürünün olmadığı, Bağımsız Bir Türki-ye için,
Ücretli Köleliğe, Sömürüye HAYIR De-mek için,
İnsanca Yaşayabilecek Bir Ücret ve İnsan Omuruna Yaraşır Çalışma Koşulları için,
Kıdem Tazminatı Hakkımızın Gasp Edil-mesine, Kiralık İşçiliğe Geçit Vermemek için,
İşsizlik Fonunun Yağmalanmasına Dur Demek için,
Sendikal Örgütlenmenin, Grevin Önün-deki Engellerin Kaldırılması Demokratik Sendikal Yasalar için,
İşsizliğe, Yoksulluğa, Açlığa Karşı Müca-dele Etmek için,
Adaletli Bir Gelir Dağılım ve Vergi Düzen-lemesi için,
Referandumdaki Hukuksuzluğa, Gayri Meşruluğa HAYIR Demek için,
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne HAYIR De-mek için,
Gelirin ve Servetin Adil Paylaşılması için,
Taşeron Cehennemine HAYIR, Taşeronlar-da Çalışanlara Ayrımsız Kadro için,
İş Cinayetlerine Dur Demek için,
Özelleştirmelere, Kamu Alanlarının Talan Edilmesine Karşı Mücadele Etmek için,

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) Kapsamın-da Ülkemizi Suriyeleştiren Politikalara, İşbirlikçilerine, Katil AB-D Emperyaliz-mi'ne Ülkemizden ve Ortadoğu'dan Defol Demek için,
Ülkemize, Kurtuluş Savaşı'mızın ve Cum-huriyetin Kazanımlarına Sahip Çıkmak için,
Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği Demek için,
OHAL ve Kanun Hükümünde Kararname (KHK) Hukuksuzluğuna HAYIR Demek için

1 MAYIS'TA TAKSİM'DEYİZ, HER YERDEYİZ!

Ayrıca Ulusla-rarası İşçi Sınıf Dayanışması için Yunanistan'dan Militan İşçiler Cephesi PAME, Sırbistan'dan Tarım, Gıda ve Tütün Sanayi Çalışanları Özerk Sendika-sı SLOGA, Suriye'den GFTU, Filistin'den WUCP, Avusturya'dan Left Bloc, Kıbrıs'dan KTOES, İtalya'dan USB ile ülkemizden Sendika-mız Naldiyat-İş, Birleşik Metal-İş ve Sosyal-İş sendikalarımızın 2017 1 Mayıs ortak bildirisi de eylemlerimizde okuna-caktır.

Sendikamızın 1 Mayıs 2017 Programı
28 Nisan'dan başlayarak örgütülü oldu-ğumuz işyerlerinde işbaşı yapmadan önce ve de vardiya giriş çıkışlarında bildiriler okunacak. Mitinglere, Taksim'e çağrı yapılacaktır.

İstanbul 1 Mayıs Programı
İstanbul, Bursa, Kocaeli, Adapazarı, Gebze, Yalova'da bulunan Nakliyat Ambarları, TÜVTÜRK ve TÜVSÜD Araç Muayene İstasyonları, Demtrans Taşımacılık, PTT ve Belediye Taşeron İşçileri, MEDLOG Direnişçilerinin katılımı ile Aksaray'da bulunan Sendikamız Genel Merkezi önünde saat 10.00'da toplanılarak Taksim'e doğru yürüyüşe geçilecektir.

Eskişehir 1 Mayıs Programı
Örgütülü olduğumuz Sarp Havacılık işçileri ve Tepebaşı Belediyesi Taşeronu Mehmet Selimoğulları işyerinde çalışan üyelerimiz-in kitlesel katılımı ile Sıhhiye Meydanı'nda yapılacak 1 Mayıs mitingine kitlesel olarak katılacağız.

Ankara 1 Mayıs Programı
Çankaya Belediyesinde Norm Altaş işye-rinde çalışan üyelerimizin kitlesel katılımı ile saat 13.00'da Kolej Meydanı'nda ola-cağız.

Konya 1 Mayıs Programı
Konya'da Nakliyat Ambarlarında çalış-an üyelerimizin kitlesel katılımı ile saat 11.00'da Konya Kaya Park'ta 1 Mayıs kutlaması yapılacaktır.

Bütün işçi ve emekçileri sendikamızla bir-likte 1 Mayıs kutlamalarına davet ediyoruz.

Yaşasın 1 Mayıs!
Yaşasın Naldiyat-İş!
28.04.2017

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

HKP, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın Bağımsızlık Ateşinin sembolü TBMM'nin kuruluşunun 97. yıldönümünü Birinci Mecliste ve Anıtkabir'de büyük katılımı kutladı

Başta rafta sayfa 16'da

Her an ölmeyi göze almışlardı. İşte bu yüzden başarılılar.

Biz de başaracağız. Birinci Kuvayimil-liyeci atalarımız Halklara söz vermişlerdi onursuz bir yaşam yerine kavga ede ede ölüyor, diye. Biz bu ül-kenin İkinci Kurtuluş Sa-vaçılarının da sözü farklı olmazdı. Olamaz da.

Yaşasın İkinci Kuru-luş Savaşımız!
Hallaz, Haklıyız, Ye-neceğiz!

İzmir

AKP'giller'in refe-randum hırsızlığından sonraya gelen 23 Nisan kutlamaları için İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkin-liğe, Mustafa Kemal'in "Bağımsızlık Ben-im Karakterimdir" sözlerinin yer aldığı flamalarla katıldık.

Konak'ta bulunan parti il binasından, "Emperyalistler İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler", "Yenildin Tayyip Biz kazandık", "Yeni Sevr'e Hayır, Biz Kazandık", Mustafa Kemal Onurumuzdur" sloganlarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kadar yürüyüş yapıldı.

Alanda toplanan kalabalık tarafından

çoşkuya karşılandı.

Eylem bitiminde aynı yürüyüş düzeni içinde ve aynı sloganlarla parti il binasına doğru yürüyüşe geçtik. Dönüş sırasında attığımız sloganlardan ve yürüyüşümüz-den rahatsız olan polislin engelleme gi-



rişimlerine rağmen, parti binasına kadar yürüyüşümüze devam ettik.

Yaşasın 23 Nisan!
Başkanlığa Hayır!

Bursa

Bugün, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı". AKP'giller'in halkın ulusal değerlerine, Cumhuriyet'e ve La-ikliğe saldırısını arttırdığı; ülkemizi Yeni Sevr bataklığına hızla götürdüğü, Refe-randum sonucundan HAYIR çıkmasına

rağmen YSK ile birlikte oyları çalarak sonucu EVET'e çevirdiği, halkın demok-ratik tüm haklarını yok saydığı günlerden geçiyoruz.

AKP'giller'in bu vatan düşmanlığına karşı, bizler de vatanımızı korumak için her 23 Nisan'da olduğu gibi Bursa'da yine ey-lemdeyiz.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak, saat 14.00'da, "Bağımsızlık Benim Karakterim-dir" şiarını yazdığı ve Mustafa Kemal'in fotoğrafı olan posterle-rimizle; Setbaşı'ndan Heykel'e halkımızın yoğun katılımıyla yü-rüdüük.

Yürüyüş esnasında "Hayır Bitmedi, Daha Yeni Başlıyor", "Hayır Kazandı, YSK Coldı", "Başkan-lığa Hayır", "Emperyalistler, İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler" slogan-ları atıldı.

Heykel'de çelenk bırakıldıktan sonra eylem sonlandı.

Saat 16.00'da ise FSM Bulvarı'ndan Cumhuriyet Alanı'na sürececek yürüyüşe katıldık. Aynı coşku burada da vardı.

Kurtuluş Partililer

Ege'deki Adalarımıza Ne Oldu?

Başta rafta sayfa 16'da

"İktidara yönelik egemenlik hak-larıyla ilgili sorumluluk doğuran her türlü konuda her türlü hukuksal ve demokratik adımı atılmaktan asla geri durmamak gerekmektedir. Ege Adaları da bunlardan birisidir ve en önemli ko-nuların başında gelmektedir. Bu nok-tada sadece iktidarı eleştirmek değil somut adım atmak da gerekir. Hukuk-sal başvuruların yanında demokratik eylemler de bunun içerisinde" diyen Eminagaoglu, iktidarın kendini sav-unamama pozisyonunda olduğunu vurgulayarak, ülkenin toprakların-dan vazgeçmenin mümkün olmayaca-ğını, iktidarın böyle bir adımın da asla sonuç doğuramayacağını, yap-ılması gerekenin iktidardan hesap sormak olduğunu belirtti.

Biz cesareti bir vatan olarak görü-yoruz

Ardından söz alan Av. Tacettin Çolak da, AKP'giller'in ve Kaçak Saraylı Reis-lerinin işgal edilen Ege Adaları konusunda ölü taklidi yaptığını dile getirerek "Vatan toprağımızın işgal edilmesine ve buna da 13 yıldır sessiz kalmamasına itiraz ediyoruz. Tayyip Erdoğan'ın ilde bir laf atarak küçümsediği 27 Mayıs'ın ne yapıp biliyor musunuz 1964'te? 1936'da Yunanistan kara sınırlarını 6 mile çıkartıyor, o zamana kadar Türki-ye'den bir karar yok. Ancak 27 Ma-yıs'ın geliyor, gerçekten ulusal bilinç ulusal onur taşıyan o insanlar devlet-lerarası hukuktaki karşılıklılık ilkesi gereğince Türk kararlarını da 6 mile çıkartıyor" diyerek, Tayyip Erdoğan'ın İnönü ve Atatürk'ü de işin içine katarak, utanmazca, yalan söyleyerek Lozan'da verildi dediği Adaların aslında Lozan'dan 10 yıl önce İtalya'yla yapılan Uşi Anlaş-ması'nda teslim edildiğini belirtti.

"Ulusal onurumuzu bu siyasi ikti-

dar kadar ayakta altına alan başka bir iktidar olmamıştır Türkiye'de" diyen Çolak, 2015 Mart ayında Çeşme'den ilk başvurusunu yapıldığını ancak savcının suç duyurusundaki şüpheli Tayyip Er-doğan, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu isimlerini görünce panikleğini ve dilek-çeyi almadığını, yapılan itirazlardan sonra basına açıklama yapılacağından korktuğu için kabul etmek zorunda kaldığını ve aceleyle bir takipsizlik kararı verildiğini belirtti.



Vatanın topraklarının işgal edildiğini, buna sessiz kalmanın vatana ihanet suçu olduğunu vurgulayan Çolak, Anayasa Mahkemesine de gidildiğini ve orada da başvurusunun Avrupa İnsan Hakları Sözleş-mesi çerçevesinde ihlal edilmiş bir hak olmadığı gerekçesiyle reddedildiğini belirtti. Didim'de, Bodrum'da da başvurularda bulunulduğunu söyleyen Çolak; emperyalistlerin mazlum halklar üzerindeki katliamları, yağma ve talanların aracı olarak kullanılan, Ortadoğu'da milyonlarca Müslümanın kanını dökülmesine seyirci kalan Birleşmiş Milletler'in iç hukukuna göre bile Yunanistan'ın suç işlediğini ve bu konuda Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne de başvuruda bulunduğunu belirtti.

Bu işin üzerine gitmeye devam edileceğini ve mülki amirler hakkında da işlemler başlatılacağını söyleyen Çolak "çünkü biz cesareti bir vatan olarak görüyoruz. Cesaretimizi, yani vatanı-mızı kaybettiğimiz anda her şeyimizi

kaybederiz. Bizim insanımızın şu anda en büyük sorunu cesaret vatanını kay-betmesidir. 16 Nisan'dan sonra Hay-ırlarımızı hırsızlamalarına rağmen, bunu kendilerinin de adları gibi bilme-sine rağmen cesaret vatanımızla ortaya çıkmıyoruz, arkasını getiremiyoruz. Bunun başka nedenleri de var. Bu cesare-ti göstermesi gereken ana muhalefet partisinin de bu suçta ortaklığı vardır. Çünkü bu ülke kolay kazanılmadı, ko-lay teslim edemeyiz. Toplum Ortaçağ karanlığına doğru gidiyor. Tek kişiye böldürcekler bu ülkeyi, ülkemizin

Batısında bunun denemesini yapıyorlar. Doğu'ya gelecek Güney-doğu'ya gelecek sıra. Onun da haritasını yayımladılar biliyorsunuz. Bu nedenle sahip çıkmamız cesaretimize, halklığımızın verdiği güçle hareket etmek zorundayız" diyerek, sonucu ne olursa olsun vatan topraklarına sahip çıkmaktan vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Sorumluların da hesap ver-mekten kurtulamayacağını dile getiren Çolak "o an geldiği anda da ya Çeş-me'deki kaleye, belediye meydanına, ya Didim'deki Poseidon Meydanı'na ya da Bodrum meydanına kurulacak mahkemelerde yargılayacağız bunları. Bugünkü yasalarla yargılayacağız. Bu günkü mevzuatta bunun karşılığı var ama bu mevzuatı uygulayacak yürekli, cesareti, hukukun üstünlüğüne inan-an, vicdanının sesini dinleyen savcılar yargıçlar kalmadı. Onlar da bu suç u işliyorlar. Kurtuluşları yok." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmaların sonunda söz alan katılımcılar, işgal edilen adalarla ilgili ne yapabileceğine dair fikirlerini belirtirken bu konuda verilen mücadeleye daha fazla destek olma sözü verdiler. Coşkulu, heyecanlı bir şekilde yürütülen konferans aynı coşku ve heyecanla, işgal edilen adalarla ilgili mücadelenin yükseltilmesi sözleriyle sonlandırıldı.

Dünya İşçi Sınıfı 1 Mayıs'ta emperyalist savaflara karşı tek ses tek yürek

Başta rafta sayfa 16'da

Madalyonun diğer yüzünde ise büyük tekel gruplarının çıkarları için yürütülen haksız emperyalist savaş yer almaktadır.

Bölgemizde yaygın bir silahlı çatışma olasılığını gözeterik, kavganın en ön cephesinde yer alan halklarımız ve sendikalarımızla ortak eylem ve dayanışma içinde ülkelerimizin İşçi Sınıflarını korumak için bir duvar ördük.

Tüm haklarımız için mücadele veriyoruz, İşçi Sınıfı ailelerinin güncel taleplerinin karşılanmasını talep ediyoruz. Sömürüye ve sömürücülere karşı mücadele ediyoruz.

Bu mücadele, sömürücülerin kendi ülkelerindeki hükümetler ve ABD-NATO-AB ile ittifaklar kurarak başka ülkelerin işçilerine karşı açmaya hazırlandıkları savaflara kendi ülkelerimizin katılımını engellemeye yönelik mücadelemizle de

kopmaz bağlar içindedir.

Burjuvazi hem savaş hem "barış" dönemlerinde kendi sınıf çıkarlarını "ulusal çıkarlar" olarak sunmaktadır.

Onların kârı için kendimizi feda etmeyeceğiz, namlularındaki mermi olmayacağız.

Farklı ülkelerin İşçi Sınıflarını, halklarını bölebilecek herhangi bir şey yoktur. Aksine ortak çıkarlarımız etrafında birleşmiş durumdayız; zenginliğin, yoksulluğun ve patronların olmadığı, kendimize ait bir hayat için birleşmiş bulunmaktayız.

İşte tam da bu nedenle:

-Sınır ötesi emperyalist müdahale



ve savaflara müdahil olunmaması için, NATO ve AB'nin mezbahalarına dahil olunmaması için,

-Tüm askeri üslerin kapatılması, NATO'nun Ege Denizi ve Balkanlar'dan defolması için,

-Herhangi bir kapitalist siyasi-askeri ittifaka girilmemesi için,

-Sınırların ve sınırları koruyan anlaşmaların değiştirilmemesi için,

-Sınır ötesi askeri müdahalelere kaynak aktarılmaması için, kamu kaynaklarının işçi sınıfı ve ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik kullanılması için,

-Milliyetçilik, ırkçılık ve şovenizme karşı durmak için,

-Mülteciler, göçmenler ve tüm halklarla dayanışma içinde olmak için,

Mücadele ediyoruz!
Kapitalistlerin ve Müttefiderinin Bize Yabancı ve Bize Düşman

Olan Bayraklarımızın Arkasında Sıralanıyoruz. İşçi Sınıfının Çıkarlarının Bayrağını Yükseltiyoruz.

Haksız Savaflara Karşı Ve Bunlara Yol Açan Nedenleri Yok Etmek İçin Mücadele Ediyoruz.

Dayanışma Halkların Silahıdır.

PAME- Yunanistan
Nakliyat İş – Türkiye
Sosyal İş – Türkiye
Birleşik Metal İş – Türkiye
Tarım, Gıda, Tütün Sanayi Çalışanları
Özerk Sendikası – Sırbistan
SLOGA – Sırbistan
GFTU – Suriye
WUCP – Filistin
Left Bloc – Avusturya
KTOEOS – Kıbrıs
USB – İtalya
SGB – İtalya

Halkın Kurtuluş Yolu

HKP, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın Bağımsızlık Ateşinin sembolü TBMM'nin kuruluşunun 97. yıldönümünü Birinci Mecliste ve Anıtkabir'de büyük katılımıyla kutladı

Ankara
Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!
Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı'mız!
Antiemperyalist, Antifeodal, Antisovyetist ilkeleriyle emperyalist yedi düvele karşı



Mustafa Kemal önderliğinde başlatılan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin yönetimini halkın

temsilcilerine devreden TBMM'nin kuruluşunun 97'nci yıldönümü, Ulus'ta bulunan Birinci Meclis'te büyük coşkuyla kutlandı.

Diğer bölgelerden gelen yoldaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen eylemde basın açıklamasını HKP Ankara İl Başkanı Sait Kıran yaptı.

"Vuruşa vuruşa kurduğumuz bu Vatanı AB-D Emperyalistlerine ve Yerli Salmışlara teslim etmeyeceğiz" başlıklı basın açıklamasında; Birinci Kuvayimilliyecilerden yadigar ve Antiemperyalist bir Kurtuluş Savaşı'nı tarihte ilk olarak zaferle taçlandırmış ve Laik Cumhuriyeti korumak ve kollamakla

görevli TBMM'nin 16 Nisan'da oynanan referandum ihanetiyle sonlandırılmak istendiği

vurgulandı ve "AKP'giller ve 'Büyük Reis'i, ömür boyu yargılanmaktan kurtarmak ve BOP haritasını hayata geçirmek için hürsüzlük yaparak EVET'i çıkartırlar. Ama başaramadılar ve başaramayacaklar. Yaşananlar kendi düşüşlerinin bir başlangıcı olmuştur, demildi.

Ruhunda, vicdanında, beyninde hâlâ 20 yaşındaki Mustafa Kemal ruhunu taşıyan, bilinciyle de mücadeleye taşıyıp taçlandırılan Halkın Kurtuluş Partili Yoldaşlar, daha sonra kortej eşliğinde Anıtkabir'e yürüyüş gerçekleştirdi.

Halkın büyük sevgisi ve ilgisıyla karşılaştığımız eylemimizi, "Vatan aşkını söylemekten ve gereğini yapmaktan korkmaktansa, vuruşa vuruşa ölmeyi yeğleriz" sözünü vererek sonlandırdık.

Çünkü Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı'mızın önderi Mustafa Kemal ve Birinci Kuvayimilliyeci silah arkadaşları bu vatanı Emperyalist Yedi Düveliden ve Ortaçağcı hainlerden, başlarındaki idam fermanı kılıcı sallanırken kurtardılar. Onlar için sözkonusu vatana geri teferuattı. Onlar cesaret vatanına sahip oldukları için bu toprakları vatan yaptılar. O yüzden bu vatana sahip çıktılar. 15'te

Nakliyat-İş'ten:

Sendikamızın örgütlü olduğu tüm iş yerlerinde 1 Mayıs eylem etkinliği başladı

28 Nisan günü, tüm işyerlerinde işbaşı yapılmayarak vardiyaya giriş çıkışlarında bildiriler okunmaya başlandı. Yapılacak olan mitinglere ve Taksim'e katılım çağrısı yapıldı.

Topkapı Ambarlarında geniş katılım toplandı.

İstanbul Tüv-Türk Araç Muayene İstasyonlarında, Bursa Tüv-Süd Araç Muayene İstasyonlarında, Konya Ambarlarında, Kocaeli Ambarlarında, Adapazarı Ambarlarında, Kocaeli MC Paketlemede 1 Mayıs bildirilerimiz okundu.

Konya'da yapacağımız 1 Mayıs yürüyüş ve eyleminin duyurusu 28 Nisan'da



sendikamız Konya temsilciliğinde yapılan basın açıklaması ile yapıldı. Basın açıklamasını Sendikamız Eskişehir Anadolu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ünver yaptı. 28.04.2017

Taksim Meydanı meşru yasal 1 Mayıs alanıdır. İşçilere, emekçilere yasaklanamaz!

İşçi sınıfımızın, tüm üyelerimizin 1 Mayısı kutlu olsun!

Yaşasın 1 Mayıs-İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik-Dayanışma Mücadele Günü!

Yaşasın İşçilerin Birliği!
Yaşasın Nakliyat-İş Yaşasın DİSK!

Ege'deki Adalarımıza Ne Oldu?

Kurtuluş yolu/İzmir
Derleniş Yayınları'ndan TÜYAP İzmir Kitap Fuarı'nda coşkulu "Ege Adaları" Konferansı:

22 Nisan'da başlayan TÜYAP İzmir Kitap Fuarı'nda 25 Nisan günü Derleniş Yayınları tarafından "Ege'deki Adalarımıza Ne Oldu?" konulu bir konferans düzenlendi.

YARSAV Kurucu Başkanı Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu ve HKP Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak'ın konuşmacı olduğu konferansa ilgi büyüktü. Salonunda bulunan sandalyeler yetersiz kalınca diğer salonlardan sandalye takviyesi yapılmasına rağmen onlarca kişi konferansı ayakta takip etmek zorunda kaldı, katılımcıların konferans salonunun kapısından dışarıya kadar taşkınlık göze çarptı.

Yunanistan adalarımızı işgal etti

Konferansta ilk olarak söz alan Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu ülkesinin sınırlarının nereden başlayıp nerede bittiğini bilmeyen bir devlet düşümlenemeyeceğini belirterek, Türkiye'nin Batı'daki sınırlarının belirsizliğine dikkat çekti.

"2004 yılına kadar Türkiye'nin Batısında sınırlarının ne olduğu net olarak ortada ilken

2004'ten bu tarafa Ege Denizi'nde kendi egemenlik alanımızdaki 18 ada ve 1 kayalık bir anda Yunanistan egemenliği altına girdi. Yunanistan'a bu cesareti veren bu duruma gerekli tepkiyi vermeyen hükümetten kaynaklanıyor." diyen Eminağaoğlu, Adalarla ilgili süreçte 1923 yılındaki Londra Anlaşması'nda net olarak bu adaların Türkiye sınırlarında kabul edildiğini ve Lozan Antlaşması'nın 12. ve 15. Maddelerinde de bunun açıkça ortaya koyulduğunu söyledi.

Buna rağmen Yunanistan'ın 2004 yılından itibaren bu adaları işgal ettiğini söyleyen Eminağaoğlu, bu işgal ile ilgili siyaseten sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini, Adaların işgaline tepki vermemenin, işgal karşısında gerekli hukuksal

tepkini koymamanın Türk Ceza Yasasına göre suç olduğunu dile getirdi.

Adaların İzmir, Aydın, Muğla illerinin sınırları içinde kaldığını ve dolayısıyla bu bölgelerdeki mülki makamların da sorumluluğu olduğunu belirten Eminağaoğlu, bu işgallere karşı



Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım'ın ve HKP'nin çalışmaları olduğunu, ancak Türkiye'deki hukuk sistemindeki engellerden kaynaklı sonuç alınmadığını söyledi. 15'te

Dünya İşçi Sınıfı 1 Mayıs'ta emperyalist savaflara karşı tek ses tek yürek

Dünyanın tüm işçileri ile sömürsüz, savaşı ve mültecisiz bir Dünya için Bu 1 Mayıs'ı, emperyalist fırtınanın eşliğinde karşıyoruz. Silahlı çatışmalar, Ukrayna'dan Karadeniz'den Balkanlara, Ege Denizi'nden Doğu Akdeniz'e, Ortadoğu'dan Kuzey Afrika'ya kadar uzanan bir hatta yaygınlaşıyor.

Tekellerin çıkarları için petrol, doğal gaz, enerji transfer hatları ve pazarların kontrol edilebilmesi amacıyla kızışan emperyalist rekabete; Amerika Birleşik Devletleri, AB, Rusya ve ülkelerimizin hükümetleri de dâhil oluyor.

Yüz binlerce insanın yaşamını kaybetmesine ve milyonlarca insanın mülteci konumuna düşmesine yol açan Suriye'deki savaş, emperyalistler arasındaki rekabetin ve çok boyutlu bir emperyalist

müdahalenin sonucudur. Bu savaş, bir avuç sömürücünün servetini artıran kapitalizmin aynı zamanda krizler, sosyal sorunlar, savaşlar,



mülteciler ve milyonlarca işçi için yıkıcı sonuçlar doğurduğunu da göstermektedir.

Emperyalistler dünyayı halkların kanı ile

bölmekte ve halklar arasında ulusalcı rekabetler yaratmaktadır.

Balkanlar, emperyalist savaşlar neticesinde sınırların değiştirilmesiyle birlikte ülkelerin nasıl kanlı ve yıkıcı bir biçimde dağıldığına tanıklık etmiştir.

Baltık'tan Balkanlar'a, Ege Denizi'nden Akdeniz'e kadar geniş bir coğrafyaya yayılan NATO ordusu ve donanması, "kurtlar ittifakı"nın çıkarlarını korumakta; bölgede rakiplerine karşı tekellerin çıkarlarını gözetmektedir.

Tüm ülkelerdeki İşçi Sınıflarını işsizlik, yoksulluk ve sefaletle mahkûm eden bu saldırı, sınıf siyaseti bakımından madalyonun bir yüzüdür. 15'te

Şehir Hastaneleri: PPP mi, YYY mi?

Hadi YYY'yi anladık: Yoksulluk - Yolsuzluk - Yasaklar, bu PPP ne ola ki, denecek. PPP, Batıların ifadesiyle Public Private Partnership sözlerinden geliyor. Başka deyişle Kamu Özel İşbirliği veya Ortaklığı diyebiliriz.

PPP kısaltmasının bizdeki pepelemek eylemini çağırışması ve pepelemek sözünün de hem mevcut iktidarın yandaş işveren bozuntularının sirtını sıvazlamasını ifade eden, hem de beceriksizliğini ve tutarsızlığını yansıtan bir söz olması nedeniyle bizim de kısaca PPP dememiz, bizce duruma uygun düşer.

Bu PPP işleri aslında Özel zamanına kadar gider. Yap İşlet

elbette önemli, ancak bir tanesi var ki ülkemiz için yeni bir dönemin başlangıcı ifade ediyor. Mersin Şehir Hastanesi'nden bahsediyorum. Dertli olduğum, âşik olduğum, bunu muhakkak gerçekleştirmemiz gerekir dediğim bir projeden bahsediyorum." (3 Şubat 2017)

Böylesine önemli... Milyaralı ise "Cumhurbaşkanımızın hayali" diyor, Isparta Şehir Hastanesi'nin açılışında (24 Mart 2017).

Neden önemli? Halkımızın gözünü boyamak için. "İşte böyle, sizin cebinizden 5 kuruş çıkmadan 5 yıldızlı otel konforunda sağlık hizmeti veriyoruz" demek istiyorlar.

Gerçekten böyle mi?

Bu yılın Şubat ayında, özellikle bizim gibi ülkelerin emperyalizm tarafından borçlandırılarak köleleştirilmesine karşı bayrak açan Jubilee Debt Campaign adlı bir kuruluş tarafından İngiltere'deki PPP uygulamalarına yönelik bir rapor yayımlandı. Raporun adı "The UK's PPPs Disaster: Lessons on private finance for the rest of the world" (İngiltere'nin PPP Felaketi: Dünyanın Geri Kalan Kesimi İçin Özel Finansman Konusunda Çıkarılacak Dersler.) (<http://jubileedebt.org.uk/reports-briefings/briefing/uk-ppps-disaster-lessons-private-finance-rest-world>)

Gerçekten de, başlıkta belirtildiği gibi rapordan, özellikle sağlık alanında, Türkiye için çıkarılacak pek çok ders var.

Rapor, Pakistan kökenli, Londra'nın ilk Müslüman Belediye Başkanı Sadık Han'ın şu sözleriyle başlıyor:

"PPP uygulamaları Londra hastanelerinin boynuna geçirilmiş bir değirmen taşıdır."

Daha sonra da bir IMF uyarısı yer alıyor:

"Gerek gelişmekte olan, gerekse gelişmiş ülke- 14'te

The UK's PPPs Disaster

Lessons on private finance for the rest of the world



February 2017



Jubilee Debt Campaign'in Raporu

Devret deniyordu o zaman. Köprülerin satışı bile dile dolanmıştı. Ve şimdi çok daha geniş boyutta uygulamaların görüyoruz.

Bugün PPP'ler, Deli Dumlul köprülerinden, yollarından, geçitlerinden, "Şehir Hastaneleri" adıyla taşeronlaştırılan kamu hastanelerine dek uzanıyor. Biz burada temel olarak Şehir Hastaneleri adıyla göklere çıkarılan uygulamalara değineceğiz.

AKP iktidarının pek önem verdiği bir proje Şehir Hastaneleri Projesi. Nitekim Tayyip şöyle diyor Mersin Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde:

"Bu yatırımların her biri

28 Nisan Dünya İş Güvenliği Günü ve iş cinayetlerinde yok olan canlar



12'de

Nurullah Anket

Kaçak Saraylı

CAĞGULA

Din Devletine Giderken...



ÇIKTI

DERLENİŞ YAYINLARI